

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN

## NOTARISSEN

Mr. H.J. de Jong

Mr. J. Meegdes

## KANDIDAAT NOTARISSEN

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Kantoor  
Schagerweg 53, Schagerbrug

Postadres - postbus 2  
1750 AA Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641  
Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl  
www.hznk.nl



### Grote Kerk, Markt, Schagen

**VERHUUR** van ruimtes voor vergaderingen (20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.).

Voor informatie en reservering kunt u contact opnemen met de kostenrevisor van de kerk:  
dhr. C. van Treuren

Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen  
tel. 214223 e-mail: [koster@pgschagen.nl](mailto:koster@pgschagen.nl)



### **VERHUUR** Kerkje Eenigenburg (80-100 p.)

Inlichtingen bij de beheerder:

Mevr. Trudy Tuinstra

Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen  
tel. 298101

e-mail: [kerkeenigenburg@hotmail.com](mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com)

Voor presentaties, muziekopnamen, familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.  
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Meer informatie op de website [www.pgschagen.nl](http://www.pgschagen.nl)



# "Onze Kerk" *december 2014 - januari 2015*

## Inhoud

TER OVERWEGING.....	3
KERKDIENTEN .....	4
LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENSTEN .....	8
PROTESTANTSE GEMEENTE ZIJPE .....	9
KERSTVIERINGEN.....	10
MEELEVEN EN FELICITATIES .....	11
IN MEMORIAM PAULINE KUIKMAN .....	12
IN MEMORIAM GERRY QUAST .....	13
VAN DE VOORZITTER.....	14
BEGROTING 2015 .....	14
VAN DE RAAD VAN KERKEN: FAMILIEKOOR 25 januari 2015.....	16
BIJBELQUIZ .....	17
WIE ZORGT VOOR ONZE KINDEREN? .....	18
GOEDE WENSEN .....	19
MEDEDELINGEN PREDIKANT .....	19
BELIJDENISCATECHESE .....	19
BIJ HET AFSCHEID VAN 2 AMBTSDRAGERS .....	20
GESPREKSGROEPEN.....	21
ANDERE ACTIVITEITEN IN 2015 .....	21
KORT VERSLAG VAN DE CLASSICALE VERGADERING .....	22
WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN .....	23
DE WERELDWINKEL IS KLAAR VOOR DE KERST .....	24
STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË.....	24
EEN NIEUWE MUSICAL?!.....	25
UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD .....	26
ACTIVITEITENROOSTER PG SCHAGEN DECEMBER 2014- FEBRUARI 2015.....	27

*Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": **maandag 2 februari 2015***

## ALGEMEEN

---

### KERKGEBOUW

Grote Kerk (Ingang Markt)	Markt 23a, 1741 BR Schagen Postbus 71, 1740 AB Schagen	297 860
SoW-kerk Eenigenburg	Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg	

### KOSTER

---

Dhr C.P.A. van Treuren	Leeuwrikstraat 8, 1742 BB Schagen <i>E-mailadres: <a href="mailto:koster@pgschagen.nl">koster@pgschagen.nl</a></i> <b>tevens voor bespreking vergaderruimten</b>	214 223
------------------------	--	---------

### PASTORES

---

Ds M. C. Aten	Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen; <i>e-mailadres: <a href="mailto:m.c.aten@hotmail.nl">m.c.aten@hotmail.nl</a></i> <b>Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag.</b> Voor vragen of verzoeken buiten deze werktijden 06-10811430.	0224 850664
Mw L. Kooiman	Kerkepad 6, 1619 AD Andijk; <i>e-mailadres: <a href="mailto:ljkooiman@gmail.com">ljkooiman@gmail.com</a></i> <b>Werkdagen: maandag t/m donderdag</b> <b>Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u,</b>	0228 592 970

### SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen

---

Dhr. B. Lucas	Lindenlaan 112, 1741TX Schagen <i>e-mailadres: <a href="mailto:scriba@pgschagen.nl">scriba@pgschagen.nl</a>; Facebook PGSchagen</i>	296331
---------------	--	--------

### KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN"

---

Fam Tuinstra	Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen <i>e-mailadres: <a href="mailto:j.tuinstra@kpnplanet.nl">j.tuinstra@kpnplanet.nl</a></i>	298 101
--------------	--	---------

### KOPIJ "ONZE KERK"

---

Kopij: Mw A. van Arkel	Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen <i>e-mailadres: <a href="mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl">redactieonzekerk@pgschagen.nl</a></i>	06-13614761
------------------------	--	-------------

#### Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk":

Dhr G. Leijnse	Notenhof 87, 1741 VR Schagen <i>e-mailadres: <a href="mailto:g.leijnse@quicknet.nl">g.leijnse@quicknet.nl</a></i>	297 094
----------------	--	---------

### KERKELIJKE ADMINISTRATIE

---

Mw B. Plak-van Oostwaard	Middenweg 476, 1704 BL H'waard <i>e-mailadres: <a href="mailto:pgschagen@nexite.nl">pgschagen@nexite.nl</a></i>	072 57 27 426
--------------------------	--	---------------

**Rekening PG Schagen:** rek.nr.: NL30 FVLB 0699.946.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a.

**Voor kerkelijke bijdragen:** rek.nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. SoW gemeente Schagen c.a., p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. **Ook voor collectebonnen!**

### WEBSITES

---

<a href="http://www.pgschagen.nl">www.pgschagen.nl</a>	website van Onze Kerk met actuele informatie geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
<a href="http://www.kerkopdemarktschagen.nl">www.kerkopdemarktschagen.nl</a>	

## TER OVERWEGING

---

*Louise Kooiman*

Zittend achter mijn bureau bedenk ik wat ik zal schrijven over advent en de naderende kerst. Het is voor ons een beetje een onrustige tijd. Kortgeleden hebben we ons huis verkocht en binnenkort moeten we hier weg. Eén en dertig jaar hebben we in dit huis gewoond en nu werd het, om verschillende redenen, tijd voor verandering. Een huis verkopen is niet niks, het geeft emoties, ik voel me een beetje verdrietig maar kijk er tegelijkertijd ook naar uit want je kiest er zelf voor, althans in ons geval.

De laatste kerst hier in dit huis, de laatste oud en nieuw hier op ons vertrouwde plekje. Onze drie kinderen zijn er opgegroeid en er liggen veel herinneringen, veel lief en leed gedeeld. En toch maken we die stap, je sluit iets af wat je dierbaar is en je kijkt ook verwachtingsvol naar de toekomst. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Waar komen we terecht? Want dat weten we nog niet. Geduldig kijken naar wat er op ons afkomt. De toekomst ligt open en we hopen en verwachten dat we op een nieuwe plek ons ook weer goed zullen voelen. Ja, wat heb ik, wat heeft u wat heb jij te verwachten van de tijd die voor ons ligt. Advent is de tijd van de verwachting.

Mensen leven in drie dimensies: verleden, heden en toekomst. Het verleden houdt ons vaak vast, we herinneren het ons dankbaar of slepen het als een last met ons mee. Het heden lijkt het dichtst bij, hier en nu. Maar is dat wel zo? Leven mensen niet vaak vooral 'met het oog op de toekomst'? Toekomst, wat komen gaat, houdt ons het meest bezig. Daar hebben we zorg over, daar verwachten we wat van. We zijn er onzeker over, niet zelden bezorgd, of kijken er hoopvol naar uit. Mensen leven vooruit, zo sterk zelfs dat het hen uit het heden weg trekt. Dat is zo in alle tijden van ons leven. We stellen ons vaak de vraag: wat hebben we nog te verwachten? Hoe ziet de toekomst er uit? Zal het anders worden? Dat zijn ook de vragen die de tijd van de Advent ons ingeeft.

Vaclav Havel, (overleden op 18 december 2011) Tsjechisch dissident, schrijver en president, had een boodschap van hoop en verwachten. Die luidde: Er zijn twee manieren van wachten. De eerste manier vergelijkt hij met de mensen die wachten op iets, of op een God die zou moeten ingrijpen. Het is het wachten van mensen die in zichzelf opgesloten zitten. Ze zijn omsingeld en ingesloten. Ze wachten, maar ze hebben geen hoop dat er een uitweg is. Gelaten, hebben ze eigenlijk niet de fut om nog iets te doen. Ze geloven er niet meer in. En toch – dat is mensen ingebakken – zit er nog een sprankje verwachting in: een vaag vermoeden van heil dat van buitenaf zou moeten komen. Het tragische van deze manier van wachten is, dat het nooit komt. Waarop gewacht wordt bestaat niet. Of als het lijkt te komen, dan is dat alleen maar schijn, een surrogaat van hoop, een illusie, een doekje voor het bloeden. Het is de verwachting van mensen zonder hoop. Een verwachting die gevoed wordt door wanhoop en

vrees. Havel noemt dat een tragisch wachten.

De tweede manier van wachten noemt Havel een oefening van geduld. Die wordt gevoed door geloof: je moet verzet bieden, vertrouwen op iets nieuws. Zonder te weten of het ooit vrucht zal dragen. Steeds opnieuw je niet van de waarheid af laten brengen en je laten dragen door de overtuiging dat het zaad ooit wortel zal schieten. Dat is wachten als geduld oefenen. Het is een open en actieve verwachting, geen ongeduld uit moed der wanhoop. Want het bestaan en de geschiedenis zijn niet maakbaar. Een plant kun je niet omhoog trekken om hem te laten groeien. Zo is leven de vreugdevolle deelname aan het wonder van het bestaan. Geduld oefenen betekent: leren wachten, luisteren, voelen, proeven; elk verschijnsel de vrijheid gunnen en geven. Rustig en liefdevol, geduldig zaaien; koppig water blijven geven. Het vertrouwen niet verliezen dat de waarheid het zal winnen van de leugen. Dat er in de toekomst nieuwe kansen en mogelijkheden liggen.

Moge de Advent voor ons een tijd zijn waarin we open gaan voor wat komt: een vreugdevolle deelname aan het wonder van het bestaan.

## **KERKDIENSTEN**

---

### **Zondag 21 december 2014, 4<sup>e</sup> Adventszondag**

#### **Grote Kerk**

**10.00 uur**                      **Ds. M.C. Aten** m.m.v. de Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer

1<sup>e</sup> collecte                      Kerk (onderhoud piano)

2<sup>e</sup> collecte                      Diaconie

Organist                        Hanneke Muntjewerf

Lector                          Annemarie Ros-Thijms

Gastvrouw                    Ineke van der Woude

koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse

Autodienst                    fam. de Visser

*Er is crèche en kindernevendienst.*

### **Woensdag 24 december 2014, Kerstnachtviering**

#### **Grote Kerk**

**22.00 uur**                      **Pastor mw. L. Kooiman** m.m.v. Kerstkoor o.l.v. **W. Kramer**

Eén collecte voor de diaconie (doel nader te bepalen)

Organist                        Caroline Schaap

Gastheer                        Geert Bakker

Autodienst                    fam. Voorbraak



**Donderdag 25 december 2014,  
1<sup>e</sup> kerstdag  
Grote Kerk**

**10.00 uur**                      **Ds. M.C. Aten,  
kerstmusical**

Eén collecte Kerkinactie/kinderen  
in de knel

Organist    Caroline Schaap

Lector        Jan Bruin

Gastvrouw                  Paulien Knol  
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch  
Autodienst                  fam. Schenk  
*Er is crèche en kindernevendienst.*

### **Kerkje Eenigenburg**

**10.30 uur**                      **Ds. K.H.Ubels**, hoofdkrijgsmachtpredikant

m.m.v. het Eenigenburgs gemengd koor.

Eén collecte                  Kerkinactie/kinderen in de knel

Organist                      Ed van Loon

Gastheer                      Huib Wagenaar

**Vrijdag 26 december 2014, 2<sup>e</sup> Kerstdag**

**De Bron, 10.45 uur , diaken P. Steur**

### **Zondag 28 december 2014**

**Grote Kerk**

**10.00 uur**                      **Ds. A. Blokker, Callantssoog**

1<sup>e</sup> collecte                      Kerk (eindejaarscollecte)

2e collecte                      Diaconie

Organist                      Hanneke Muntjewerf

Lector                          Rieneke Visser

Gastvrouw                  Tineke Buis

koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong

Autodienst                  fam. Van der Woude

Er is crèche

**Woensdag 31 december , Oudejaarsavond, geen dienst.**

**Zondag 4 januari 2015**

**Grote Kerk**

**10.00 uur**                    **Ds. P. Verhoeff, Alkmaar**  
1<sup>e</sup> collecte                Kerk (instandhouding gebouw)  
2<sup>e</sup> collecte                Diaconie  
Organist                    Hanneke Muntjewerf  
Lector                      Sonja Bastiaan  
Gastvrouw                Marijke van Harskamp  
koffie wordt verzorgd door Ellie van Venetiën en Ineke Bakker  
Autodienst                fam. van Zanten  
Er is crèche

**Woensdag 7 januari 2015**

**De Bron, 10.45 uur, Ds. D. Blokker**

**Zondag 11 januari 2015**

**Grote Kerk**

**10.00 uur pastor dhr. W. van Rumpt, Wieringerwerf**  
1<sup>e</sup> collecte                Kerk (energiekosten)  
2<sup>e</sup> collecte                Diaconie  
Organist                    Caroline Schaap  
Lector                      Hermien Bakker  
Gastheer                    Henk van Zanten  
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby  
Autodienst                fam. Nicolai  
*Er is crèche, "Kom in de kring", kindernevendienst en basiscatechese*

**Woensdag 14 januari 2015**

**De Bron, 10.45 uur , Pastoor J. van der Stok**

**Donderdag 15 januari 2015**

**Caegstate, 10.45 uur , Pastor L. Kooiman**

**Zondag 18 januari 2015**

**Grote Kerk**

**10.00 uur**                    **pastor Mw. J. v.d. Steen, Wormer**  
1<sup>e</sup> collecte                Kerk (pastoraat Schagen),  
2<sup>e</sup> collecte                Catechese en Educatie



Organist                    Hanneke Muntjewerf  
Lector                      Jan Bruin  
Gastvrouw                Nel Dantuma  
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw  
Autodienst                fam. de Visser  
*Er is crèche en kindernevendienst.*

**Woensdag 21 januari 2015 vervalt de dienst in De Bron**

**Zondag 25 januari 2015**

**Oecumenische dienst Grote Kerk**

10.00 uur diverse pastores w.o. pastor Mw. L. Kooiman  
m.m.v. het familiekoor o.l.v. Jan Komen

Eén collecte Raad van Kerken, doel nader in te vullen

Organist Hanneke Muntjewerf

Lector Rieneke Visser

Gastvrouw Henny Vos

koffie wordt verzorgd door Jelly en Gerrit Leijnse

Autodienst fam. Voorbraak

*Er is crèche, "Kom in de kring", kindernevendienst en basiscatechese*



**15.00 uur Bijbelquiz** (kerk open 14.30 uur)

**Woensdag 28 januari**

**De Bron, 10.45 uur, pastoor E. Moltzer**

**Zondag 1 februari 2015**

**Grote Kerk**

**10.00 uur Ds. M.C. Aten, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij**

Eén collecte Kerk in Actie/ Werelddiaconaat

Organist Caroline Schaap

Lector Adriaan Roodenburg

Gastheer Jaap Schenk

koffie wordt verzorgd door Monique van Vegten en Arjen Poley

Autodienst fam. Schenk

*Er is crèche en kindernevendienst.*

**Woensdag 4 februari 2015, De Bron: 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman**

## **Zondag 8 februari 2015**

### **Grote Kerk**

**10.00 uur** dhr. J. Prij jr.

1<sup>e</sup> collecte Kerk

2<sup>e</sup> collecte Stichting Schagen-Roemenië

Organist Hans Stehouwer

Lector Janny de Visser

Gastvrouw Marjolein ten Cate

koffie wordt verzorgd door Gerie Koning en Gerda Bulens

Autodienst fam. van der Woude

*Er is crèche, "Kom in de kring", kindernevendienst en basiscatechese*

### **Kerkje Eenigenburg**

**10.30 uur** pastor Louise Kooiman

1<sup>e</sup> collecte Kerk, onderhoud orgel

2<sup>e</sup> collecte Stichting Schagen-Roemenië

Organist Ed van Loon

Gastheer Huib Wagenaar

## **Woensdag 11 februari**

**De Bron, 10.45 uur** pastoor J. van der Stok

## **Zondag 15 februari 2015**

### **Grote Kerk**

**10.00 uur** Ds. G. Rinsma, Goutum

1<sup>e</sup> collecte Kerk (onderhoud piano)

2<sup>e</sup> collecte Diaconie

Organist Hans Stehouwer

Lector Nellie Meijnikman

Gastvrouw Ineke van der Woude

koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch

Autodienst fam. van Zanten

*Er is crèche en kindernevendienst.*

## **Woensdag 18 februari 2015 (Aswoensdag)**

**De Bron, 10.45 uur** pastoor E. Moltzer

## **LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENSTEN**

---

25 december - kerst vieren we met jong en oud samen in de kerk

- 28 december - alleen crèche, geen Kindernevendienst vanwege kerstvakantie  
11 januari 2015 - verkenners in Jericho (Jozua 2)  
18 januari - overtocht over de Jordaen (Jozua 3)

## PROTESTANTSE GEMEENTE ZIJPE

---

### *Jan Prij, kerkrentmeester*

Het SOW proces dat in 2013 leidde tot de vorming van de Protestantse Gemeente Schagen (PGS) is begonnen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Gedurende dit proces is er regelmatig overleg geweest met vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente Zijpe (HGZ). Tot vrij recent was het standpunt van de HGZ dat ze een zelfstandige Hervormde Gemeente wilden blijven. Dit maakte dat er westgrens van de PG-Schagen 'gewoon' de Westerduinweg worden met dien verstande dat de Hervormden in de Zijpe bij de HGZ hoorden en de Gereformeerden bij de PGSchagen. Bij het uiteindelijk vaststellen van deze grens heeft het Breed Moderamen van de classis wel het voorbehoud gemaakt dat die grens opnieuw vastgesteld diende te worden als de HGZ zou besluiten ook een Protestantse Gemeente te willen worden.

Na de vorming van de PKN in 2004 bestaat deze landelijke kerk uit Gereformeerde Kerken, Hervormde Gemeenten en natuurlijk ook Protestantse Gemeenten. Deze Hervormde Gemeenten zijn vrijwel allemaal van orthodoxe snit of van de Gereformeerde Bond. Voor in het bijzonder vakantiegangers leidde dit tot de verwachting dat de HGZ ook van deze 'ligging' zou zijn. Dit gaf verwarring aangezien de HGZ dat beslist niet is. Bij de HGZ kwam dan ook de wens op om toch een PG te worden. In de loop van dit jaar hebben ze hierover ook overleg met ons gevoerd. Zoals bij de vorming van de PGSchagen al was bepaald wordt de grens van de PGZijpe, de grens van de polder Zijpe. Grote bezwaren van onze kant zijn nooit aangevoerd omdat de indruk bestond dat de vorming van een PGZijpe immers 'geruisloos' zou verlopen voor de huidige PG Schagen leden binnen de Zijpe. Ze zou alleen gevolgen hebben voor nieuwe mensen die binnen de PGZijpe komen wonen. Wel is toen aangedrongen op overleg tussen beide gemeenten alvorens een formeel besluit te nemen.

In de loop van dit jaar heeft de HGZ formeel aan de classis gevraagd om PGZijpe te mogen worden. Nadat de benodigde documenten door de HGZ zijn gemaakt en goedgekeurd door het Breed Moderamen (BM) van de classis heeft het BM ermee ingestemd dat de HGZ per 1 januari 2015 wordt aangemerkt als een PG, de PGZijpe, met als grens de grens van de polder Zijpe plus Petten. Anders dan eerder aangenomen blijkt het besluit wel degelijk gevolgen te hebben voor de huidige leden van de PGSchagen woonachtig binnen de PGZijpe. Na 1 januari 2015 is iedereen woonachtig bin-

nen de grenzen van de PGZijpe lid van de Protestantse Gemeente tenzij men een extra handeling verricht. Wanneer men via een formulier aangeeft voorkeurlid te willen worden van de PG Schagen, blijft de situatie gelijk aan die van voor 2015. Eén dezer dagen ontvangt u, wanneer u als lid van de PGSchagen woonachtig bent in de polder Zijpe of Petten daarom een brief met een antwoord formulier.

Wij zijn zelf verrast door deze gang van zaken. Wanneer deze eerder onder onze aandacht was gebracht, hadden wij u hierover ook eerder geïnformeerd. We vertrouwen er op dat het voor u geen probleem is om het formulier wat u thuis bezorgd krijgt in te vullen. Bij een snelle verwerking van de formulieren blijft alles, als nog 'ogenschijnlijk' hetzelfde.

We hopen dat de vorming van de PGZijpe de vitaliteit van deze gemeente zal bevorderen en de samenwerking met onze PG niet in de weg zal staan maar zal doen toenemen.

## KERSTVIERINGEN

---

*Louise Kooiman, Wim Voorbraak en Commissie "Tussen Kerk en Kunst"*

### **Kerstconcert voor de voedselbank.**

**Vrijdag 19 december** treedt het Schager Kerstkoor op samen met het RK koor St. Gregorius en de Schager Harmonie. Koren en harmonie staan onder leiding van Wijnand Kramer, Paul Sanders en Esther Hoek. De koren worden begeleid op de piano door Wim Rijnsburger en Annelies Komen. Solistes zijn Yannah Bruins en Tess Oostwouder. Kaarten kosten 5 euro, de opbrengst van de avond is voor de Voedselbank. Voor de voorverkoopadressen en het programma van de avond zie onze website [www.pgschagen.nl](http://www.pgschagen.nl)

Op **dinsdag 23 december** is er van **16.30 uur** (let op: vorige kerkblad stond andere tijd) **tot 19.00 uur** een kerstviering in de Hans Leijdekkerszaal m.m.v. het mannenkwartet o.l.v. Jan Bruin. Het kwartet zal enkele kerstliederen zingen, er worden verhalen verteld en we gaan samen in gesprek. Ook is er een heerlijke kerstmaaltijd met o.a. soep, salade en brood.

De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom maar daarnaast is uiteraard ook **iedereen** die het leuk vindt van harte welkom.

Mocht u vervoer nodig hebben kunt u contact opnemen met pastor Kooiman tel. 0228-592970.

### **Eerste Kerstdag**

Op eerste kerstdag is er om **10.00 uur** een gezinsdienst in de Grote Kerk. De mensen van de kindernevendienst is om hulp gevraagd bij het organiseren van deze dienst. Op

eerste kerstdag laten wij de kerstmusical “Het lege boek” zien. Een kerstmusical die dicht bij het verhaal uit het Lucas evangelie blijft. Wie is er nog geïnteresseerd in het kerstverhaal? Wordt het nog gelezen? De figuren uit dit verhaal stappen uit het boek dat leeg achterblijft. Dan vindt een kind het boek. Het gaat op zoek naar de verdwenen figuren. De musical wordt gespeeld door jong en oud. Tijdens de dienst zingen we de vertrouwde kerstliederen. Kortom een dienst die alle leeftijden aanspreekt. Wees deze dienst van harte welkom!

Op Kerstmorgen houden we ook weer om **10.30 uur** in het kerkje van **Eenigenburg** de Kerst viering met als voorganger vlootpredikant Klaas- Henk Ubels en met medewerking van het Eenigenburger gemengd koor o.l.v. Kees Langedijk. Organist bij deze viering is dhr. Ed van Loon. Zoals elk jaar is het kerkje vol met Eenigenburgers, maar er kunnen altijd nog mensen bij, u bent dus van harte welkom!

## **MEELEVEN EN FELICITATIES**

---

### *Michiel Aten en Louise Kooiman*

We feliciteren de familie Zwaag, Seringenhof 8, met hun 50 jarig huwelijksjubileum. Vijftig jaar lang lief en leed gedeeld. Samen met hun familie en vrienden hebben ze dit kunnen vieren. Daar zijn ze heel dankbaar voor. Wij wensen hen, namens de gemeente, alle goeds toe voor de toekomst.

Wij feliciteren Mark Jansen en Irene van der Veur, Brasem 6 met de geboorte van hun zoontje Reinier Peter. Zij zijn ook heel dankbaar voor de gezondheid van Reinier en ervaren het als een groot wonder. Wij feliciteren ook de grootouders, Ada en Peter Jansen, met hun eerst kleinkind. Dat zij allen veel vreugde mogen beleven van Reinier en dat het een gelukkig mensenkind mag worden. Wij leven mee met Tineke Dwarswaard. Zij heeft een operatie, aan haar oren moeten ondergaan in het ziekenhuis. Over enige tijd kan zij definitief weten hoe goed de operatie is geslaagd. Wij wensen haar een goed herstel toe.

Ook dit jaar zal er weer een rouwkring zijn in de kerk. Tien mensen hebben zich opgegeven voor de groep en deze zal worden geleid door Coby Taal en pastor Louise Kooiman. Voor veel mensen is het goed dat deze mogelijkheid er is maar het is ook een stap om je kwetsbare verhaal met anderen te delen.

Wij hopen dat dit voor alle mensen van de groep een troostende ervaring mag worden.

Op 16 november overleed Pauline Kuikman op de leeftijd van 65 jaar. We hebben haar uitgeleide gedaan met een kerkdienst vanuit de Grote Kerk op 21 november. De belangstelling bij de kerkdienst was erg groot en er werd veel waardering gesproken over de manier waarop zij haar ziekte heeft gedragen. Elders in dit nummer kunt een kort “in memoriam” lezen.

Pieter Groenia mocht na een verblijf in het ziekenhuis in Alkmaar en ook een periode van herstel in de Magnushof weer naar huis gaan. Hij is 2 maanden opgenomen geweest en heeft naar zijn thuiskomst uitgekeken. Wij zijn met hen dankbaar voor het herstel na deze ziekte.

Moge al deze mensen en hun naasten gesterkt worden door de nabijheid van Gods Geest, wij vragen om uw gebed voor hen allen.

Voor velen is de donkere periode van de kerstdagen een vrolijke tijd, voor anderen is er het gemis van een geliefde. Wij wensen iedereen een goed en mooi kerstfeest en de beste wensen voor het nieuwe jaar 2015.

## **IN MEMORIAM PAULINE KUIKMAN**

---

*Michiel Aten*

Op 16 november 2014 overleed Pauline Kuikman, zij werd 65 jaar oud.

Pauline was geboren in Friesland en kwam met haar man Karel naar Noord-Holland. Eerst woonden zij in Anna Paulowna, later verhuisden zij naar Schagen. De laatste jaren woonde zij met Karel aan de Alie Postmastraat.

Zo'n 2 jaar geleden hoorde ze dat ze een ernstige vorm van kanker had. Periodes met ziekenhuisopnames, meerdere malen chemotherapie en bestralingen volgden. Ondanks het teleurstellende feit dat de ziekte nooit meer helemaal onderdrukt kon worden, bleef Pauline een hartelijke vrouw met een warme belangstelling voor iedereen om haar heen.

Tijdens de uitvaartdienst werden er veel woorden van waardering en liefde gesproken. Zoals Pauline graag alles overdacht, had ze ook al goed nagedacht over haar uitvaart: de Bijbeltekst van 1 Kor. 13: 13 was door haarzelf uitgekozen: "Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde."

De liefde voor haar man, hun drie zonen en schoondochters en de kleinkinderen waren heel belangrijk voor haar. Pauline had graag meegemaakt dat ze haar kleinkinderen mocht zien opgroeien, maar dat was haar niet gegeven. Toch wilde ze haar kinderen en kleinkinderen doorgeven dat ze zo veel om ze had gegeven. Ze had daarvoor een eigen ritueel gekozen. Toen haar lichaam in de kist werd gelegd, kreeg ze 10 verschillende linten in haar handen, waarvan de uiteinden buiten de kist kwamen te hangen. Na afloop van de uitvaartdienst zijn deze linten doorgeknipt en heeft ieder van hen een eigen lint mee gekregen. De band van het leven is dan wel doorgeknipt, de band van de liefde blijft altijd bestaan.

Wij gedenken Pauline in respect en dankbaarheid. En wensen Karel en de kinderen en kleinkinderen Gods kracht toe.

## IN MEMORIAM GERRY QUAST

---

*Wim Voorbraak*

Gerry was zomergast in onze gemeente. Vanaf Pasen tot eind augustus verbleef ze op camping de Burghorn. Valkkoog en Eenigenburg hadden haar voorkeur, lekker kleinschalig, een groot verschil met de grote kerken van Huizen waar zij woonde en ouderling was. In die periode bezocht zij onze zondagse diensten vaak met een van haar vriendinnen die dan bij haar in de caravan logeerde. Zee en strand in de buurt, samen met het comfort van een stad, hadden haar jaren geleden voor Schagen doen kiezen. Ze startte als medewerkster van de Wereldwinkel. Door haar contacten, na afloop van de kerkdiensten, leerde ze meer gemeenteleden kennen, waar ze dan in de week bij op bezoek ging. Drie jaar geleden nam ze contact met mij op of ze niet iets in het pastoraat voor Schagen kon betekenen, eigenlijk hetzelfde wat ze in Huizen in de winter



deed: organiseren van gesprekskringen en bezoeken van mensen. Na overleg met Louise Kooiman is zij toen ook met bezoekwerk in Schagen gestart.

Op de rouwkaart stond een paddenstoel, rood met witte stippen. Bij de uitvaardienst, 21 november in Huizen, waar we met een aantal gemeenteleden aanwezig waren, vertelde haar broer het verhaal achter de paddenstoel. Op weg naar het ziekenhuis hadden Gerry 's, broer en zus langs de weg, 2 paddenstoelen gezien, fraai, rood met witte stippen. Op de terugweg na het "slechtnieuws gesprek" bleek een van de paddenstoelen afgebroken. Ik moest aan dit toeval terugdenken.

Gerry had zelf ook wel iets van een paddenstoel: ze was veelkleurig, zowel in haar haar als kleding, ze kon plotseling komen en ook weer verdwenen zijn, maar wanneer ze er was er ook met enorme intensiteit en bevlogenheid. Zo gedenken wij haar en blijft ze in onze herinnering.

Ze overleed 17 november 2014, 62 jaar oud.



*Annemarie Voorbraak, kerkrentmeester*

Dit jaar twee thema's die alles met elkaar te maken hebben. Het eerste thema is: "De kerk viert"! Onze kerk is een gemeenschap die samenkomt om te vieren en te bidden om met elkaar mee te denken en om samen te rouwen. Het gebeurt jaar in



jaar uit. Maar om dit te doen is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. Daarom trekken vanaf 18 januari weer een zestigtal vrijwilligers de gemeente in om u een brief te bezorgen waarin ons kerkbestuur uw aandacht vraagt voor onze jaarlijkse actie Kerkbalans en waarin gevraagd wordt een bijdrage te leveren om onze kerk en kerkelijke gemeente in stand te houden. Een aantal dagen later komt dezelfde persoon opnieuw langs om uw toezegging op te halen. Op een aantal andere plaatsen in dit blad wordt u verteld hoe onze gemeente er financieel voor staat. Mede door teruglopende inkomsten vanuit kerkbalans is de PG Schagen genoodzaakt om het aantal uren dat onze pastor Louise Kooiman voor onze gemeente werkt te reduceren. Wij weten dat het werk van Louise binnen onze gemeente enorm wordt gewaardeerd. Daarom hopen wij als rentmeester dat de dalende trend wordt omgezet in een stijgende. Elk tientje helpt!

Over tientjes gesproken, we zijn ook blij met de vrijwillige bijdrage die u hebt gestort om de productie van dit kerkblad mogelijk te maken. Hartelijk dank daarvoor.

## **VAN DE VOORZITTER**

---

*Bettina de Leeuw den Bouter*

2014 is al bijna voorbij, maar er wordt nog druk vergaderd. De afgelopen periode is regelmatig gesproken over geld en de vermindering in uren van onze pastor Louise. In de kerkenraad van 19 november is uiteindelijk besloten om het contract van Louise met 4 uur te verminderen.

Gelukkig kunnen we door verschillende acties (rommelmarkt, boekenmarkt) weer een aantal uren invullen. Dit betekent dat Louise uiteindelijk 2 uur gaat inleveren.

Met Louise wordt besproken hoe zij haar uren gaat invullen.

We hopen dat we volgend jaar door verschillende acties weer genoeg geld binnenkrijgen om de vermindering in uren te beperken. Ideeën zijn welkom!

De verschillende draaiboeken binnen de gemeente willen we ook weer gaan updaten. De raden en colleges gaan hiermee aan de slag.

## **BEGROTING 2015**

---

*Wouter Vrolijk, kerkrentmeester*

Zoals in ieder jaar wordt ook dit jaar de gemeentelijke begroting voor het volgende jaar opgesteld door het college van kerkrentmeesters en vastgesteld door de kerkenraad. Omdat de begroting 2015 een grote impact heeft op de gemeente, volgt hierbij een toelichting daarop.



De protestantse gemeente Schagen heeft een financieel beleidsplan met daaraan gekoppeld een financiële meerjarenprognose. Het financiële beleidsplan beoogt een financieel duurzaam beleid, waarin het bezit van de kerk bestendig blijft. Zodoende zal de opbrengst uit het bezit (renten, dividenden, gerealiseerde koerswinsten, pacht-opbrengsten) steeds aangewend kunnen worden voor het werk in de gemeente en het in stand houden van de gebouwen. Het financiële beleidsplan probeert te voorkomen dat het bezit sluipenderwijs opgaat in de exploitatie, doordat exploitatietekorten worden aangevuld uit het bezit. Zodra wij gaan toegeven aan het opeten van het bezit zelf, zullen de opbrengsten uit het bezit steeds minder worden, waardoor de gemeente financieel gezien in een neerwaartse spiraal verzeilt.

Eén van de beheersinstrumenten uit het beleidsplan bestaat uit een koppeling tussen de opbrengsten uit levend geld (kerkbalans en collecten) enerzijds en de omvang van de predikantsformatie (aantal uren van de predikant en pastor) anderzijds. Ervan uitgaande dat de opbrengsten uit levend geld evenredig zijn met de omvang van de gemeente, borgt deze koppeling dat er altijd een aanvaardbaar verband is tussen het aantal leden van de gemeente en de omvang van de predikantsformatie. Het effect van deze koppeling is dat er steeds een natuurlijke dekking is voor de betalingen van de traktementen van de predikant en de pastor.

In eerste oogopslag is de begroting 2015 (net zoals alle ander begrotingen en jaarrekeningen) een taaie reeks getallen. Deze getallen gaan een beetje leven als zij vergeleken worden met de meerjarenprognose, want dan worden gelijk de afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk verwachte situatie zichtbaar. Oorspronkelijk werd verwacht dat wij 2015 zouden afsluiten met een negatief resultaat van € 20.000. De actuele begroting laat een exploitatietekort zien van ruim € 40.000. Wij wijken dus € 20.000 af van het resultaat van het voorziene beleid. De oorzaken hiervan zijn lagere opbrengst uit vermogen, lagere opbrengst uit levend geld en hogere kosten van het vastgoed. De lagere opbrengst uit vermogen maakt ons niet direct zenuwachtig, de extreem lage rentestand en de vele onzekerheden op de beurs drukken de verwachting. De hogere kosten van het vastgoed vormen wel aanleiding tot zorg. De belangrijkste overschrijding vormt het gasverbruik van de Grote Kerk; hiervoor is € 6000 meer begroot dan oorspronkelijk voorzien. En het meest ongelukkig element van de begroting is de verwachte lagere opbrengst van levend geld (Kerkbalans), dit blijft ook € 6000 achter bij de oorspronkelijke prognose.

Omdat wij uiteindelijk niet willen afwijken van de meerjarenplanning moeten wij voor de tegenvallers compensatie vinden. Voor wat betreft het gasverbruik is de eerste maatregel dat wij het gas goedkoper gaan inkopen; na het vaststellen van de begroting is het al gelukt om het gas in 2015 25% goedkoper in te kopen dan in de jaren daarvoor. Verder beginnen wij grip te krijgen op het gasverbruik door verstandiger

met de temperatuurregeling om te gaan. Het verbruik over de laatste 12 maanden wijst in ieder geval in die richting. Voor het laatste stukje meerkosten verwachten wij compensatie te kunnen vinden in een gunstiger herbelegging in het agrarisch vastgoed.

De meest nare compensatie zit in het tekort van het levende geld. Zoals hierboven al geschetst is er een koppeling tussen deze inkomsten en de omvang van de predikantsaanstelling. Om het evenwicht te herstellen bleek er geen ander uitkomst dan vier uur per week te reduceren in het predikants- en pastorwerk. Dit is een nare uitkomst en er is zowel in het college van kerkrentmeesters als in de kerkenraad lang over gediscussieerd of er geen andere oplossing was. Omdat het teruglopen van de inkomsten uit levend geld structureel is (het achterblijven ten opzichte van de prognose doet zich al drie jaar voor) moest er ook een structurele oplossing komen en na lang beraad waren de beide vergaderingen het erover eens dat deze maatregel toch genomen moest worden. De uitwerking daarvan is dat de aanstelling van pastor Kooiman met vier uur wordt verminderd. Tegelijkertijd hebben wij in 2014 niet-structurele meevallers gehad, n.l. de opbrengst uit boekverkoop en de opbrengst van de rommelmarkt. Wij kiezen ervoor om deze niet-structurele meevallers te gebruiken voor tijdelijke aanvulling voor het predikantswerk, zodat wij voor het jaar 2015 de permanente reductie van vier uur met twee uur tijdelijke uitbreiding kunnen verzachten.

Dit gebeuren toont duidelijk onze kwetsbaarheid. Wij vormen een gemeente met een aanzienlijk bezit. Wij hebben dit bezit echter keihard nodig om met de opbrengst van het bezit, aangevuld met de opbrengsten uit levend geld, onze exploitatie te kunnen betalen. In deze exploitatie vormt de predikantsformatie, zijnde de uitgaven voor predikant en pastor, de grootste kostenpost. De balans tussen inkomsten en uitgaven is fragiel; het belang van kerkbalans om de inkomsten uit levend geld op peil te houden is hierbij pijnlijk duidelijk geworden.

Tot zover de toelichting op de begroting 2015. Dit is natuurlijk een toelichting op hoofdlijnen. Een samenvatting van de begroting is op de website gepubliceerd. U kunt natuurlijk altijd een van de leden van het college van kerkrentmeesters benaderen als u meer toelichting wilt ontvangen, de complete begroting wilt inzien of behoefte hebt aan uitleg over het duurzame meerjarenbeleid. Wij vertellen het u graag.

## **VAN DE RAAD VAN KERKEN: FAMILIEKOOR 25 januari 2015**

---

*Adrie Rozing*

Op zondag 25 januari 2015 om 10.00 uur is er weer een oecumenische viering in Schagen. De dienst wordt gehouden in de Grote Kerk op de Markt. Het familiekoor van de

RK kerk Schagen zal medewerking verlenen o.l.v. Jan Komen met aan de piano Annelies Komen.

En hierover wil ik nog iets vertellen:

Wij worden **allemaal**, (groot en klein, jong en oud, enz. enz.) uitgenodigd om mee te gaan zingen en zo een soort ZINGENDE FAMILIE te worden!!!!!!!!!!!!!!

Daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst oefenen!

De repetities zijn op vrijdagavonden 16 januari en 23 januari vanaf 19.00uur in de pastorie van de RK kerk aan de Gedempte Gracht 64 in Schagen.

Mogen we zomaar naar de repetitie komen?

Ja hoor!

Maar beter is het om van te voren even door te geven, dat u mee wilt doen.

(Dan kunnen we voor muziek zorgen en genoeg stoelen klaar zetten.)

Opgeven kan op onderstaand mailadres of per telefoon. (Ook voor informatie)

Ik ga heerlijk meezingen! U/jullie ook?

Namens de Raad van Kerken Schagen en het familiekoor van de RK kerk,

Vriendelijk groetend, Adrie Rozing

Mail: [adrie@janrozing.nl](mailto:adrie@janrozing.nl) Tel: 0224-215724

## BIJBELQUIZ

---

*Adrie Rozing(Mail: [adrie@janrozing.nl](mailto:adrie@janrozing.nl))*



raad van kerken schagen

### **Uitnodiging aan de leden van Kerken in en rondom Schagen.**

*De Raad van Kerken Schagen e.o. nodigt u uit om deel te nemen aan de:*

**Bijbelquiz** in de Grote Kerk op de Markt in

Schagen, **op 25 januari 2015.**

Kerk open: 14.30, aanvang: 15.00 uur, afsluiting

rond: 17.00 uur.

Inmiddels voor de derde keer organiseren wij deze

Bijbelquiz in Schagen!

*Teams en individuen welkom*

Stelt u een team bijbelkenners samen vanuit uw

Raad van Kerken, gemeente of parochie? Dan nodi-



gen wij u van harte uit om deel te nemen aan onze bijbelquiz. Een team bestaat uit minstens vijf en hoogstens acht spelers.

*Wat zou het toch prachtig zijn, als we weer met velen zijn!*

Als u met een groep deelneemt, zien we uw aanmelding graag tegemoet voor 1 januari 2015. Als individu hoeft u zich niet aan te melden.

Opgeven kan via onderstaand mailadres.

*Vriendelijk groetend namens de Raad van Kerken Schagen e.o.*

*Adrie Rozing-Boer, voorzitter*

*Tel: 0224-215724*

U kunt ook als individu meedoen! De beste spelers zitten natuurlijk in het team!

De profs (de voorgangers) worden ook uitgedaagd om mee te doen, maar zitten in een apart team.

*Verassende winnaars*

Welk team scoort het hoogst en wie wordt de beste speler? Wie gaan er naar huis met een leuke prijs? We hebben de afgelopen jaren voor opvallende verrassingen gestaan!

*Ontmoeting en gezelligheid*

Naast het quizen is er tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten. Vooraf, tijdens de pauze en na afloop van de quiz kunt u gezellig met elkaar bomen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we over Bijbelse (en andere) zaken van gedachten wisselen.

## **WIE ZORGT VOOR ONZE KINDEREN?**

---

*Arjan Plomp(jeugddiaken)*

### **Wie zorgt voor onze kinderen?**

Onze meest ervaren medewerker, Willeke van Treuren, kan door ziekte langere tijd geen dienst draaien in de crèche. Omdat onze gemeente zich mag verheugen in een grote schare kleine kinderen, zijn wij op zoek naar versterking van het oppas-team. Dus ben jij/ bent u altijd degene die een verdrietige baby in slaap weet te wiegen of leest u graag een bank vol dreumesen voor? En bent u ook zo gek op die eigenwijze peuters? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Een keertje vrijblijvend meedraaien kan natuurlijk altijd!

**Arjan Plomp (tel 227522 / [arjanplomp@gmail.com](mailto:arjanplomp@gmail.com)) of Ilse Broeksma**

## GOEDE WENSEN

---

*Louise Kooiman*

Ieder jaar krijgen we veel goede Kerst- en Nieuwjaars wensen en kaarten toe gezonden uit de gemeente Schagen. Mede namens Hein wil ik u daar allen hartelijk voor bedanken. Het doet goed om zo met elkaar verbonden te zijn. Via deze weg wensen wij u vanuit Andijk allen goede kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.

## MEDEDELINGEN PREDIKANT

---

*Michiel Aten*

In de eerste twee weken van januari ben ik op vakantie: van 2 t/m 16 januari 2015. Aansluitend heb ik drie dagen bijscholing (19 t/m 21 januari), dit is de voorlaatste keer, er volgt nog een sessie van drie dagen in april. Als die zijn afgesloten, heb ik voldaan aan de zogenaamde Permanente Educatie voor de periode 2012 t/m 2017. Deze bijscholing is ingesteld voor alle voorgangers in de PKN met het doel dat zij hun kennis en vaardigheden bij de tijd houden. Tijdens de afwezigheid kunt u zich wenden tot pastor Louise Kooiman.

## BELIJDENISCATECHESE

---

*Yvonne van Benthem (predikant Dirkshorn)*

Na de eerste aanmelding gaan we definitief van start met de belijdeniscatechese in Dirkshorn. We beginnen half januari en komen dan om de twee weken bij elkaar. Dit zal zo'n negen keer zijn tot half april. De eerste keer gaan we kennis maken, daarna gaan we lekker aan de slag. Door het lezen van een tekst, het kijken van een film, wandelen over het strand. Kortom: datgene wat ons helpt bij het nadenken over het geloof.

Heb jij zin in wat uitdaging bij het nadenken over je geloof? Vergeten waarom je eigenlijk nog geloofde of benieuwd of dit wat voor je kan zijn? De link zien tussen je eigen geloof en het leven van alledag? Geef je dan op.

Het is niet nodig om vooraf te weten of je uiteindelijk belijdenis wilt doen.

Opgeven kan bij mij: [yvonnevanbenthem@gmail.com](mailto:yvonnevanbenthem@gmail.com) of 0224-850337.

*N.B. De kerkenraad vindt het een goed idee dat we als gezamenlijke gemeentes een belijdeniscatechese groep beginnen, van harte aanbevolen!*

*w.g. Ds. Michiel Aten*

## BIJ HET AFSCHIED VAN 2 AMBTSDRAGERS

---

*Jan Prij*



In de kerkdienst van 9 november is Wijnand Kramer bevestigd als bestuurlijk ouderling en werden Bernard Lucas en Bote Nieuwland herbevestigd resp. als scriba en diaken. Er is zijn afscheid genomen van Annemarie Ros, Wim Voorbraak en Hans Udink. De kerkenraad had mij gevraagd Wim en Hans toe te spreken, vermoedelijk vanuit het idee

dat ik, van de huidige ambtsdragers, de mannen het langste ken. Beiden zijn al heel lang actief binnen onze gemeente. Om als kerk de dankbaarheid te tonen aan beide ambtsdragers is aansluiting gezocht bij de hervormde traditie, door uitreiking van de zilveren speld van de vereniging van Kerkrentmeesterlijk beheer aan Hans Udink en een gouden speld van de PKN aan Wim Voorbraak.

Hans Udink vervulde sinds 1978 functies als ouderling/scriba binnen de Gereformeerde Kerk. Heel lang, volgens mij onafgebroken sinds 1994, is hij lid of voorzitter van de commissie van beheer en het college van kerkrentmeesters. Er is heel wat gebeurd in die periode. De ingrijpende maar noodzakelijke verkoop van de Ontmoetingskerk in 1996 maar ook het samenvoegen van de verschillende beheerstradities in de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente. Dat dit zonder al te veel problemen gebeurde is in belangrijke mate te danken aan de bijdrage van Hans daarin. Altijd rustig, beheerst en betrouwbaar.

De kerkelijke gemeente is Hans daar heel erg erkentelijk en dankbaar voor en vertrouwt erop dat hij, weliswaar in de luwte nog bijdragen aan de kerk blijft geven. Wim Voorbraak is nog langer actief in onze kerk. Vanaf 1974 o.a. als ouderling, scriba, voorzitter en vooral als redacteur van ons kerkblad. Hij was erbij in de jaren 70 en 80 tijdens de groeistuipen van de Gereformeerde Kerk en de latere periode van de krimp: samen met vele anderen een kerk opgebouwd en weer afgebroken. Vrijwel altijd is hij nadrukkelijk aanwezig en vooral met een enorme ijver en inzet. Steeds vanuit de intentie de kerkgemeenschap bij elkaar te houden en met heel veel begrip voor de individuele mens. Als je die intentie niet onderkende was het wel eens lastig om met zoveel ijver en inzet om te gaan.

We zijn Wim erg dankbaar voor je bijdrage aan en inzet voor de kerk en hopen ook dat je je door een beperking van het aantal taken nog met veel plezier en voldoening voor de kerk blijft inzetten.

Voor gereformeerden als vrijwilligers pur sang, is een insigne uitreiking wat over de top maar misschien hoort dit ook wel bij het Protestants worden.

## **GESPREGSGROEPEN**

---

*Louise Kooiman*

### **Ouderen-gespreksgroep.**

Op dinsdag 10 februari 2015 zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de grote Kerk op de Markt in de Hans Leijdekkers zaal.

**Het thema zal zijn: 80**

Is oud zijn een lust of een last? Wie de leeftijd van de sterken bereikt, komt in een nieuwe fase. Hoe is het om rond de 80 te zijn? Is het moeizaam of juist fijn? Iedereen (vooral ouderen) van harte welkom om daar samen over door te praten.

### **Bijbelgespreksgroep in de kerk.**

Op woensdag 18 februari 2015 is de volgende bijbelgesprekkring in de Grote Kerk op de Markt. We beginnen om **14.00 uur**.

**Het thema zal zijn: Vervolg van de Bergrede**

De Bergrede is een berg van woorden, die mensen eeuwen wisten te inspireren en in verwarring te brengen. Wat betekenen ze voor ons? Iedereen is van harte welkom.

## **ANDERE ACTIVITEITEN IN 2015**

---

*Michiel Aten*

### **Pauluskring**

Een vijftal avonden gaan we ons verdiepen in de brief die Paulus aan de Romeinen schreef. Deze brief is een belangrijk onderdeel van de Bijbel volgens de geleerden. Augustinus, Maarten Luther en Karl Barth haalden veel van hun denkbeelden juist uit deze brief.

Wat kan de Romeinenbrief voor ons vandaag de dag betekenen en wat zegt hij ons?

We gaan samenkomen op 5 donderdagavonden: **5 en 19 februari, 5 en 19 maart en 9 april 2015** in de pastorie, Handelsstraat 5 (linkerdeur)

Verdere informatie: Michiel Aten, [m.c.aten@hotmail.nl](mailto:m.c.aten@hotmail.nl) / tel 0224 – 850664

Wilt u zich s.v.p. van tevoren aanmelden i.v.m. beperkt aantal plaatsen? En geeft u ook aan of u eventueel de middagen kunt? (Voor het geval er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn)

### **Iona-reis**

Inmiddels hebben zich al een aantal mensen aangemeld voor de reis naar Schotland met een verblijf in de gemeenschap op het eiland Iona, van 5 t/m 13 juni 2015. Mocht

u alsnog belangstelling hebben en zich willen aansluiten bij ons, neemt u dan contact op met Michiel Aten.

### ***Bijzondere kerkdiensten in Schagerbrug***

Door de grote belangstelling bij de eerste "Evensong" met "Afternoon Tea" in november gaat men in het kerkje van Schagerbrug vol goede moed aan de slag om een aantal bijzondere vieringen te organiseren. De volgende vieringen, waarbij mensen uit Schagen e.o. natuurlijk van harte welkom zijn, staan gepland:

**Zondag 18 januari 2015**, om 17.00 uur: meditatieve viering (met veel liederen uit Tai-zé).

**Zondag 22 februari 2015**, vanaf 16.15 uur een "Afternoon Tea" en om 17.00 uur Evensong met veel zang.

**Zondag 22 maart 's middags (?)**: een viering met koor, solisten en orkest waarin het passieverhaal centraal staat.

## **KORT VERSLAG VAN DE CLASSICALE VERGADERING**

---

*Annie van den Idsert, scriba-notulist*

Kort verslag van de Classicale Vergadering op 30 oktober 2014 te Den Helder.

In de opening werd door de voorzitter aandacht geschonken aan 31 oktober, de Hervormingsdag. Daarbij zongen we lied 722: "Uw stem, Heer, hebben wij gehoord" van Maarten Luther, naar een vrije vertaling van Jaap Zijlstra.

Twee afgevaardigden, van wie de termijn verloopt, werden bedankt voor het bijwonen van de vergadering gedurende een aantal jaren.

Ds. H.J. Bijman stelde zich voor als nieuwe predikant te Sint Pancras en ds. A.R. de Meij Mecima te Den Helder in de Johanneskapel.

Mw. H. Oosterlee, jeugd- en jongerenwerker voor Noord-Holland, kondigde via een filmpje de komende tienerevents in Alkmaar en Den Helder aan. Er komt waarschijnlijk in het voorjaar een vervolg op de inspiratieavonden die in Sint Pancras en Juliana-dorp gehouden zijn.

In januari, februari of maart ontvangen alle kerkenraden, predikanten, jeugd- en jongerenwerkers en classisafgevaardigden een uitnodiging voor een regionale bijeenkomst om te brainstormen over jeugd- en jongerenwerk.

De avonden worden door het Breed Moderamen en mw. H. Oosterlee voorbereid.

De scriba meldde dat de Hervormde Gemeente Zijpe een Protestantse Gemeente wordt.

Er werd besloten dat van de 7 brieven van de Generale Synode, die alle kerkenraden en bovenplaatselijke organen ontvangen hebben, brief 5 (handelend over de Classis), op één van de volgende vergaderingen aan de orde komt.



Mw. A. Hellinga, bestuurslid en penningmeester van de commissie plaatselijke geldwerving kreeg na de broodmaaltijd het woord en gaf een overzichtelijke beamerpresentatie.

De commissie bestaat uit vrijwilligers. De doelstelling is: het bevorderen en stimuleren van de geldwerving ten behoeve van het kerkenwerk in de plaatselijke gemeenten en de ondersteuning van de actie kerkbalans.

Geldwerving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kerkrentmeesters, ouderlingen, diakenen, predikanten en vrijwilligers uit de gemeenten.

Door de crisis van de afgelopen jaren en het wegvallen van oudere gemeenteleden zijn de inkomsten dalende. Geef in de folders voor de gemeenteleden heldere informatie over de doelen die gefinancierd moeten worden en gebruik de website en de sociale media.

De vergadering werd gesloten met het zingen van het Hervormingslied: "Waar God de Heer zijn schreden zet", lied 723, vers 2.

De volgende vergadering is op donderdag 12 februari 2015 in de Vredeskerk te Den Helder. Dan spreekt dhr. Gerben Heitink over "Predikant en Kerkenraad in spanningsveld".

De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte uitgenodigd.

## **WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN**

---

### *De voorbereidingscommissie*

#### **4 januari 2015**

De Laurensantorij Haringhuizen o.l.v. Jan Bruin werkt mee aan de 187<sup>e</sup> Willibrordusvesper, de eerste in 2015. Emeritus pastoor Jan van Diepen uit Den Helder, trouwe bezoeker van de vespers in Haringhuizen, spreekt de 'Inleiding op de lezingen'. Frans Seijdell uit Noord-Scharwoude bespeelt het orgel. *'Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar'* wordt gezongen als 'Lied van voorbereiding'.

Na afloop is er, eveneens volgens de traditie, Glühwein. Voor wie nog moet rijden is er uiteraard koffie en thee.

#### **7 december terugblik**

Vier krachtige mannenstemmen - Jan Prij, Wik de Visser, Jan Bruin en Wijnand Kramer - ontroerden de ruim 30 kerkgangers die het slechte weer hadden getrotseerd. Catechiste Monica Wildeboer sprak voor het eerst in een Willibrordusvesper. Haar woorden over de bekende tekst uit Jesaja 40 - *'Troost, troost, mijn gemeente (mijn volk)'* - maken dat deze profetie voor altijd anders zal klinken: *"Troost is meer dan vertroosting, het is op adem komen."*

Hanneke Muntjewerf toverde met het orgel dat nog wacht op een fikse opknabbeurt.

**De kerk is op 4 januari om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de viering begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren.**

## **DE WERELDWINKEL IS KLAAR VOOR DE KERST**

---

*Hans Nusink*

Ook voor de late beslissers heeft de Wereldwinkel leuke, verantwoorde kerstcadeaus. Zo zijn er de eenvoudige en bekende witte ijzeren kerstengeltjes in drie maten. Voorop kan een lichtje geplaatst worden. Een origineel cadeau uit Indonesië. Een cadeauartikel van een wat andere orde zijn de kerststalsetjes van serpentijn uit Zimbabwe. Deze steensoort wordt op vele plaatsen in dat land gevonden. De beeldhouwers bewerken de steenklomp tot een voor Zimbabwe kenmerkend beeldje. De vrouwen schuren daarna met maar liefst acht gradaties schuurpapier de beelden in een bak met water helemaal glad. De kunstenaar behandelt ze vervolgens met was. Hierdoor ontstaat de kenmerkende diepe, intense kleur. De Nederlandse importeur koopt de beelden rechtstreeks van de makers. Zo wordt de omstreden praktijk van de zgn. ‘middlemen’ voorkomen. Deze lieden kopen anders de beelden van de producenten onder de kostprijs op het moment dat zij geen geld hebben om bijvoorbeeld de huur of het schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

Niet alleen origineel maar vooral handig zijn de design tassen. De kleine tas is gemaakt van auto-binnenband en heeft een draagband van autogordel. De grote tas, een flinke shopper, is aan de buitenkant helemaal gemaakt van autogordel. Uiteraard kunt u ook met de artikelen uit de winkel naar eigen inzicht en beurs een passend kerstpakket samenstellen. Een theepakketje, verschillende soorten thee aantrekkelijk ingepakt in cellofaan, kan hiervan naar wens deel uit maken. De Wereldwinkel staat op de Goede Doelenmarkt in de kerk op de Markt in Schagen op vrijdagavond 12 december en zaterdag 13 december overdag.

## **STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË**

---

*Leo Witte*

Ik kijk even op de site van PGSchagen, geplande inleverdatum voor kopij voor het Kerstnummer is 8 december. Dat is het alweer vrij snel. Voor sommigen van ons is het spitsuur.

Werd er de afgelopen tijd wekelijks enkele dagen in het Regiocentrum gewerkt om kleding te sorteren, in de uurtjes thuis zijn de afgelopen tijd weer een aantal kerst-

kaarten gemaakt die de afgelopen zondagen in de hal van de kerk verkocht zijn. Ook de kaarten die de jongelui met beperking in Cristuru Secuiesc gemaakt hebben waren daarbij.

Als ik dit schrijf staat de Goededoelen-markt voor de deur, daar moest ook even wat voor gebeuren.

Na de kerstdagen en oud- en nieuw gaan we weer op pad naar Roemenië. We zitten in de planning voor de eerste rit van de vrachtauto in het nieuwe jaar. Er is weer veel binnengekomen. Heel veel spullen die de wasmachine in kunnen zoals kleding, beddengoed, dekbedden en dekens. Maar ook schoenen, speelgoed, autostoeltjes, boxen, verbandmiddelen, kinderbedjes en brandweerspullen uit Dippoldiswalde. We zijn van plan 55 m<sup>3</sup> mee te nemen, ruim een halve oplegger vol, weer meer dan de laatste keer. De spullen gaan onder andere naar het kindertehuis, de gezinnen met iemand met een beperking, de brandweer, de stad, de huisarts en de scholen. Er volgt dus binnenkort weer een oproep voor de heren om een paar uurtjes te helpen bij het laden van de vrachtauto. **Heren, hebben jullie even tijd?**

De gang van zaken in Cristuru Secuiesc weten we nu ongeveer. Zal het weer net zo gaan als de laatste keren als we horen: we hebben voor jullie goed nieuws, maar ook slecht nieuws. Wat wil je het eerste horen? Tja, het is elke keer weer een verrassing wat we tegenkomen en wat we op moeten lossen. Echter, de mensen zijn altijd vriendelijk en hulpvaardig als we hun hulp nodig hebben.

Nog even dit. Begin van het jaar kreeg de directrice van het kindertehuis te horen dat ze 40% van de vergoeding voor eten en drinken voor de kinderen niet zou krijgen. De provincie Harghita betaalde namelijk haar deel van de vergoeding niet. Ze kreeg per kind per dag ongeveer € 1.35, veel te weinig. We hebben hen, dankzij een grote gift en pallets met blikvoeding, door de nood kunnen helpen. We hebben onlangs bericht gekregen dat de vergoeding volgend jaar ongeveer € 3,75 is. Gelukkig maar.

## EEN NIEUWE MUSICAL?!

---

*Corrie Rus*



Veel van de deelnemers van de musicals Paulus en Ester, en misschien ook wel jij of u die er heen bent geweest, hopen op een volgende musical. Want zeg nou zelf, het is een enorm leuke manier om samen bezig te zijn en ook nog te laten zien dat mensen van toen en mensen van nu voor dezelfde vragen staan en dat we er dus ook wat van kunnen leren en doorgeven.



De meeste deelnemers aan de musicals Paulus en Ester willen graag nog een derde musical uitvoeren. Wel moet er eerst een bestuur komen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast graag twee meedenkende en meepratende bestuursleden, want een musical uitvoeren betekent een omvangrijke organisatie. Denk aan decor, kleding, nieuwsbrieven, communicatie naar buiten (kranten, kerkbladen enz.), posters, flyers, programmaboekje. Ook benoemt het bestuur een regisseur en een muzikaal leider.

Er wordt geregeld vergaderd, met het hele bestuur.

Meestal wordt er een heel jaar gerepeteerd en zo mogelijk wordt de musical vier keer uitgevoerd.

Deelname staat open voor iedereen.

Wil je meedoen met de musical, als deelnemer, bestuurslid, of in een werkgroep decors, kleding, PR, je kan dit opgeven bij Corrie Rus, e-mail: c.rus@quicknet.nl

Als er genoeg animo is, gaat de kerngroep van de PKN Den Helder een geschikte musical uitzoeken.

## UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD

---

*Solveg Steur, namens de werkgroep,*



**Zondag 18 januari 2015**

in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen

**2015**

**Een nieuw jaar,**

**wij staan als vanouds weer voor u klaar!**

Iedereen is van harte welkom!

Komt u ook?

Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en rond 18.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient deze dan wel tijdig te bestellen. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleurstelling te voorkomen.

**Opgave vóór woensdag 14 januari bij:**

Solveg Steur 213801                      Ageeth Spruijt                      213220

**N.B.** Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan a.u.b. zo snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken.

Graag tot ziens.

## ACTIVITEITENROOSTER PG SCHAGEN DECEMBER 2014-FEBRUARI 2015

---

Datum	Dag	Activiteit	aanvang	plaats
5 jan.	Maandag	College van kerkrentmeesters, db	9.00 uur	Grote Kerk
7 jan.	Woensdag	Inloopochtend	10.00 u	Grote Kerk
11 jan.	Zondag	Klezmer muziek: De groep ""Klez-maar-raak (12 muzikanten) brengt muziek uit de bloeitijd van de klezmer muziek, begin vorige eeuw; kom tijdig!	15.00 u	Kerkje Eenigenburg
12 jan.	Dinsdag	College van kerkrentmeesters	9.00 u	Grote Kerk
14 jan.	Woensdag	Kerkenraad	20.00 u	Grote Kerk
18 jan.	Zondag	Gemeentemaaltijd	15.45 u	Grote Kerk
18 jan.	Zondag	Taizé viering	17.00 u	Kerk Schagerbrug
22 jan.	Donderdag	Pastorale Raad	19.30 u	Grote Kerk
25 jan.	Zondag	Bijbelquiz	15.00 u	Grote Kerk
1 febr.	Zondag	Nico Sevenhuyzen (zang en muziek) brengt prachtige liederen ten gehore	15.00 u	Kerkje Eenigenburg
2 febr.	Maandag	College van kerkrentmeesters, db	9.00 u	Grote Kerk
4 febr.	Woensdag	Inloopochtend	10.00 u	Grote Kerk
5 febr.	Donderdag	Pauluskring	20.00 u	Pastorie Ds. Aten
10 febr.	Dinsdag	Ouderengespreksgroep	14.00 u	Grote Kerk
18 febr.	Woensdag	Bijbelgespreksgroep	14.00 u	Grote Kerk
19 febr.	Donderdag	Pauluskring	20.00 u	Pastorie Ds. Aten

Lees de nieuwste weblog "Kerst bij de bureu" van Ilja en Marleen Anthonissen via onze website of direct wanneer u dit blad via internet leest:

[http://www.kerkinactie.nl/actueel/2014/12/eid-il-miled-ma-il-zjierahn-chak-ha-molad-iem-ha-scheniem-kerst-met-de-buren?utm\\_source=blog-mail&utm\\_medium=e-mail&utm\\_campaign=ilja-en-marleen-anthonissen](http://www.kerkinactie.nl/actueel/2014/12/eid-il-miled-ma-il-zjierahn-chak-ha-molad-iem-ha-scheniem-kerst-met-de-buren?utm_source=blog-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ilja-en-marleen-anthonissen)

# Dames- en herenkapsalon BREMER



ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN



Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen

## Body Stress Release

**Body Stress** is opgebouwde spierspanning. De veroorzaker van veel uiteenlopende klachten.

**Body Stress Release (BSR)** is een prachtige techniek. **BSR** zet het zelfhelend vermogen van uw lichaam aan de Body Stress weer los te laten.

**U gaat zich weer prettig voelen in uw eigen lichaam.**

- Stijve spieren
- pijn
- gevoelloosheid
- tintelingen
- kramp
- onrustig gevoel
- neklachten
- rugklachten
- schouderklachten
- knieklachten
- jeuk
- groeipijnen
- huilbaby's
- vermoeidheid
- zwangerschaps-ongemakken enz.

Ans Mulder-Bijl 0645611506  
[www.bodystressreleaseschagerbrug.nl](http://www.bodystressreleaseschagerbrug.nl)

Informeer de kerkelijke administratie bij:

- \* **VERHUIZING**
- \* **GEBOORTE**
- \* **TROUWPLANNEN**



072 - 572 74 26 of  
[administrateur@pgschagen.nl](mailto:administrateur@pgschagen.nl)

Eerlijke handel  
in een  
unieke winkel

verrassende cadeau-artikelen  
sieraden  
foodproducts



Markt 24, Schagen



Stomerij Schagen B.V.  
Makado Centrum 47  
1741 JA Schagen  
0224 - 213 415  
[www.stomerijschagen.nl](http://www.stomerijschagen.nl)  
[info@stomerijschagen.nl](mailto:info@stomerijschagen.nl)



**VAN HOVEN ELEKTRO**

- Voor uw
- Lichtinstallaties
  - Krachtinstallaties
  - Beveiliging

Postbus 159, 1740 AD Schagen  
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

# kopwerk

bijzonder in opvang en onderwijs

Stichting Kopwerk, stichting voor protestants-christelijk onderwijs in noordelijk Noord-Holland, stuurt 24 protestants-christelijke basisscholen aan, waarvan twee in Schagen.

In het Centrum:



In de wijk Waldervaart:



Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen, neemt u dan contact met ons op.

De Ark: Gonny Kuiper  
De Wegwijzer: Machteld Brink

Telefoon: 0224 212933  
Telefoon: 0224 296008

## PRONK BOUWT MET MEERWAARDE

PRONK BOUWBEDRIJF BV  
nieuwbouw  
verbouw  
restauratie  
onderhoud

PRONK LEIDDEKERS BV  
leidekwerk  
lood-, koper- en zinkwerk  
aanbrengen van ladder- en klimhaken



Vakgroep  
Restauratie

Machinestraat 2,  
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen  
Telefoon (0226) 3 913 74  
Fax (0226) 3 920 32  
E-mail: info@pronkbouw.nl  
Website: www.pronkbouw.nl

Motto: 'Wat is de kerk u waard?'

**KERK + BALANS**  
2014

UW VAKMAN OPTICIEN

www.maxhopmans.nl  
www.maxhopmans.nl  
www.maxhopmans.nl  
www.maxhopmans.nl  
www.maxhopmans.nl

MAX HOPMANS  
Brillen & Lenzen

GEDEMPTE GRACHT 31  
SCHAGEN. TEL. (0224) 21 70 82



Kwaliteit die staat



Jan Rozing Mannenmode  
Aan het Marktplein in Schagen  
Telefoon 0224 212624  
Website [www.janrozing.nl](http://www.janrozing.nl)



D A M E S M O D E

ANNA MONTANA BITTE KAI RAND  
ZILCH WAX OSKA PERNILLE SYENRE  
POSSELT MARIA BUMAN MARC O'POLO

GEDEMPTE GRACHT 67 • SCHAGEN



**Gratis hoortest!**

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkundige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde modellen. Maak nu een afspraak.



SCHAGEN  
NIEUWSTRAAT 23, 1741 BV SCHAGEN  
T 0224-212398  
E [SCHAGEN@ENGELHOORSERVICE.NL](mailto:SCHAGEN@ENGELHOORSERVICE.NL)  
[WWW.ENGELHOORSERVICE.NL](http://WWW.ENGELHOORSERVICE.NL)

HOOR  
PROFS

ZO HOORT HET



De Posthoorn  
CAFÉ RESTAURANT

Lekker & gezellig  
eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen  
[www.deposthoornschagen.nl](http://www.deposthoornschagen.nl) [deposthoornschagen@xs4all.nl](mailto:deposthoornschagen@xs4all.nl)