

Liturgie

voor

zondag 30 september 2018

van de intrede en bevestiging van

Arie Jan van der Bom

in het ambt van predikant van de Protestantse Gemeente Schagen



Foto: met toestemming van Marc Moussaul

Grote Kerk, Markt in Schagen, 16.00 uur

Met medewerking van:

*Ds. Laura Nagelkerke, consulent
Annemarie Voorbraak, ouderling*

*Hanneke Muntjewerf, organist
Marjolein ten Cate, fluit
cantorij olv Wijnand Kramer*

Orgelspel, Pastorale van J S Bach [1685-1750]

Binnenkomst ambtsdragers, ouderling steekt de paaskaars aan

Inleidend woord, welkom door de voorzitter van de kerkenraad, mw. Paulien Knol.

Voorbereiding

Bemoediging en drempelgebed

Lied 291d [responszang, staande]

Zingen : Lied 146a: 1, 4, 7 [Laat ons nu vrolijk zingen]

Kyrië en Gloria

Kyrië-gebed afgesloten met Lied 299e “Heer ontferm u” en vervolgens “Glorie”.

Bevestiging van Arie Jan van der Bom door ds. Laura Nagelkerke

PRESENTATIE

Aan het einde van deze presentatie spreken allen na de woorden **“Loven wij de Heer”**:

a. Wij danken God.

OPDRACHT

Er volgen een paar woorden over het ambt van predikant.

In de kerk van Christus heeft iedereen zo haar of zijn taak. Sommigen zijn wat meer zichtbaar dan anderen. Zo is iedereen een steentje in het bouwwerk van de gemeente. Uit haar midden krijgen altijd een aantal mensen een speciale opdracht. Deze ambtsdragers hebben met elkaar de taak om de gemeente bij haar roeping in de wereld te bewaren. Zij zorgen dat we met elkaar met het bootje van onze kerk op koers blijven. Een van die bijzondere taken in de gemeente, is het ambt van predikant.

Een predikant zal zich dienstbaar en zorgzaam als een herder opstellen naar zijn gemeente. Hij zal Gods woord verkondigen, mensen Gods liefde aanzeggen, en het goede nieuws doorvertellen. Zoals de apostelen in opdracht van de Heer zelf, dit deden. Hij zal mensen dopen, en over het geloof leren. Hij zal voorgaan bij viering van de Maaltijd van de Heer. Hij zal samen met anderen uit de gemeente zieken troosten en stervenden bijstaan. Hij zal

kortom, met de Goede Herder voor ogen de gemeente waaraan hij is verbonden, liefdevol begeleiden zodat zij haar taak in deze wereld handen en voeten kan geven.

- v. Arie Jan, nu je gereed staat om je ambtswerk te aanvaarden, herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus' eigen kudde is die je wordt toevertrouwd. Het is Zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest.

GELOFTE

- v. Daarom vraag ik je: geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

AJ: Ja, dat geloof ik.

- v. Aanvaard je de Heilige Schrift als bron van de prediking en als leidraad voor je leven en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

AJ: Ja, dat wil ik.

- v. Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt. Beloof je geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore komt en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

AJ: Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God.

GEBEDEN

De voorganger nodigt de predikanten die deelnemen aan de inzegening, uit om om Arie Jan heen te staan.

- v. Gemeente, laten wij bidden tot de almachtige God in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, dat Hij zijn genade geeft aan Arie Jan die Hij roept als dienaar van het Woord.

Arie Jan knielt op de knielbank.

Stil gebed

Zingen: *Lied 360: "Kom schepper, Geest"*

Bevestigingsgebed

De predikanten leggen Arie Jan de handen op en spreken elk kort een zegenbede uit.

- v. Wij bidden U: geef Arie Jan die in zijn ambt is bevestigd, dat hij gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw beloften, vrijmoedig uw woord zal spreken tot eer van uw Naam, tot vreugde voor ons allen, door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest, leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De predikanten keren weer terug naar hun plaats.

BEKLEDING MET DE STOLA, AANVAARDING EN VERWELKOMING

Arie Jan gaat staan. De diaken van dienst reikt de stola in de kleur van de bevestiging(rood) aan.

- v. Ontvang deze stola en vervul trouw je dienst, gedachtig het woord van de Heer:
'Neem mijn juk op je en leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.' (Mt. 11:29a-30)

Allen staan

- v. Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u Arie Jan als herder en leraar in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?
- a. **Ja, dat willen wij van harte.**

De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met applaus.

Arie Jan neemt de leiding van de dienst over.

VREDEGROET

- v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. **En met uw geest.**
v. Wenst elkaar de vrede.

De nieuw-bevestigde dienaar brengt de gemeente de vredegroet. De gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Dienst van het woord: gelezen, gezongen en uitgelegd

Gebed om verlichting met de heilige Geest

1e schriftlezing: Genesis 3: 8-13 en 22-24 [door Adriaan Rodenburg]

2e schriftlezing: Lukas 19: 1-10 [door Louise Kooiman]

Zingen: Lied 186: “Er is geen plaats” [cantorij: 1, 2 daarna allen: 3, 4, 5]

A-melodie (1, 3 en 5)

B-melodie (2 en 4)

Overdenking` **“Waar ben je?”**

Muzikale meditatie **“Siciliano”** uit Sonate 2 van J.S. Bach
door Marjolein ten Cate op fluit en Hanneke Muntewerf op piano.

Zingen: Lied 990: “De laatsten worden de eersten”

Dankgebed - Voorbede - Stil Gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven **1e collecte Kerk (Energiekosten)** **2e Diaconie (Algemeen)**

Kinderen keren terug met een verrassing voor Arie Jan.

Zingen: Lied 912: “Neem mijn leven, laat het Heer

Zending en zegen

Gemeente gaat zitten om te luisteren naar de cantorij en twee korte toespraken. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd voor het buffet.

De cantorij zingt eerst: **“Ga maar gerust”**,
tekst Sytze de Vries, melodie Finlandia van Sibelius.

De voorzitter van de kerkenraad, mw. Paulien Knol, neemt vervolgens het woord.

KOMENDE DIENST

Zondag 7 oktober 2018, Grote Kerk, 09.30 uur Voorganger pastor Jos van Steen.
Collectes: 1^e Kerk (pastoraat Schagen), 2^e Diaconie

Inloopochtend 3 oktober 2018

Woensdag 3 oktober 2018 is er inloopochtend in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk. U bent vanaf 10:00 uur van harte welkom, de koffie en thee staan klaar.

Muziek in Eenigenburg 7 oktober 2018 15.00 uur

Zondag 7 oktober treedt de West Side Jazz band op in de kerk in Eenigenburg. U bent van harte uitgenodigd.

De kerk is open vanaf half drie en het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis, evenals de koffie en thee in de pauze. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Wilt u waar mogelijk aan één zijde van de Surmenhuizerweg parkeren, zodat de plaatsen op het parkeerterrein gebruikt kunnen worden door de mensen die slecht ter been zijn.

Vocaal Theologen Ensemble (VTE) in St. Christoforuskerk 12 oktober 2018 20.00 uur

Het VTE komt op uitnodiging van de Raad van Kerken Schagen op 12 oktober naar de St. Christoforuskerk. Toegang gratis. Info raadvankerkenschagen@outlook.com

Tischreden door Erik Jan Tillema 31 oktober 2018, Grote Kerk, 18.00 uur

Evenals vorig jaar houden we ook dit jaar weer een Tischreden-avond. Nu op Hervormingsdag. Maarten Luther en zijn vrouw Katharina van Bora nodigden vaak gasten uit bij de Tisch - de maaltijd waarbij over van alles gepraat. Ook hun zes kinderen waren van de partij. Het was dus geen zware avond.

De kookgroep intercultureel koken/ bijbels koken zal weer voor de maaltijd zorgen. Gast is dit jaar ds. Erik Jan Tillema van Schagerbrug die iets zal vertellen over 'Heilige popmuziek'. Dit doet hij tussen de gangen door.

De avond start om 17.30 uur (inloop) en zal tot max. 20.30 uur duren. Voor meer informatie zie het komende kerkblad.

Wie van de partij wil zijn, melde zich aan bij Rik Laernoës - laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch 0224 218289/ 06 29220184

De kerkenraad wenst u een goede en vreugdevolle dienst.

De kerkdienst van vandaag is terug te luisteren op <http://pgschagen.nl/kerkdiensten>

Kopij voor de volgende zondagse mededelingen (7 oktober 2018) kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com, (het liefst vóór donderdag 4 oktober 2018 20.00 uur) tel. nr. **0224 213 103** (Wik de Visser).

Privacy - personen genoemd in deze mededelingen

Wij willen zorgvuldig omgaan met uw privacy gegevens. Deze kunnen worden gepubliceerd in deze liturgie /mededelingen en op de website www.pgschagen.nl
Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u mailen naar gegevensbescherming@pgschagen.nl