

Liturgie voor Zondag 14 oktober 2018 09.30 uur



Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt

Voorganger Pastor Louise Kooiman

Organist Jan Zwart

Orgelspel

De Paaskaars wordt aangestoken na binnenkomst kerkenraad en voorganger
gemeente gaat staan

Welkom

Bemoediging en drempelgebed

V. Onze hulp is de naam van de Eeuwige

a. die hemel en aarde gemaakt heeft

V. God van Abraham, God van Izaäk, God van Jakob

a. God van Sara en Rebecca, van Lea en van Rachel

V. die Israël het eerst heeft liefgehad

a. licht en levensbron voor alle volken:

V. wil alles zijn in allen

a. één lichaam aan de dood voorbij

V. in Christus Jezus onze Heer.

a. Amen.

Intochtslied: In de veelheid van geluiden

283: 1,2,3,4,5

Gemeente gaat zitten

Kyriegebed

Gloria: Alle eer en alle glorie..

305: 1

Kinderen in ons midden, vooraf zingen we:

Wij gaan voor even uit elkaar.

Gebed bij de opening van de Schrift

Deuteronomium 15: 1-11 ,

Zingen: Een rijke schat van wijsheid.

313: 1,5

Lezen: Marcus 10: 17 -31

Lied 'Wil je opstaan en mij volgen?' (Iona)

Overdenking, waarna orgelmuziek.

Voorbeden, na elke voorbede zingen we "Kom adem ons open....."

Wij delen onze gaven Eén collecte: voor het Werelddiakonaat

Het westen van Nepal is heel arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor 6 tot 8 maanden per jaar voedsel op. Door het voedseltekort is 35% van de kinderen onder de 5 chronisch ondervoed. Via een viskweek-, en landbouw-project en training wil het de bevolking ondersteunen. Ze verwachten dat daarmee 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kunnen kopen. U ondersteunt hiermee de werelddiaconale projecten van Kerk in Actie

Slotlied (staande) Ga met God en Hij zal met je zijn

416: 1,2,3,4

Wegzending en zegen

G: Amen (1x)

Orgelspel

KOMENDE DIENSTEN

Vanmiddag in de PKN Kerk Schagerbrug, 17.00 uur is er een meditatie dienst (Taizé-viering) Deze wordt geleid door dhr. Henk Ames. Het onderwerp is 'Vrede'. De zanggroep 'Double Spirit' zingt samen met de aanwezigen Taizé liederen, begeleid door Jan Valkenier, piano en Gerda Heddes en Marjolein ten Cate, dwarsfluit. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 21 oktober 2018, Grote Kerk, 9.30 uur, voorganger Drs. Gert Scholten.

1e collecte Kerk (Onderhoud orgel) 2e collecte Diaconie (Dorcas)

Met uw bijdrage kan Dorcas mensen op weg helpen om zich verder te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld een ramp of armoede zitten zij in de knel en komen ze niet verder. Met hulp van Dorcas komen ze weer tot bloei. Dorcas werkt in 18 landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten en voert 168 projecten uit.

De te houden Extra deurcollecte is bestemd voor

de vluchtelingen die "vast" zitten op Lesbos. Ze zijn hun land onvlucht maar zitten nu opeengepakt in het vluchtelingenkamp. Er is gebrek aan alles. We zullen daarom collecteren om hen per gezin een pannenset te kunnen geven zodat ze in ieder geval hun eten op een "normale" manier klaar kunnen maken. Eén pannenset kost 20 euro (lokaal ingekocht), we streven ernaar om minimaal 40 gezinnen deze set te kunnen geven. Dus ons streefbedrag is 800 euro. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen dus we hopen dat de collecte zelf minimaal 400 euro op zal brengen. Help de vluchtelingen!

Zondag 21 oktober 2018, 10.30 uur, 'pastor Louise Kooijman.

"Tussen Kerk en Kunst" -viering in Eenigenburg. Thema is "Een nieuw begin".

Schilderes Ineke Scheer zal haar werken laten zien en er iets over vertellen.

Muzikale inbreng is er van Anne Bos (tenor Cantorij). Anne is een enthousiast doedelzakspeler.

Hij zal in vol ornaat enige muziekstukken laten horen.

De organist is Ed van Loon. Iedereen is van harte welkom!

Speciale vraag aan onze jeugd: Project vrede bij reclamebureau Knetter, doe je mee?

Tijdens het kinderkerstfeest op 24 december om 16:30 voeren we musical "Bureau Knetter" uit. Het wordt een viering met mooie verhalen, we gaan samen zingen en er is een musical. In deze musical krijgt een reclamebureau de opdracht om een campagne over vrede te maken. Maar het lukt hen zelf niet altijd goed om de vrede te bewaren... 'Bureau Knetter' is een humoristische musical met een boodschap. Wil je meedoen? Er is plek voor jong en oud

bij dit bureau, voor iedereen is er wel een rol. Tevens hebben wij ook bouwers voor het decor nodig, technici voor het geluid, mensen die willen meespelen in de band en mensen die koffie, thee en limonade willen verzorgen nodig. Wij het zouden het heel leuk vinden als jij mee wilt doen. De repetities beginnen zondag 25 november na de kerkdienst. Opgeven kan tot en met 18 november via kinderkerstfeestschagen@gmail.com. Laten we er samen een groot (kinder)feest van maken om de verjaardag van Jezus te vieren.

Tischhreden door Erik Jan Tillema 31 oktober 2018, Grote Kerk, 18.00 uur

Evenals vorig jaar houden we ook dit jaar weer een Tischreden-avond. Nu op Hervormingsdag. Maarten Luther en zijn vrouw Katharina van Bora nodigden vaak gasten uit bij de Tisch - de maaltijd waarbij over van alles gepraat. Ook hun zes kinderen waren van de partij. Het was dus geen zware avond.

De kookgroep intercultureel koken/ bijbels koken zal weer voor de maaltijd zorgen. Gast is dit jaar ds. Erik Jan Tillema van Schagerbrug die iets zal vertellen over 'Heilige popmuziek'. Dit doet hij tussen de gangen door. De avond start om 17.30 uur (inloop) en zal tot max. 20.30 uur duren. Voor meer informatie zie het komende kerkblad. Wie van de partij wil zijn, melde zich aan bij Rik Laernoës - laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch 0224 218289/ 06 29220184

De kerkenraad wenst u een goede dienst.

De kerkdienst van vandaag is terug te luisteren op <http://pgschagen.nl/kerkdiensten>

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com, svp vóór donderdag 18 oktober 2018 20.00 uur), tel. nr. 0224 213 103 (Wik de Visser).

Privacy - personen genoemd in deze mededelingen

Wij willen zorgvuldig omgaan met uw privacy gegevens. Deze kunnen worden gepubliceerd in deze liturgie /mededelingen en op de website www.pgschagen.nl Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u mailen naar gegevensbescherming@pgschagen.nl