

Filmavond.

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse filmavond van de Protestantse kerk in Anna Paulowna.

Deze keer een heel ander soort film, nl. Heaven is for real.

De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een 4-jarig jongetje dat tijdens een operatie aan een acute blindedarmonsteking in de hemel komt.

Hij vertelt zijn gelovige ouders wat hij tijdens de operatie gezien en gehoord heeft, de artsen die voor zijn leven vechten en hoe mooi de engelen zongen. Hij praat over dingen van vóór zijn geboorte, dingen waarvan hij onmogelijk iets kan weten, iets wat zelfs zijn ouders niet weten.

Inmiddels is de jongen 15 jaar en hij zegt: “de hemel is de perfecte versie van de aarde, het voelt als thuis, je voelt je daar veilig. De hemel is gelijk aan de aarde maar dan mooier.”

De filmavond is op vrijdag 23 november om 20.00 uur in “De Samenvaart” Molenvaart 421, 1764AS Breezand.
Iedereen is van harte welkom, toegang is gratis.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig na te praten.

Namens de commissie V&T,

Durkje Bottema