

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN

NOTARISSEN

Mr. H.J. de Jong

Mr. J. Meegdes

KANDIDAAT NOTARISSEN

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Kantoor
Schagerweg 53, Schagerbrug

Postadres - postbus 2
1750 AA Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641
Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl
www.hznk.nl



Grote Kerk, Markt, Schagen

VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen (20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.).

Voor informatie en reservering kunt u contact opnemen met de kostenrevisor van de kerk:
dhr. C. van Treuren

Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen
tel. 214223 e-mail: koster@pgschagen.nl



VERHUUR Kerkje Eenigenburg (80-100 p.)

Inlichtingen bij de beheerder:

Mevr. Trudy Tuinstra

Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen

tel. 298101

e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com

Voor presentaties, muziekopnamen, familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Meer informatie op de website www.pgschagen.nl



"Onze Kerk" mei-juni 2014

Inhoud

ALGEMEEN	2
TER OVERWEGING.....	3
KERKDIENTEN	4
BIJ DE DIENSTEN.....	6
MEELEVEN EN FELICITATIES	7
TER GEDACHTENIS.....	7
VAKANTIE	9
KUNSTVEILING EN VLOOIENMARKT ZATERDAG 7 JUNI 2014	9
VERSLAG VAN DE EERSTE KOOKCLUB voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar	9
VAN DE SCRIBA.....	10
MET STENEN FINANCIER JE GEEN PASTORAAT!.....	12
Toerusting.....	13
VAN DE ADMINISTRATEUR.....	13
JAARREKENING.....	13
GESPREKSGROEPEN.....	13
ZWO.....	15
ILJA EN MARLEEN ANTHONISSEN SCHRIJVEN OVER PESACH.....	16
WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN	17
PROGRAMMA MET de GASTEN UIT DIPPOLDISWALDE (29 mei-1 JUNI)	18
SCHAGEN-ROEMENIË	19
LEZERS SCHRIJVEN.....	21
ACIVITEITENROOSTER	22
UITSTAPJE UTRECHT.....	22

Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": maandag 26 mei 2014

ALGEMEEN

KERKGEBOUW

Grote Kerk (Ingang Markt)	Markt 23a, 1741 BR Schagen Postbus 71, 1740 AB Schagen	297 860
SoW-kerk Eenigenburg	Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg	

KOSTER

Dhr C.P.A. van Treuren	Leeuwkerkstraat 8, 1742 BB Schagen <i>E-mailadres: koster@pgschagen.nl</i> tevens voor bespreking vergaderruimten	214 223
------------------------	---	---------

PASTORES

Ds M. C. Aten	Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen; <i>e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl</i> Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of verzoeken buiten deze werktijden 06-10811430.	0224 850664
Mw L. Kooiman	Kerkepad 6, 1619 AD Andijk; <i>e-mailadres: ljkooiman@gmail.com</i> Werkdagen: maandag t/m donderdag Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u,	0228 592 970

SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen

Dhr. B. Lucas	Lindenlaan 112, 1741TX Schagen e-mailadres: scriba@pgschagen.nl ; Facebook PGSchagen	296331
---------------	--	--------

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN"

Fam Tuinstra	Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen <i>e-mailadres: j.tuinstra@kpnplanet.nl</i>	298 101
--------------	--	---------

KOPIJ "ONZE KERK"

Kopij: Mw A. van Arkel	Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen <i>e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl</i>	06-13614761
------------------------	--	-------------

Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk":

Dhr G. Leijnse	Notenhof 87, 1741 VR Schagen <i>e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl</i>	297 094
----------------	--	---------

KERKELIJKE ADMINISTRATIE

Mw B. Plak-van Oostwaard	Middenweg 476, 1704 BL H'waard <i>e-mailadres: pgschagen@nexite.nl</i>	072 57 27 426
--------------------------	--	---------------

Rekening PG Schagen: rek.nr.: NL30 FVLB 0699.946.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a.

Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. SoW gemeente Schagen c.a., p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. **Ook voor collectebonnen!**

WEBSITES

www.pgschagen.nl	website van Onze Kerk met actuele informatie geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
www.kerkopdemarktschagen.nl	

TER OVERWEGING

Paulien Knol



Hoop en vertrouwen.

Ik ben net terug van een vakantie in Florence. De stad van cultuur, schilderijen en beelden. Het was enorm druk met overal lange rijen met wachtende mensen. Gelukkig had onze kamerverhuurster kaartjes voor ons gereserveerd, want ik wilde heel graag de David zien. Het is een beeld dat ik in vele variaties gezien heb, altijd replica's, maar nog nooit in het echt. Het echte beeld maakte veel in mij los. Dat was niet alleen omdat het prachtig gemaakt is, met sprekende ogen en een schitterende lichtinval. Nee, dit beeld gaf mij hoop en vertrouwen. David, zo weerloos en krachtig tegelijk, zo jong en zo wijs, zo hard en kwetsbaar, een beeld vol tegenstrijdigheden van een mens vol tegenstrijdigheden.

Het verhaal van David laat zien dat wat mensen bedenken niet altijd het beste is. Hij was niet de meest voor de hand liggende kroonprins, hij koos niet het meest voor de hand liggende wapen, hij ging tegen alle adviezen in. Eigenlijk was David net zo'n dwarsligger als Jezus. David, liet zien dat de strijd beslist kan worden met een slinger en een steen. David was de man die het volk weer hoop gaf. Wat een mooi beeld om vast te houden bij alle strijd die er momenteel geleverd wordt. Je zou er haast moedeloos van worden. Maar er blijven altijd mensen die hoop geven, die rotsvast vertrouwen dat God voor deze wereld zal zorgen.

Het doet mij denken aan het volgende gedicht:

Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop.

Geloof, dat vind ik niet zo bijzonder zegt God,
Je ziet mij overal, in kruisjes om de hals, in beelden in de kerk,
Mensen maken er hun eigen verhaal bij,
Zij zien mij zoals zij willen dat ik ben.

Ook liefde vind ik niet zo bijzonder, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
je ziet toch vanzelf wel hoe je een ander moet helpen.
Mensen zouden wel blind zijn als ze voor iemand die niets heeft

het brood niet zouden willen delen.

Maar wat ik wel bijzonder vindt, zegt God, is de hoop.

Daar ben ik van ondersteboven.

Iedereen ziet toch dat het niet goed gaat met de wereld,

en ze geloven dat het morgen allemaal beter wordt

Wat een wonder is er niet voor nodig om dat kleine hoopje hoop te bewaren

een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt uit te gaan

maar altijd weer weet op te staan, een vlammetje dat nooit wil doven.

Naar de kleine hoop (Charles Péquy)

KERKDIENSTEN

Zondag 18 mei 2014

Grote Kerk

9.30 uur Ds. M.C. Aten, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij

1e collecte kerk

2e collecte diaconie

Organiste Hanneke Muntjewerf

Lector Adriaan Rodenburg

Gastvrouw Paulien Knol

koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnje Smit

Er is crèche en kindernevendienst

Woensdag 21 mei 2014

De Bron

10.45 uur Pastor mw. L. Kooiman

Zondag 25 mei 2014

Grote Kerk

9.30 uur Ds. A. Blokker, Callantssoog

1e collecte kerk (instandhouding gebouw)

2e collecte De Anloup

Organiste Caroline Schaap

Lector René Meijer

Gastvrouw Tineke Buis

koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling

Er is "Kom in de Kring", crèche, kindernevendienst en basiscatechese

Kerkje Eenigenburg

10.30 uur Pastor mw. L. Kooiman
1e collecte kerk (instandhouding gebouw)
2e collecte De Anloup
Organist Ed van Loon
Gastheer Huib Wagenaar

Zondag 1 juni 2014, Wezenzondag

Grote Kerk

9.30 uur Drs. G. Scholten, pastor Gemini zkh Den Helder
één collecte eigen pastoraal kerkelijk werk
Organiste Hanneke Muntjewerf
Lector Annemarie Ros
Gastvrouw Marijke van Harskamp
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte
Er is crèche en kindernevendienst

Woensdag 4 juni 2014

De Bron

10.45 uur Dhr. J. Bruin

Zondag 8 juni 2014, 1^e Pinksterdag

Grote Kerk

09.30 uur Ds. M.C. Aten
1e collecte kerk (pastoraat Schagen)
2e collecte Kerkinactie/Zending
Organiste Hanneke Muntjewerf
Lector Janny de Visser
Gastheer Henk van Zanten
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker
Er is "Kom in de Kring", crèche, kindernevendienst en basiscatechese

Maandag 9 juni 2014, 2^e Pinksterdag, Oecumenische dienst

RK Christoforus Kerk

10.00 uur Pastor mw. L. Kooiman en anderen
Eén collecte doel nog niet bekend

De Bron

10.45 uur Em. pastoor J. van der Stok

Woensdag 11 juni 2014

De Bron

10.45 uur

Pastor mw. L. Kooiman

Zondag 15 juni 2014

Grote Kerk

9.30 uur

Ds. G. Rinsma, Goutum

één collecte

Kerkinactie, Jeugdorp De Glind

Organiste

Caroline Schaap

Lector

Nellie Meijnikman

Gastvrouw

Nel Dantuma

koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma

Er is crèche en kindernevendienst

BIJ DE DIENSTEN

Michiel Aten

Vanaf deze maand vindt u in ons rooster van kerkdiensten ook wie de lector is. Wij zijn er al aan gewend geraakt dat de Bijbelgedeelten in de dienst gelezen worden door een gemeentelid. De naam van dit gemeentelid staat nu ook aangegeven hierboven en voor de rest van het jaar op de website.

Op 18 mei zal de cantorij optreden en vieren we het Heilig Avondmaal. Op 25 mei is er ook weer dienst in Eenigenburg. Medewerking in die dienst wordt verleend door Jan Valkenier, waarschijnlijk met de groep "On my mind".

Op Hemelvaartsdag is er geen kerkdienst. Op die dag verwelkomen we onze vrienden van onze zuster gemeente in Dippoldiswalde. Zij vertrekken weer op zondag. Het programma vindt u elders in dit blad.

Op 8 juni, eerste Pinksterdag, vieren we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Deze dag is ook het begin van de gemeenschap van christenen. Op deze dag vieren we dus de verjaardag van de wereldwijde kerk met taart na afloop van de dienst. Op tweede pinksterdag vieren we het pinksterfeest verder tijdens de oecumenische dienst in de Christoforuskerk. Deze dienst begint om 10.00 uur!

Dan hebben we al weer is de grote vlooienmarkt met kunstveiling in de kerk achter de rug. Die is de zaterdag voor Pinksteren.

Rond deze vieringen vertrouwde diensten met bekende voorgangers: Ds Dries Blokker uit Callantsoog en Ds Gerard Rinsma, onze oud predikant, die vanuit Roermond inmiddels weer terug verhuisd is naar zijn geboortegrond Friesland en nu predikant is in Goutum, onder Leeuwarden.

MEELEVEN EN FELICITATIES

Michiel Aten en Louise Kooiman

Wij leven mee met de familie Helmstrijd. Dhr. Hans Helmstrijd is opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft een operatie moeten ondergaan. Deze lijkt geslaagd en inmiddels is hij weer thuis. Wij wensen hem van harte beterschap toe.

Wij wensen de familie de Jong van de Dreef sterkte toe met de gezondheid van Fedde en hopen dat hij weer mag herstellen.

Wij leven mee met Saskia van de Ende (Noordplein 16) die sinds afgelopen maand haar partner moet missen. Wij leven ook mee met Dick Broekema en zijn kinderen Bram, Chris en Anna en David en Ho-Yin. Op zondag 4 mei overleed partner en moeder Ina Broekema - Ronda in de leeftijd van 63 jaar. Wij wensen hen allen kracht en warmte toe in de tijd die komt. Dat zij zich gedragen mogen weten door de liefde van God.

Bij sommige mensen was er afgelopen tijd grote zorgen vanwege de gezondheid. We noemen hier Pauline Kuikman, die alsmaar naar het ziekenhuis moest voor behandelingen. Gelukkig gaat het heel goed met haar.

Met Henk Veldman gaat het vooralsnog goed, ondanks zijn ziekte. Wij wensen hen Gods kracht en troost toe.

Wij bevelen al deze mensen aan voor het gebed van onze gemeenteleden.

Wij feliciteren de familie Belles- Stapel van de Kogerlaan die op 26 april 60 jaar waren getrouwd.

Wij feliciteren Jaap en Ineke Schenk en die binnenkort 40 jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen allen met hun dierbaren alle goeds toe voor in de toekomst.

De afgelopen maand waren Willem en Truida Vrielink, Leeuwerikstraat 15, 50 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst (nogmaals) met uw gouden huwelijks jubileum! Ook Kees en Willeke van Treuren vierden afgelopen maand hun huwelijksjubileum, en wel het 40^{ste} jaar. Ook van harte gelukgewenst!

TER GEDACHTENIS

Louise Kooiman

Op 4 mei is overleden in de leeftijd van 63 jaar.

Ina Broekema – Ronda.

“Hier, aan de grens van het Licht, zeggen wij, vaarwel en tot ziens, reisgenoot”.

Dit is een deel van een regel uit een gedicht dat boven de rouwkaart staat van Ina. Het gedicht dat Dick heeft voorgelezen bij haar afscheid op vrijdag 9 mei in de kerk. Dit gedicht gaat over “Geloof, Hoop en Liefde”. Woorden die zo passen bij Ina en die veel voor haar hebben betekend. Ina had graag, samen met Dick en haar kinderen, nog

langer willen blijven leven maar, helaas. Kort nadat zij en Dick waren gestopt met het werk kreeg Ina te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Wat een schok en wat een teleurstelling dat het leven zo anders zou lopen dan ze hoopte. Toch ging Ina op een bijzondere manier er mee om. Wat kon ze genieten van de warmte en de aandacht van de mensen om haar heen. Wat was ze dankbaar voor de liefde van Dick en haar kinderen. Ina bleef, hopen, geloven en liefhebben tegen de klippen op. Nog anderhalf jaar bleef Ina bij ons met haar positivisme en aandacht voor de wereld, de natuur en de mensen om haar heen.

Samen met Dick en haar kinderen, haar broer, zwager (schoon) zussen, hebben we thuis aan de Vliedlaan in kleine kring een ziekenzalving gehouden. Een kleine huisviering waarin we Ina woorden van liefde en kracht mochten toezeggen voor de tijd daarna. Ina genoot ervan en het heeft haar geholpen het einde iets lichter te maken. We luisterde naar woorden die ook bij hun huwelijk werden gezongen: "O Grote God die Liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven." Deze woorden zijn met Ina en Dick meegegaan en het heeft hun gedragen. In goede- maar ook in moeilijke tijden van hun leven. We hebben het samen gezongen bij het afscheid van Ina. Dat de liefde van God ook met Dick mee mag gaan nu hij zonder haar verder moet.

Ina moest loslaten wie haar lief waren en dat is een groot verdriet. Het gemis is groot voor allen die van haar gehouden hebben. Maar er is ook dankbaarheid om Ina, om wie ze was en wat ze heeft nagelaten.

Ina Ronda was een Groningse die na haar huwelijk met Dick Broekema in Schagen was komen wonen. Ze kregen drie zonen: Bram, Chris en David. Na jaren in 't Zand te hebben gewoond kwamen zij weer naar Schagen en gingen wonen aan de Vliedlaan. Ina heeft veel voor de klas gestaan en heeft ook enige jaren bij het AZC gewerkt. Een vrouw met een groot hart voor mensen en voor kinderen in het bijzonder.

Ina was een serieuze, evenwichtige positieve vrouw die een groot rechtvaardigheidsgevoel had. Ze kon niet tegen onrecht en had een groot hart. Ze sprak gemakkelijk over wat haar bezig hield. "We raakten nooit uitgepraat" vertelde Dick.

Voor Dick en zijn kinderen is er een leegte gevallen in hun leven. Een leegte die zal blijven bestaan omdat mensen onvervangbaar zijn. Wat overblijft zijn de goede herinneringen en wij wensen allen, die van Ina hebben gehouden, toe dat dit hen mag troosten.

Met woorden van Geloof, hoop en Liefde vertrouwen wij hen toe aan de God van Liefde en aan mensen om hen heen die deze liefde zichtbaar mogen maken. Zo leven wij mee met Dick, Bram, Chris en Anna, David en Ho-Yin. Dat zij allen ook troost mogen vinden in het goede wat Ina hen heeft nagelaten.

VAKANTIE

Dominee M.C. Aten is van 9 tot en met 30 juni afwezig wegens vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met pastor L. Kooiman.

KUNSTVEILING EN VLOOIENMARKT ZATERDAG 7 JUNI 2014

Annemarie Ros

In de vorige kerkbladen hebben we een oproep gedaan voor boeken en/of spullen voor de kunstveiling en vlooiemarkt, te houden op **zaterdag 7 juni** in onze kerk (**10.00 tot 15.00 uur**). Op de vlooiemarkt is er een ruim aanbod van tweedehands spullen en boeken te koop. Uiteraard kunt u tussendoor een kop koffie/thee met wat lekkers eten. Verschillende kunstenaars met een warm hart voor onze gemeente, hebben enkele kunstwerken aangeboden, voor veiling en verloting. Schilderijen van Sibela Leguijt, Jan Koomen, Linda van Veen, Heini Bastiaan, Coby Taal en anderen. Maar ook een quilt van Henny Vogelsang-Lieste, beeldjes van speksteen en een Friese staatklok. De opbrengst van dit alles is bestemd voor twee doelen: **Jeugdtdorp De Glind en onze eigen kerk**.

Inmiddels hebben we al een aantal spullen en boeken, maar er kan nog meer bij! Dus mocht u net van plan zijn om uw huis op te ruimen, denk dan even aan ons! Donderdag en vrijdag (middag en avond; 5/6 juni) kunt u uw spullen en/of boeken naar de kerk toebrengen. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan cd's en platen (liever geen meubels of andere grote items). Mocht u niet kunnen op de donderdag of vrijdag en heeft u toch leuke boeken en/of spullen voor de verkoop, dan kunt u contact opnemen met Gonnie Smit (0224-223075, gonniesprosper@gmail.com) of Ineke Schenk (0224 296 533, jaapineke@hotmail.com). Kijk eens rond in uw huis, bewaar uw spullen voor deze dag en... zet de datum alvast in uw agenda!

Daarnaast hebben we vrijwilligers nodig voor de dag zelf, maar ook voor het opbouwen op de donderdag en vrijdag. Vindt u het leuk om mee te helpen? Dan kunt u contact opnemen met Annemarie Ros (0224 584413, arosthijms@gmail.com). **Donderdag 15 mei** is er een **informatiebijeenkomst voor de vrijwilligers** in de kerkzaal van **19.00 tot 20.00 uur**. Komt u langs als u wilt meehelpen?

VERSLAG VAN DE EERSTE KOOKCLUB voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar

Justa Meijer (11 jaar oud)

Vrijdag 28 maart was er voor het eerst een bijeenkomst in de kerk waar we met een groepje gingen koken. Deze keer waren er nog maar 4 jongeren, dus ik hoop dat we de volgende keer met wat meer zijn. Ondanks dat was het toch een erg gezellige avond,

vind ik. Met hulp van Arjan, Ilse, Bart en Remco zijn er wraps gemaakt, ik heb daar jammer genoeg niet bij geholpen, maar bij het opeten kon ik wel komen, gelukkig. De wraps waren erg lekker en tijdens het eten was het ook hartstikke gezellig. We hebben hele gesprekken over Spangas gehad, en hebben ook over een naam voor het groepje nagedacht (toch maar geen 'de spangas club'!). na het eten ben ik zelf aan de slag geweest met het toetje, dat mocht ik maken aangezien ik niet had geholpen met de wraps. Het werden gekaramelliseerde appeltjes. We wilden er eigenlijk wel slagroom op, we hadden wel een blikje, maar een mixer.....

Vervolgens zijn Bart, Arjan en Remco slagroom gaan kloppen met 2 vorken! Uiteindelijk was Arjan nogal uitgeput, maar hij had de slagroom wel perfect geklopt gekregen! Nadat we het lekkere toetje op hadden zijn we naar boven gegaan om spelletjes te doen, we hebben 2 spellen gedaan. Eerst gingen we een spelletje doen waarbij we allemaal 3 namen op 3 briefjes moesten schrijven van een bekend persoon. Toen we dat gedaan hadden stopten we de briefjes in een bak. Er werden 2 teams gemaakt. Om de beurt moest van elk team een persoon de persoon op het getrokken briefje uitbeelden of omschrijven. De overige teamleden moesten raden wie het was. Bij het 2^e spel gooiden we een bol wol over en weer, je riep dan eerst de naam van degene naar wie je het bolletje gooide. Als je het bolletje kreeg moest je het draadje vast blijven houden, zo ontstond er een enorm spinnenweb. Later moesten we proberen het allemaal weer langs de zelfde weg terug te gooien, wat een knopen! De tijd drong, dus we knipten het laatste stukje door. Er waren al ouders aangekomen en veel gingen naar huis, de laatste dingen werden opgeruimd en we konden gaan. Ik hoop dat we nog veel vaker bij elkaar komen om te koken, want ik vond het super gezellig!!!

VAN DE SCRIBA

Bernard Lucas

Hieronder volgt een verslag van de **kerkenraad** van **23 april** en van de **gemeentebijeenkomst** op zondag **4 mei** over de jaarcijfers. Ik houd de grote lijnen aan.

Op de kerkenraad waren net genoeg leden aanwezig om besluiten te kunnen nemen over de hieronder besproken jaarrekeningen. Gelukkig was Michiel Aten wel aanwezig terwijl hij toch de volgende dag naar Roemenië vloog.

Naar aanleiding van de notulen van het Moderamen merkt **Wouter Vrolijk** op dat het gesprek met het RCBB (Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken) goed verlopen is. Na inzage van het financieel beleidsplan keken de heren van het RCBB een stuk vrolijker.

Op de kerkenraad hadden we ruimte gemaakt in de agenda voor de **Raad voor Vieren en Leren** om zaken als nieuw beleidsplan, de vernieuwing van het groene boekje te bespreken. Het beleidsplan is wel klaar maar zal eerst in hun eigen vergadering in mei

besproken worden. Mede door het stoppen van enkele leden en om de nieuwe taken goed op te pakken heeft de raad dringend behoefte aan versterking.

Vervolgens werd de **jaarrekening 2013** van het **Bestuur Weeshuis** besproken. Penningmeester Ton Rus meldde een positief resultaat van € 71.410. Dit was te danken aan de koersstijging van effecten, die meer rente op de spaarrekening en een hogere pachtopbrengst betekende. De doelstelling is het kapitaal in stand te houden om giften te kunnen geven aan instellingen in de regio van Schagen. Het bestuur is momenteel in gesprek met het Hospice in Schagen. Met ingang van 2014 heeft het Weeshuis geen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status meer. Hierdoor zal er niet in de openbaarheid worden getreden.

Vervolgens kreeg Wouter Vrolijk het woord over de **jaarrekening 2013 van de PG Schagen**. Met behulp van een PowerPoint presentatie gaf Wouter toelichting bij de jaarcijfers die hij vergeleek met de prognose die de financiële commissie in 2012 had gemaakt. Er is een nadelig resultaat van € 37.156. Dit nadelig resultaat wordt veroorzaakt doordat geld gereserveerd is voor toekomstig groot onderhoud voor de kerken in Schagen, Eenigenburg en de pastorie.

De financiële doelstelling is en blijft het zogenoemde “dode” geld zijn waarde te laten behouden. Hierdoor ben je verzekerd van een leuk rendement op de verpachte landerijen.

De **lasten van het kerkgebouw** zijn toegenomen door het gasverbruik. Er worden maatregelen genomen om dit terug te dringen. De kosten voor het kerkblad zijn door de uitgevoerde acties nu neutraal.

De **baten** zijn afgenomen door het dalende bestand van betalende leden. Volgens het financiële beleidsplan, wat in de kerkenraad van begin januari 2012 is goedgekeurd, betekent de daling van de inkomsten dat per 1 januari 2015 pastor Louise Kooiman 4 uur minder per week gaat werken. De kerkenraad schrok hier wel van en men probeert ideeën te lanceren om geld in te zamelen.

Bij het agendapunt rapportages deelde **Louise Kooiman** mede, dat de gehouden huisvingering van kracht en liefde bij de fam. Broekema de familie veel goed heeft gedaan. Ook is er een groothuisbezoek geweest bij de fam. Mechielsen in St. Maarten. Er is veel gesproken over het kerkje in Eenigenburg. **Michiel Aten** brengt de Paasgroeten over van Ilja en Marleen Anthonissen in Jeruzalem. Op 25 mei zal hij naar de afscheidsdienst van ds. Jetske Bosgra in Anna Paulowna gaan.

Gemeentebijeenkomst 4 mei over de jaarrekeningen van 2013 van de PG Schagen en de Diaconie.

Er waren ongeveer 40 gemeenteleden gebleven na de dienst. **Bettina de Leeuw den Bouter** bespreekt aan de hand van enkele sheets de strekking van bovengenoemd verslag in de kerkenraad.

Vanwege de daling van inkomsten stellen enkele gemeenteleden vragen over het verminderen van het aantal werkuren voor Louise Kooiman. Bettina beantwoordt deze vragen naar tevredenheid. Adri Rozing had een vraag over de tegoeden van de CJV en de opbrengst van het Kerstkoor van de jaren 2010/2011. Dit moet nog verder uitgezocht worden.

Dan was het woord aan **Ger Dekker**, penningmeester van de Diaconie. Hij presenteerde de cijfers zoals die ook al door mij zijn verwoord in het afgelopen februari nummer van Onze Kerk.

Er werden geen vragen meer over het gepresenteerde gesteld. Na afloop klonk er een dankbaar applaus voor het werk dat hieraan besteed is.

MET STENEN FINANCIER JE GEEN PASTORAAT!

Annemarie Voorbraak

Van de gemeentevergadering na afloop van de kerkdienst op 4 mei heb ik een dubbel gevoel overgehouden. Behalve een detail vraag rond de boeking van de opbrengst van het Kerstkoor kwam er geen enkele vraag uit het aanwezige deel van de gemeente. Was alles nu echt zo duidelijk? Of werd de presentatie van onze voorzitter Bettina ervaren als onderbreking van de koffie gesprekken die niet te lang mocht duren. Kwam er daarom geen discussie opgang?

Toch passeerden wezenlijke zaken de revue waar kerkrentmeesters en kerkenraad zich al een paar jaar het hoofd over breken. We doen hun tekort wanneer we daar niet even langer bij stil staan.

Bij de aanstelling van ds. Michiel Aten was de hoop uitgesproken dat de vaste vrijwillige bijdrage van gemeenteleden niet verder zouden afnemen. Dat ook andere uitgaven die we als kerk doen beperkt zouden worden. Ook zouden we als kerkleden er alles aan doen om nieuwe geldbronnen aan te boren. Mocht dat allemaal onvoldoende lukken dan zou als onvermijdelijke stap volgen dat het pastoraat in onze gemeente beperkt zou gaan worden.

Afgelopen gemeentevergadering was het helaas zover. De opbrengst van Kerkbalans wordt minder in plaats van meer, de verwarming van de kerk kost veel meer dan verwacht. Willen we het hoofd als kerk in de toekomst boven water houden moeten we terug in uren besteed aan pastoraat.

De verontwaardiging bleef uit. Misschien waren de aanwezigen verblind door de miljoenen die langs kwamen als het ging over de bezittingen van de kerk aan gebouwen en landerijen. Maar met stenen en hectaren grond financier je geen pastoraat.

Zelf had ik discussie verwacht over de vraag of we niet iets kunnen doen aan het feit dat de bijdragen voor de kerk vooral door de oudere kerkbezoekers bij elkaar wordt gebracht. Is de kerk niet ons aller zaak, jong en oud, regelmatige en incidentele kerk-

bezoekers? Ook niet-kerkbezoekers worden door onze pastores zeker niet overgeslagen.

Daarom is het geweldig dat een groep enthousiaste gemeenteleden bezig is een rommelmarkt en een kunstveiling voor te bereiden waarvan een deel van de opbrengst ook ten goede komt aan de kerk. Geprobeerd gaat worden om met een brede publiciteit campagne ook niet kerkmensen naar binnen te lokken.

Dan nog even terug naar de gemeentevergadering. Moeten we toch weer eens proberen om een gemeentevergadering op een doordeweekse avond te beleggen en daar vooral de jonge ouders uitnodigen en met hun bespreken hoe zij de toekomst van onze gemeente zien, naar hun luisteren, en hoe zij die denken dit te realiseren? Het is een kans. Wie pakt de handschoen op?

TOERUSTING.

Louise Kooiman

Als je bezoekwerk doet of gaat doen, kan het gebeuren dat je tegen dingen oploopt.

- Hoe maak ik een afspraak?

- Hoe voer ik een goed gesprek?

- Wat doe ik als iemand een verlies heeft geleden?

- Hoe ga ik om met vragen rondom kerk en geloof? Om maar een paar dingen te noemen.

In het najaar zullen er een paar bijeenkomsten worden gehouden die met deze thema's aan de gang gaan. U krijgt wat meer handvaten om bezoekwerk te doen.;

Mocht u interesse hebben of heeft u vragen kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman tel. 0228-592970

GESPREKSGROEPEN

Louise Kooiman

Ouderengespreksgroep

Op dinsdag 10 juni a.s. zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de Grote Kerk op de Markt in de Hans Leijdekkers zaal.

Het thema zal zijn: Wat in stilte bloeit.

Veel mensen hebben of hadden een tuin of balkon waar planten of bloemen staan.

Wat beleven wij daar aan? De tuinier schoffelt en plant maar heeft lang niet alles in de hand. Samen in gesprek over wat de natuur ons kan brengen.

Iedereen is van harte welkom om daar samen over door te praten.

Bijbelgespreksgroep

Op woensdag 4 juni a.s. is de volgende bijbelgesprekkring in de Grote Kerk op de Markt. We beginnen om 14.00 uur.

Het thema zal zijn: de Bergrede

De Bergrede is een berg van woorden, die mensen eeuwen wisten te inspireren en in verwarring te brengen. Wat betekenen ze voor ons? Iedereen is van harte welkom.

VAN DE ADMINISTRATEUR

Brenda Plak

Opbrengst collectes

1e kwartaal 2014									
		1e	2e	Totaal	kerk	diaconie	diaconie	afdracht	
							afdracht		
5-1-2014		144,40	131,70	276,10	144,40	131,70			
12-1-2014		86,02	85,70	171,72	86,02	85,70			
25-12-2013	E'burg	148,40		148,40				148,4	Kinderen in de knel
19-1-2014	Oec.dienst	100,00	327,47	427,47	100,00			327,47	Raad van Kerken
26-1-2014		122,45	109,81	232,26	122,45			109,81	Catechese en Educatie
2-2-2014		200,88		200,88				200,88	Werelddiaconaat
9-2-2014		83,27	108,39	191,66	83,27		108,39		Stg. Schagen-Roemenië
2-2-2014	E'burg	37,25	36,55	73,80	37,25	36,55			
16-2-2014		114,69	121,83	236,52	114,69	121,83			
23-2-2014		95,85	98,88	194,73	95,85	98,88			
2-3-2014		194,35	200,08	394,43	194,35		200,08		Zonnebloem/Linq
9-3-2014		135,35	140,4	275,75	135,35			140,4	KIA/40dagen tijd
16-3-2014	Valkkoog	175,65		175,65				175,65	Wereldiaconaat
23-3-2014		116,67	109,80	226,47	116,67	109,80			De Glind (diaconie maakt he zelf
30-3-2014		113,85	123,81	237,66	113,85			123,81	KIA/40dagen tijd
Totaal		1869,08	1594,42	3463,50	1344,15	584,46	308,47	1226,42	

JAARREKENING

Redactie

Vanwege een druktechnische reden is de jaarrekening als laatste pagina in dit blad toegevoegd.

ZWO

Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering

De ZWO-commissie heeft nagedacht hoe de gemeente op de hoogte gehouden kan worden over het werk van Ilja en Marleen Anthonissen nu zij eindelijk (sof sof in het Hebreews) in Jeruzalem met hun werk begonnen zijn. Op de website www.pgschagen.nl vindt u een verwijzing naar hun blog, maar we realiseerden ons dat niet iedereen toegang tot internet heeft. Ook is het belangrijk dat wij als gemeente, die hen heeft uitgezonden, contact onderhouden. Daarom is onderstaande mail als Paasgroet verzonden.

Beste Ilja, Marleen en kinderen,

Namens de gemeente zendt de ZWO-commissie jullie deze mail. De gemeente wenst jullie Gezegende Paasdagen, waarbij wij speciaal denken aan Marleen als "gastvrouw" van de Redeemerchurch.

Jullie zullen wel speciale gevoelens hebben bij deze dagen nu jullie werkzaam zijn op de plaatsen waar het allemaal gebeurde.

Wij willen in de toekomst graag vernemen op welke manier jullie door ons gesteund willen worden in jullie werk en hoe wij onze verbondenheid met het Bethlehem Bible College kunnen tonen.

Hartelijke groet, Protestantse Gemeente Schagen e.o.

Met vriendelijke groet namens de PG-Schagen e.o. , de ZWO-commissie.

Zij hebben deze mail als volgt beantwoord.

Beste Henk, leden van de ZWO-commissie,

Hartelijk dank voor jullie mailtje! Dank voor jullie goede wensen rondom Pasen. Het verslag van de paasdagen kunnen jullie lezen in onze deze week nieuw geplaatste weblog. Het heeft daarom even geduurd voordat we eraan toe kwamen om jullie mail te beantwoorden.

Hoe was jullie Pasen als gemeente? Hebben jullie nog iets moois/ leuks gedaan rondom de dienst? Wij hebben meegedaan met het paasontbijt van de Duitse gemeente, maar de dienst zelf was veel te vol, dus van Marleens gastvrouwrol kwam toen niets terecht. Dat lukte wel afgelopen zondag, toen er twee dames uit Nederland zomaar binnenwandelden. We konden ze uitnodigen voor de koffie, en we merkten dat ze het leuk vonden om even Nederlands te praten en in hun eigen taal iets over de kerk en de stad te horen. Op zo'n moment denk je: Ja, goed om dit werk zo te kunnen doen.

Wat het BBC betreft, waar jullie naar vroegen: omdat de Pesach/paastijd hier erg lang

duurde en scholen ook lang vakantie hadden, begint Ilja pas deze week echt op het BBC. We kunnen jullie daarom nog niet vertellen hoe jullie mee kunnen leven met het BBC. Ilja moet dat eerst nog voor zijn eigen plek uitvogelen. Hij zal bij het BBC vragen of men zelf ideeën heeft om de verbondenheid met jullie vorm te geven.

Een andere manier om met ons mee te leven hebben we wel bedacht. Het is hier in de drukte best moeilijk om goed te ontspannen: als je tv wilt kijken, of iets wilt lezen, is alles in het Engels of Hebreeuws. Daar kom je niet echt van bij. We zouden daarom heel blij zijn met een regelmatige toezending van tijdschriften, waardoor we Nederlands leesvoer hebben ter ontspanning. Dat geldt ook voor de kinderen. Zijn er mensen in jullie gemeente die geabonneerd zijn op de volgende tijdschriften:

Margriet, Elsevier, Autoweek (Niels) en de Donald Duck (Marieke)?

Zo ja, dan zouden we het zeer op prijs stellen als jullie misschien een keer per maand een stapeltje daarvan naar Jeruzalem zouden willen sturen, naar het postadres van de Redeemer Church (staat op onze uitzendfolder).

Mochten mensen nog leuke dvd's willen wegdoen, dan houden we ons daar ook voor aanbevolen.

Nou, tot zover. We hopen weer van jullie te horen. Doe iedereen de groeten en mochten jullie vragen hebben, mail gerust!

Hartelijke groeten, Ilja en Marleen

Om te voorkomen dat nu veel van hetzelfde naar Israel wordt verstuurd vragen we u wanneer u over een van de bladen beschikt en die kunt missen, de bladen mee naar de kerk te nemen en/of in te leveren bij Henk Rieffe. Uiteraard kan iedereen ook per mail, brief of kaart met Ilja en Marleen in contact treden. Het adres van Ilja en Marleen is: Mr. Mrs. Anthonissen-van der Louw, The Redeemer Church Jeruzalem, P.O.Box 14076, Muristan Road, 91140 Jerusalem, Israël. Hun e-mail adres is: anthonissen@kerkinactie.nl

Leven in de



Levant

ILJA EN MARLEEN ANTHONISSEN SCHRIJVEN OVER PESACH

Michiel Aten

Ilja en Marleen Anthonissen schrijven vanuit Jeruzalem over Pesach.

Vorig jaar werd vanuit onze gemeente dit echtpaar uitgezonden, inmiddels hebben zij zich gevestigd in Jeruzalem, waarover zij het volgende schrijven:

Elk jaar vieren de joden de bevrijding uit de Egyptische slavernij onder leiding van Mozes. Dit jaar was dat van 14 april tot en met afgelopen maandag. Het ging gepaard met een enorme drukte in de Oude Stad waar joden vanuit de hele wereld op hun paasbest naar de Klaagmuur kwamen en aan de lange rijen in de supermarkt. Vlak voor Pesach sloegen mensen niet alleen voor zeven dagen feest-eten in, maar ook heel veel schoonmaakspul. De voorjaars schoonmaak heeft hier een religieuze achtergrond: het huis moet worden ontdaan van elk spoor van gistrijske zaken als gerezen brood en peulvruchten. In de week van Pesach eet men, net zoals aan de vooravond van de vlucht uit Egypte, alleen matses. In de winkels is tien dagen lang geen kruimel brood te koop, alle vakken met koekjes, gebak en pizza zijn met plastic afgedekt en er is een speciale afdeling 'kitniyot free' (zie net als wij <http://en.wikipedia.org/wiki/Kitniyot> voor uitleg). Grappig neveneffect: Arabische bakkers hebben opvallend veel extra klanten in deze periode...

Die schoonmaak werd trouwens grondig aangepakt; de Jeruzalemse afvalcontainers puilden uit van de vaak nog goede huisraad. Wij hadden net de sleutel van onze flat gekregen en Niels & Marieke zochten buiten naar hartenlust in al het weggegooide moois, terwijl wij binnen op onze knieën de zeer vieze tegelvloer lagen te schrobben. Een selectie van wat ze mee naar huis namen uit de paar containers rond onze flat: een reistrolley met het prijskaartje er nog aan, acht placemats, een rieten mand, twee ingelijste posters, een schilderij, een tuinstoel plus tafeltje, een leren damestas, een metalen afdruiprek, een Ikea-krukje, een deurmat met 'welcome' erop, een waterkoker, een boekenkast, een houten broodtrommel en een taartplateau. Als echte Hollanders konden we deze (ongetwijfeld kitniyot-rijke) waar niet aan onze neus voorbij laten gaan, maar we vroegen ons wel af in hoeverre zorg voor de scheping/milieubewustzijn hier een thema is. Of hebben mensen teveel maatschappelijke kopzorgen om zich daar druk om te maken en plukt men liever de dag?

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN

Adriaan Rodenburg

1 juni 2014 Het 18^e seizoen van de Haringhuizer vespers wordt afgesloten. Drs. Gert Scholten houdt de korte inleiding op de lezingen. De Laurensantorij Haringhuizen o.l.v. Jan Bruin werkt mee en Hans Stehouwer bespeelt het orgel.

In september zetten wij deze oecumenische vieringen op de eerste zondag van



de maand voort.

Terugblik 4 mei 2014

Jan Prij (sopraan) en Wijnand Kramer (alt) - echt waar - Chris Stobbe (tenor) en Wiep Wisse en Adriaan Rodenburg (beiden bas) zongen als ondersteunende zanggroep. Dank voor de complimenten van velen. Ds. Fokko Omta sprak - net als ds. Michiel Aten 's morgens in de dienst in de Grote Kerk - over mensen die vervolgd worden, niet om het kwade of zelfs om het goede wat zij doen, maar alleen om wie of wat ze zijn. De kerk is op 1 juni om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de viering begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren.

PROGRAMMA MET DE GASTEN UIT DIPPOLDISWALDE (29 MEI-1 JUNI)

Roel van der Kamp

Donderdagmorgen dienst in de RK kerk en koffiedrinken na afloop
Donderdagavond lezing in de Hans Leijdekkerszaal op de Markt door ds. Michiel Aten over de Dode-Zee-rollen en aansluitend gesprek

Vrijdagmorgen bezoek aan AgriPort in de Wieringermeer
Vrijdagmiddag stadswandeling in Hoorn
Vrijdag rond 18 uur maaltijd in de kerk op de Markt, verzorgd door medewerkers van de maandelijkse "gemeentemaaltijd".

Zaterdagmorgen bezoek aan museum Vreeburg
Zaterdagavond vanaf 18 uur in de kerk op de Markt voor gezamenlijk eten en gezellige avond

Zondagmorgen dienst in de PKN kerk, na afloop koffiedrinken en afscheid nemen van de gasten

Alle parochianen en gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om aan een of meerdere delen van het programma mee te doen. Wij hopen op ruime belangstelling. Weet u nu al dat u aan een van de activiteiten wil deelnemen, laat dat dan even weten aan een van de onderstaande mensen. Dan kan de organisatie zich op een goede manier voorbereiden.
Fam. van der Kamp 298025, fam. van den Berg 214102, fam. de Ruijter 213481, fam. Witte 298195, e.a.

Michiel Aten

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik nog maar net terug uit Roemenië.

Ik was daar op bezoek op uitnodiging van de Stichting Schagen-Roemenië en heb me daar een paar dagen kunnen verdiepen in het land, haar problemen en het werk dat de stichting daar verricht.

Het waren dagen die een diepe indruk achterlieten, vooral ook omdat je van een land dat een paar jaar lid is van de Europese Unie toch wat meer rechtvaardigheid verwacht dan er op dit moment is. Zo heb ik in deze week geen enkele Roemeen gesproken die vertrouwen had in de regering van het land.

Roemenië maakt een heel aardige indruk op het eerste gezicht: de weiden zijn groen, de akkers netjes ingezaaid en de wegen zijn heel behoorlijk. Als je wat langer kijkt, dan valt op dat er heel veel mensen lopen langs de wegen. Er rijden weinig auto's en de meeste boeren bewerken hun land met een paard. Boeren hebben zelden een tractor, vaak alleen een paard met wagen. De kleding van de mensen is bijna altijd wat sjofel en sleets.

Diepe indruk maakte het kindertehuis Petöfi Sandor in de plaats Cristuru Secuiesc. Dit huis wordt al 23 jaar ondersteund vanuit Schagen. Ooit is het in twee zomers door mensen hiervandaan opgeknapt. Vandaag wonen er ruim 20 kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar, allemaal zijn ze verstandelijk gehandicapt, vaak achtergelaten door hun familie in het ziekenhuis. De meesten van hen krijgt geen bezoek van hun ouders. Helaas heeft de lokale overheid al een paar maanden geen vergoeding meer betaald voor het voedsel. De directrice en het personeel doen hun best om voldoende eten te krijgen en dat is tot nu toe, ook dankzij uw hulp, goed gelukt. We hebben het geld en de spullen die we van verschillende mensen hadden meegekregen, hier afgegeven. Het baby'tje waar Leo de vorige aflevering over vertelde, is gelukkig wat aangekomen. Zo gauw zij genoeg op gewicht is, mag ze geopereerd worden aan haar hazenlip. Dat had eigenlijk al eerder gemoeten, maar ze had een forse groeiachterstand, die ze nu begint in te lopen.

Het huis is heel eenvoudig: de kinderen slapen met 5 of 6 op een zaaltje, hebben alleen een bed en een smal kastje (die door Schagen werd betaald). De meeste kinderen gaan niet naar school, daar is hun niveau te laag voor, en worden overdag met spelletjes beziggehouden. Co Wiskerke, die ook mee was, herkende het speelgoed dat hij vorig jaar had ingeleverd. Sommige spullen waren flink gebruikt!

We bezochten ook een middelbare school. Deze verzorgt opleidingen voor metaal- en houtbewerking, naaionderwijs enz. We vroegen de directrice daar wat zij op dit moment het hardste nodig had en ze antwoordde: fietsen! Er zijn namelijk nogal wat leerlingen die 20, sommige zelfs wel 40 km moeten reizen tussen school en huis. Het zou voor hen een enorm verschil maken als ze een fiets hadden. Geld hiervoor hebben ze

niet en de kwaliteit van veel producten is ook maar matig. Dat geldt ook voor de kleding: veel mensen daar hebben liever 2^e handskleding uit Nederland dan nieuw uit Roemenië.

We gaan nog nadenken hoe we een 20 tal fietsen van hier naar daar kunnen krijgen, maar als u een goede fiets hebt staan in uw schuur (liefst met versnellingen), dan kunt u alvast gaan overwegen of u hem aan een Roemeense scholier wil afstaan!!!

Ondanks alle problemen die we zagen, heb ik genoten van het land. Er zijn gelukkig een hoop mensen die zich de ellende van anderen wel aantrekken. We spraken met betrokken docenten, kundige verpleegsters en liefdevolle kinderverzorgsters. Het is er niet hopeloos, maar het land heeft een lange weg te gaan. De afgelopen 25 jaar is er vooruitgang geboekt, maar niet op alle fronten. Ik zag veel dronken mensen, jonge zwangere meisjes, bedelende kinderen. Helaas is er veel machtsmisbruik door politici, terwijl grote groepen mensen aan de zelfkant van de maatschappij leven.

Het werk van de Stichting Schagen-Roemenië kan maar een klein beetje helpen, maar door uw hulp krijgen kinderen in de scholen beter materiaal, en die in de tehuizen gezondere voeding, betere kleding en een beetje speelgoed om de dag mee door te brengen. Uw afgedankte kleding wordt weer gedragen door mensen die zelf van 200 of 300 euro moeten leven (in een land waar de prijzen in de supermarkt bijna gelijk zijn aan de onze). Uw hulp aan de stichting is goed besteed, dat heb ik met eigen ogen gezien. Ik heb de dankbaarheid van velen mogen zien, horen en ervaren.



Paasontbijt 2014

Onder dit kopje een bijdrage van een van ons gemeentelid **Leen van den Donker**.

TWIJFEL

Twijfelt u ook wel eens? Ik bedoel: twijfelt u ook wel eens in alles wat met de kerk te maken heeft? Nou, ik wel hoor. Vroeger was dat wel anders. Toen nam ik zondermeer aan wat mij werd verteld. De predikanten spraken met zoveel kracht en overtuiging dat ik niet het lef had om hun woorden in twijfel te trekken.

De catechismus - iedere maandagavond van zeven tot acht, want daarna kwamen de 'gevorderden' en daarna de belijdeniscatechisanten - was een vast moment in de week en wee je gebeente als je de opgegeven zondag niet uit je hoofd kende. Een gekend trucje was je ene been kruislings over het andere been te leggen, zodat in de ontstane opening je een bijbeltje neer kon leggen en alzo de vraag en antwoord kon oplezen. Maar, de dominee ook niet gek, verordineerde je voeten naast elkaar op de grond te zetten, waardoor het bedrog werd geopenbaard. Aldus heb ik met rode knen en stotterend zondag 7, vraag 21 er uit geperst.

U weet het vast nog wel: "Wat is een waar geloof?"

Deze vraag heeft me mijn hele leven bezig gehouden, maar vooral het antwoord had een averechtse werking op mij. Het antwoord op die vraag luidde volgens de catechismus (en ik schrijf het hier nog maar even op voor de jongere generatie) "Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil."

Wel, dat wilde ik allemaal wel geloven, maar dat 'stellig weten of kennis' ging mij te ver. Wat weet ik en waar komt die kennis vandaan? De kennis heb ik uit de boeken, maar bij het 'stellig weten' begint de twijfel. Wat weet ik stellig? Dat de kerk leeg loopt en dat de mensen het niet meer stellig weten, waardoor zij zekerheid zoeken in het vaststellen dat er geen God bestaat.

Maar waarom doet het mij dan zo zeer als iemand zo stellig beweerd dat alleen de evolutieleer van Darwin waar is. Dat alles is ontstaan uit een oerknal. Merkwaardig genoeg loopt deze leer vrijwel parallel met het scheppingsverhaal. Het tijdspad mag dan verschillen, maar bij God is één dag immers als duizend jaar! Hè kijk nou, weg is mijn twijfel. Als ik de bijbel lees in haar context van tijd en plaats dan kloppen al die dingen wél.

Zie zo, voor vandaag weer genoeg gehad en kom ik de dag door met 'een stellig weten en kennis!'

ACIVITEITENROOSTER

3 mei 2014	Dinsdag	Vergadering College van kerkrentmeesters, db	20.00 uur	Grote Kerk
14 mei 2014	Woensdag	Raad van Kerken Schagen e.o	20.00 uur	Bij Ds Aten thuis
15 mei 2014	Donderdag	Moderamen	20.00 uur	Grote Kerk
18 mei 2014	Zondag	Joke van Geebergen zingt mooie Nederlandse liedjes met begeleiding van Annelies Komen. Liedjes van Karin Bloemen, Jules de Korte en Claudia de Brey	15.00 uur	Kerkje Eenigen- burg
20 mei 2014	Dinsdag	College van kerkrentmeesters	20.00 uur	Grote Kerk
21 mei	Woensdag	Uitstapje Utrecht	09.05 uur	Trein!!!!
Vanaf 29 mei	Donderdag- zondag	Bezoek vanuit Dippoldiswal- de		
4 juni 2014	Woensdag	Inloopmorgen	10.00 uur	Grote Kerk
4 juni	woensdag	Bijbelgespreksgroep thema "Bergrede".	14.00 uur	Grote Kerk
4 juni 2014	Woensdag	Kerkenraad	20.00 uur	Grote Kerk
7 juni 2014	Zaterdag	Kunstveiling en vlooiemarkt	10.00 - 16.00 uur	Grote Kerk
7 juni	Dinsdag	Gespreksgroep thema "Wat in stilte bloeit".	14.00	Grote Kerk
10 juni 2014	Dinsdag	College van kerkrentmees- ters, db	20.00 uur	Grote Kerk
11 juni 2014	Woensdag	Diaconale Raad	20.00 uur	Grote Kerk
15 juni 2014	Zondag	Frank Bakker en Dennis van der Heijden brengen Bach origineel tot modern bewerkt en bijna alles wat daar tussen in zit) fluit en orgel'	15.00 uur	Kerkje Eenigen- burg

UITSTAPJE UTRECHT

Op 21 mei gaan we weer met een groep dames vanuit onze gemeente op stap. Dit jaar staat Utrecht op het programma. We maken onder andere een rondvaart en bezoeken het Catherijne Convent (tentoonstelling "Oude meesters, grote (bijbel) verhalen".

Opgave Annemarie Voorbraak, avoorbraak@ziggo.nl of tel. 213665.

Baten en Lasten

	begroting 2013	rekening 2013	rekening 2012
baten			
80 baten onroerende zaken	€ 57.400	€ 67.604	€ 55.029
81 rentebaten en dividenden	€ 30.475	€ 29.010	€ 38.497
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ 1.000	€ 2.927	€ 1.108
83 bijdragen levend geld	€ 111.500	€ 107.353	€ 115.914
84 door te zenden collecten	€ 4.500	€ 4.265	€ 5.010
85 subsidies en bijdragen	€ 69.000	€ 44.827	€ 31.129
	€ 273.875	€ 255.586	€ 246.687
totaal baten (a)			
lasten			
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 24.025	€ 47.954	€ 60.067
41 lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 6.600	€ 6.479	€ 9.990
42 afschrijvingen	€ 51.039	€ 5.882	€ 6.039
43 pastoraat	€ 100.678	€ 98.830	€ 84.853
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 12.300	€ 6.550	€ 8.219
45 verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 13.000	€ 11.718	€ 12.754
46 salarissen	€ 48.325	€ 45.944	€ 50.224
47 kosten beheer en administratie	€ 14.100	€ 15.552	€ 16.440
48 rentelasten/bankkosten	€ 250	€ 358	€ 277
	€ 270.317	€ 239.267	€ 248.863
totaal lasten (b)			
totaal a - b	€ 3.558	€ 16.319	€ 2.176-
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 29.538-	€ 53.998-	€ 41.917-
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 7.518	€ 46.885
56 streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57 aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58 overige lasten en baten	€ 8.500-	€ 6.995-	€ 24.397
	€ 38.038-	€ 53.475-	€ 29.365
totaal (c)			
Resultaat	€ 34.480-	€ 37.156-	€ 27.189

Voor gezien Scriba kerkenraad:

(Naam en handtekening)

Balans

Balans per 31 december	2013	2012
activa		
00 onroerende zaken	€ 1.743.391	€ 1.731.048
01 installaties en inventarissen	€ 3.789	€ 5.515
02 financiële vaste activa	€ -	€ -
03 beleggingen	€ 589.033	€ 566.065
07 voorraden	€ -	€ -
10 debiteuren	€ 2.929	€ 9.564
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 12.493	€ 15.990
12 geldmiddelen	€ 501.290	€ 549.812
	€ 2.852.925	€ 2.877.994
totaal		
passiva		
20 reserves	€ 1.946.363	€ 1.975.828
21 fondsen	€ 8.776	€ 9.231
22 voorzieningen	€ 128.404	€ 81.469
23 hypotheken en leningen	€ 745.000	€ 790.000
24 crediteuren	€ -	€ -
25 kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 24.382	€ 21.466
	€ 2.852.925	€ 2.877.994
totaal		

Saldi

nadelig	rekening 2013	rekening 2012
voordelig	€ 37.156-	€ -
	€ -	€ 27.189

tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b +/-c0%
16%

aantal belijdende leden

511

aantal doopleden

404

Totaal aantal leden

915

aantal pastorale eenheden

672

gemiddelde bijdrage per lid

€ 117,33

Dames- en herenkapsalon BREMER



ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN



Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen

Body Stress Release

Body Stress is opgebouwde spierspanning. De veroorzaker van veel uiteenlopende klachten.

Body Stress Release (BSR) is een prachtige techniek. **BSR** zet het zelfhelend vermogen van uw lichaam aan de Body Stress weer los te laten.

U gaat zich weer prettig voelen in uw eigen lichaam.

- Stijve spieren
- pijn
- gevoelloosheid
- tintelingen
- kramp
- onrustig gevoel
- neklachten
- rugklachten
- schouderklachten
- knieklachten
- jeuk
- groeipijnen
- huilbaby's
- vermoeidheid
- zangerschaps-ongemakken enz.

Ans Mulder-Bijl 0645611506
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl

Informeer de kerkelijke administratie bij:

- * **VERHUIZING**
- * **GEBOORTE**
- * **TROUWPLANNEN**



072 - 572 74 26 of
administrateur@pgschagen.nl

Eerlijke handel
in een
unieke winkel

verrassende cadeau-artikelen
sieraden
foodproducts



Markt 24, Schagen



Stomerij Schagen B.V.
Makado Centrum 47
1741 JA Schagen
0224 - 213 415
www.stomerijschagen.nl
info@stomerijschagen.nl



VAN HOVEN ELEKTRO

- Voor uw
- Lichtinstallaties
 - Krachtinstallaties
 - Beveiliging

Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

kopwerk

bijzonder in opvang en onderwijs

Stichting Kopwerk, stichting voor protestants-christelijk onderwijs in noordelijk Noord-Holland, stuurt 24 protestants-christelijke basisscholen aan, waarvan twee in Schagen.

In het Centrum:



In de wijk Waldervaart:



Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen, neemt u dan contact met ons op.

De Ark: Gonny Kuiper
De Wegwijzer: Machteld Brink

Telefoon: 0224 212933
Telefoon: 0224 296008

PRONK BOUWT MET MEERWAARDE

PRONK BOUWBEDRIJF BV
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoud

PRONK LEIDDEKKERS BV
leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken



Vakgroep
Restauratie

Machinestraat 2,
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 3 913 74
Fax (0226) 3 920 32
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl

Motto: 'Wat is de kerk u waard?'

KERK + BALANS
2014

U W V A K M A N O P T I C I E N

www.maxhopmans.nl
www.maxhopmans.nl
www.maxhopmans.nl
www.maxhopmans.nl
www.maxhopmans.nl

MAX HOPMANS
Brillen & Lenzen

GEDEMPTE GRACHT 31
SCHAGEN. TEL. (0224) 21 70 82



Kwaliteit die staat



Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
Website www.janrozing.nl



D A M E S M O D E

ANNA MONTANA BITTE KAI RAND
ZILCH WAX OSKA PERNILLE SYENRE
POSSELT MARIA BYMAN MARC O'POLO

GEDEMPTE GRACHT 67 • SCHAGEN



Gratis hoortest!

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkundige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde modellen. Maak nu een afspraak.



SCHAGEN
NIEUWSTRAAT 23, 1741 BV SCHAGEN
T 0224-212398
E SCHAGEN@ENGELHOORSERVICE.NL
WWW.ENGELHOORSERVICE.NL

HOOR
PROFS

ZO HOORT HET



De Posthoorn
CAFÉ RESTAURANT

Lekker & gezellig
eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl deposthoornschagen@xs4all.nl