

Dienst van het gedenken in de grote kerk te Schagen

Op 22 november 2020



**Voorgangers: pastor Louise Kooiman
ds. Arie Jan van der Bom**

Zanggroep:

Truus Folkertsma, Annemarie Voorbraak, Anneke Visser.

Organist: Caroline Schaap

Ouderling: Trudy Tuinstra

Koster: Johan Tuinstra

Bloemschikking: Margot van der Poll

Beamer: Huib Wagenaar

GEGROET

**Gegroet
met licht
nu je levenskaars
is opgebrand.**

**Gegroet
met licht
van ons die
om je gaven.**

**Gegroet
met licht
nu we jouw licht
herinneren.**

**Gegroet
met licht
nu we je danken
voor het licht
dat je bracht.**

**Gegroet
met licht
nu je dit levenslicht
hebt verlaten.**

**Gegroet
met licht
dat er licht
voor jou is
ten einde toe.**

Martinus van den Berg

Orgelspel

Welkomstwoord

Bemoediging

Zingen Openingslied 601 : 1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan koud,
één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Gebed

[Dienst van het gedenken]

Zingen 942: 1 en 3 Ik sta voor u in leegte en gemis

Kaarsen aansteken ter gedachtenis overledenen

Zingen NLB 199 Koester de namen

Kaarsen aansteken ter gedachtenis overledenen

Zingen: lied 736:3

**Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, –
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.**

Gebed om inspiratie

Schriftlezing : Gedeelte uit Hebreeën 11

Overdenking

Muziekspel van Gerda en Annelies

Zingen: Adelaarsvleugels

Dankgebed-Voorbeden-Stil Gebed-Onze Vader

Slotlied: Lied 727: 1 en 10

**1.Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te_allen tijd!
Halleluja, halleluja!**

**10.Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!**

Zending en Zegen

Ieder heeft een naam

Ieder heeft een naam
die God hem gaf en die zijn ouders hem gaven.
Ieder heeft een naam
die zijn houding en zijn glimlach hem gaven en zijn kleding hem gaf.
Ieder heeft een naam
die de bergen hem gaven en zijn muren.
Ieder heeft een naam
die de sterren hem gaven en zijn burens.
Ieder heeft een naam
die zijn fouten hem gaven en zijn verlangen hem gaf.
Ieder heeft een naam
die zijn vijanden hem gaven en zijn liefde hem gaf.
Ieder heeft een naam
die zijn feesten hem gaven en zijn werk hem gaf.
Ieder heeft een naam
die de jaargetijden hem gaven en zijn blindheid hem gaf.
Ieder heeft een naam
die de zee hem gaf en die de dood hem gaf.

Zeida (Israëliisch dichteres 1914 – 1984)

