

Beste allemaal,

We kunnen gelukkig terugkijken op veel warme, gezellige kerstbijeenkomsten in ons kleine kerkje. Knus, dicht op elkaar gepakt, geweldig koor, samen zingen. Dit jaar is het even anders. Het is veel te gevaarlijk om elkaar nu op die manier te zien. Maar deze keer heeft ds. K.H. Ubbels, de voorganger met kerst, een kerstboodschap voor ons uitgezocht en op papier gezet. Toch kerst, maar op een andere manier. Hopelijk kunnen we elkaar in het nieuwe jaar weer persoonlijk ontmoeten. Voor nu wensen we u vanuit het kerkje in Eenigenburg toch gezellige kerstdagen en een heel gezegend nieuwjaar.

Met vriendelijke groet, Commissie kerkdiensten Eenigenburg

Kerstboodschap van ds. K.H. Ubbels:

Kerst 1944. De theoloog Dietrich Bonhoeffer schrijft een brief aan zijn twintigjarige verloofde Maria von Wedermeyer. Hij zit al achttien maanden gevangen en is verplaatst naar de keldergevangenis van de Gestapo in Berlijn. Met de brief stuurt hij 'een paar verzen als kerstgroet aan jou en onze broers en zussen' mee. De verzen zijn het gedicht 'Door goede machten trouw en stil omgeven'. Het is ontstaan in de stilte waarin Bonhoeffer zich, zoals hij dat schrijft, zo dicht bij zijn geliefden voelt. Het is zijn laatste brief aan Maria, op 9 april 1945 wordt hij door de nazi's vermoord.

Bonhoeffers 'kerstgroet' werd later op muziek gezet en de verzen hebben wereldwijd ontelbare mensen geraakt. 'Door goede machten trouw en stil omgeven' - dat is niet alleen een geweldige belofte, maar ook een uitnodiging om vandaag nog op weg te gaan en te onderzoeken wat het 'wonder van Kerst' nu eigenlijk precies inhoudt.

*Door goede machten trouw en stil omgeven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.*

*Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons heb bestemd.*

*Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.*

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Van harte hoop ik dat wij elkaar volgend jaar met Kerst alsnog in goede gezondheid en feestelijk zullen treffen!