

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN

HUREN KERKRUIMTE

Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. A.J. van der Bom

E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com

Mob. 06-83384921

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
(behoudens vergaderingen).



Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending als stream.

Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na overlijden en herdenkingen.

Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium online te volgen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

KERKGEBOUW

Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, 0224 297 860

Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen

Kerkje Eenigenburg

Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA

Mw. M.W.J van der Poll 0224-850786 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR

Mw. B. Plak-van Oostwaard 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com

tevens voor mutaties

(verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)



Rekening PG Schagen: rek. nr. **NL05 RABO 0373 7285 49** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.

Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. **NL33 RABO 0373 7285 30** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen (vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

MEER INFO OP WEBSITES: www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl



Actie

Kerkbalans

**Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!**

In Dubio

D A M E S M O D E

* Biffe kai Rand * Oska

* Mansied * Ischiko * Regn

Falla * Aino * Laurie

María Byman

GEDEEMPT GRACHT 67 • SCHAGEN

Grote Kerk,
Markt, Schagen

VERHUUR

van ruimtes voor
vergaderingen

(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor
concerten, bijeenkomsten e.d. (325 p.)

Informatie/reservering:

Dhr. J. Prij, e-mail j.prij@quicknet.nl
tel 0224-573123, mobiel 06-21202463



VERHUUR

Kerkje Eenigenburg
(90 p.)

Info bij de beheerder:

Mevr. Trudy Tuinstra
tel 0224-298101

email: kerkeenigenburg@hotmail.com

Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en
uitvaarten.

Trouwlocatie gemeente Schagen.

Website: www.pgschagen.nl



VAN HOVEN ELEKTRO

Voor uw

- Lichtinstallaties
- Krachtinstallaties
- Beveiliging

Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

**AANNEMERS-
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST**



Keins 6 - 1741 NR Schagen
Mob. 06-53481178
bramborst306@hotmail.com



Kwaliteit die staat

jan rozing
mannenmode

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
E-mail info@janrozing.nl
Webshop www.janrozing.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

Persoonlijk en Stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
 - Ongeacht waar en of u verzekerd bent
 - Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
- Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio
 - Betaalbaar en onafhankelijk

Tel. 06 81358110

*Dag en nacht
bereikbaar*



info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Vesting

Administratie en belastingen



06 - 48 52 78 30



Info@vesteringadministratie.nl



KVK 61399922

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)!



Kopwerk is de stichting voor protestants-christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.

In Schagen is dat



Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:
Tjallina Liebrechts, telefoon 0224 212933.



"Onze Kerk"

juni-juli-augustus 2024

Inhoud

VAN DE REDACTIE	2
TER OVERWEGING.....	3
KERKDIENSTEN	5
VAN DE KINDERNEVENDIENST	8
MEELEVEN, MEEVIEREN	9
STARTZONDAG 8 SEPTEMBER!	9
EEN TROUWERIJ IN DE KERK!.....	10
VAN DE DIACONIE.....	10
BERICHT VAN DE KERKENRAAD	11
UITNODIGING GEMEENTEAVOND.....	12
ONZE KERK.....	12
VOL OP HET PRESTIGIEUZE ORGEL; GROOT,GROTER, GROOTST	13
AMBTSJUBILEUM LOUISE KOOIMAN	15
ONDERWEGKERKDIENSTEN EENIGENBURG	15
KELTISCHE MANTRA'S ZINGEN IN KERKJE EENIGENBURG	17
MAARTEN KLOPT AAN DE DEUR.....	17
SCHAGEN IS WEER BIJ DE TIJD!	19
GASTVRIJE KERK.....	20
DIACONIE STEUNT PROJECTEN CONGO	23

Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": 12 augustus 2024

Voor u ligt het zomernummer van Onze Kerk. De laatste uitgave voor dit seizoen. We komen in augustus dan weer terug. De vakantie komt eraan en dat is goed te zien in dit nummer, u zult tevergeefs naar het activiteitenrooster zoeken. Er waren er zo weinig dat de redactie het niet opportuun achtte om deze te maken. Betekent dat dan dat er niets te doen is? Zeker niet, zoals verderop blijkt is er bijvoorbeeld elke week wat te doen in het kerkje van Eenigenburg (Onderwegdiensten) en zal er in de Grote Kerk elke donderdag (Westfriese Markt) een orgelbespeling zijn.

Gesproken over de Grote Kerk. De tijd heeft een tijdje stilgestaan daar de wijzerplaten aan onderhoud toe waren. Alles is nu weer schoongemaakt en teruggeplaatst wat u kunt zien op de foto's. Verder veel terugblikken op alles wat er de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. Zoals de terugblik op de reis naar Duitsland.

De diaconie heeft in deze uitgave meer aandacht gekregen. Ik wil uw aandacht voor het stukje over de Congo. We zijn blij dat onze diaconie dit werk kan doen.

En er valt wat te vieren. Onze voormalige pastor zal haar 25 jarige ambtsjubileum gaan vieren. Misschien dat u ook aanwezig wilt zijn?

En als laatste wil ik u wijzen op de gemeenteavond van 18 juni waarin naast de financiële verslagen we ons ook zullen buigen over het onderwerp "hoe kunnen we onze kerk vergroenen". We hopen op een grote opkomst.



En dan nog de spreuk van Søren Kierkegaard (Deens filosoof (1813-1855))

***Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als
compensatie voor de vrijheid van denken waar ze
zelden gebruik van maken.***

Ds. Arie Jan van der Bom

Niet "persoonlijk" opvatten? Of juist wel!

Den Haag, christelijk gymnasium, tweede klas. Voor mij stond de grijnzende Arthur met zijn gemillimeterde SKA-kop. Arthur grijnsde eigenlijk altijd. Sterke persoonlijkheid. Niet kapot te krijgen. Toen al. Het systeem kon hem niet aan. En hij was nu per ongeluk bij ons in de klas geplaatst. Het was zijn zoveelste school. En iedereen wist dat dit jaar voor Arthur opnieuw geen succes zou gaan worden. Arthur ook. Maar ja, wat anders? Origineel was de keuze van dit experiment in ieder geval wel. En wij, zijn nieuwe klasgenoten, hadden er maar mee te dealen. Arthur was sterk en stoer. Een echte koning van de straat. En wij waren een stel slappe nerds. Het zou een gek jaar worden...

Arthur had een goed gevoel voor humor. Vandaar die eeuwige grijns op zijn gezicht. Maar het was ook de grijns van iemand die een ander vaak uitlachte. Zo van: "Wat doe jij nu vreemd?!" Wat dat betreft was hij een ware plaaggeest. Voor zowel docenten als klasgenoten. Eigenlijk lachte hij het hele systeem uit. Vele jaren later bedacht ik me dat dat vermoedelijk ook zijn overlevingsstrategie was.

Maar goed, die ene lunchpauze had Arthur er lucht van gekregen dat ik de zoon van een dominee was. En hij vroeg mij met zijn karakteristieke grijns: "Dus jij gelooft in God?" En ik begreep meteen uit de manier waarop hij de vraag stelde dat hij daar zelf dus absoluut niet in geloofde. Niet alleen dat. Maar ook dat het hem zelfs volstrekt belachelijk moest voorkomen. Ik had duidelijk geen zin in dit gesprek. Maar ik kon niet op tegen deze grijnzende kop. Ik was nog te weinig persoonlijkheid. Bedeesd zei ik: "Ja." Daarop zei hij lacherig: "En bid je dan tot 'God' voor het eten?" Opnieuw zei ik: "Ja." Arthur keek daarop triomfantelijk rond. Lachend. Grijnzend. Zo van: "Echt? Hoe bestaat het? Hij heeft blijkbaar het slechte nieuws nog niet ontvangen? Hoe kinderlijk naïef!" Ik voelde me ongemakkelijk, om niet te zeggen: beschaamd. Schaamte naar Arthur. Alsof hij mijn zwakke plek had gevonden. En schaamte naar 'God'. Omdat ik niet sterker voor mijn geloof was opgekomen.

Arthur was wat dat betreft mijn schoolversie van wat ik later teruglas bij Nietzsche en diens "dwaze mens" die de dood van 'God' verkondigde. Toch heb ik mij vaak afgevraagd: "Wanneer is 'God' nu werkelijk dood?" En welke god bedoel je dan?

Tegenwoordig hoor ik regelmatig de volgende zinsnede onder gelovigen: "Ik geloof wel in God. Maar ik geloof niet meer in een persoonlijke god." Soms gepaard gaand met een glimlach van voldoening: "Kijk mij eens iets heel vrijzinnigs zeggen...!" Ik weet niet of ik deze ontwikkeling nu wel zo geweldig vind. Want wat hou je dan nog over? Is de kracht van de godsidee niet juist dat deze oneindige, onmetelijk verheven instantie tevens persoonlijke presentie is? Een "iemand" tot wie ik mij kan richten? Een adres dat ik kan aanspreken? En is dat niet juist wat ik doe wanneer ik bid?

Natuurlijk. 'God' laat zich niet voorstellen. Het beeldverbod uit de tien geboden herinnert ons daaraan. Maar dat neemt niet weg dat het voorland van 'God' een beeld is. De archeologie ondersteunt dat. Het beeldverbod volgde op het afbeelden van 'God'. Wij mensen maken ons voorstellingen van 'God'. Het beeldverbod valt wat dat betreft te vergelijken met wat in de mystiek de "via negativa" genoemd wordt. Dat wil zeggen: 'God' wordt gekenschetst door wat hij niet is. Die aparte dubbelbeweging. Je stelt 'God' eerst voor om er vervolgens een streep door te zetten: "Niet zo!"

De god van het Oude Testament verschijnt doorgaans wel als een persoon die spreekt en handelt. Deze god is in de beschrijving vaak heel dubbelzinnig. Hij laat zich enerzijds niet afbeelden in een afgietsel van een beeld. Hij is niet van hout of steen. Geen afgod. Maar anderzijds verschijnt deze god niettemin in de taal van de beschrijvingen. Zijn lichaam laat zich zelfs reconstrueren zoals de bijbelgeleerde Francesca Stavrokopoulou laat zien in haar boek *God, an anatomy* (2021). Wat in klei, hout, brons en goud verboden was, het maken van een beeld, mag in de taal blijkbaar wel. Dat is opmerkelijk.

De god van het Nieuwe Testament "vergeestelijkt". Min of meer letterlijk. God wordt Geest. Hij wordt daarmee ook abstracter. Denk aan zo'n uitspraak als "God is liefde" (1 Joh. 4,16).

Nu is een persoon eindig. In dat opzicht is 'God' geen persoon volgens de filosofen. Want 'God' is oneindig. Maar is 'God' dan onpersoonlijk? Daaruit spreekt ook willekeur en onverschilligheid. Is dat wat wij ons bij 'God' voorstellen? Of willen voorstellen? Het

is dus blijkbaar ook een keuze hoe je je 'God' wil voorstellen. Slimme filosofen zeggen dan bijvoorbeeld dat 'God' niet persoonlijk is, maar ook niet onpersoonlijk. God is bovenpersoonlijk! Hij stijgt als het ware boven die oppositie van persoonlijk-onpersoonlijk uit. Maar ik weet niet of wij ons nog iets kunnen voorstellen bij een bovenpersoonlijke instantie?

Een meer existentiële benadering zou kunnen bestaan in de vraag naar je eigen persoon. Wie ben jij? En laat jij je persoonlijk aanspreken? Niet alleen door andere mensen, maar door alles wat zich afspeelt binnen jouw werkelijkheid? Is het mogelijk om je leven te zien lichten, oplichten, in een levenslang gesprek met die Ander die wij 'God' noemen en ons oproept om iets van dit leven te maken? Het is juist aan 'mij' om 'God' persoonlijk op te vatten.

KERKDIENSTEN

23 juni - Grote Kerk

9.30 uur ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

1e collecte: Kerk, onderhoud orgel/piano

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie

Organist: Hanneke Muntjewerf

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

30 juni - Grote Kerk Veteranendienst

9.30 uur aalmoezenier Th. van der Woude

1 collecte: PIT Pro Rege

Organist: Hanneke Muntjewerf

Er is crèche en Kindernevendienst

7 juli - Grote Kerk

9.30 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, Jeugdwerk

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

7 juli – kerkje Eenigenburg Onderwegdienst

10:30 uur : Paulien Knol

Organist : Hanneke Muntjewerf

14 juli - Grote Kerk

9.30 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, Pastoraat

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Organist: Sebastiaan Schippers

Er is crèche en Kindernevendienst

14 juli – kerkje Eenigenburg Onderwegdienst

10:30 uur : Jan Prij

Organist : Jacob Stam

21 juli - Grote Kerk

9.30 uur mw. ds. W. van Rijn

1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Hans Stehouwer

Er is zomercrèche

21 juli – kerkje Eenigenburg Onderwegdienst

10:30 uur : Trudy Tuinstra

Organist : Johan Tuinstra

28 juli - Grote Kerk

9.30 uur drs. G. Scholten

1e collecte: Kerk, onderhoud orgel/piano

2e collecte: Diaconie, project Diaconie Ghana

Organist: Hanneke Muntjewerf

Er is zomercrèche

28 juli – kerkje Eenigenburg Onderwegdienst

10:30 uur : Jan Komen
Muzikale begeleiding: Annelies Komen

4 augustus - Grote Kerk

9.30 uur ds. P. den Braanker, Den Helder
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte: Diaconie, algemeen
organist: Hanneke Muntjewerf
Er is zomercrèche

4 augustus – kerkje Eenigenburg Onderwegdienst

10:30 uur : Adriaan Rodenburg
Organist : Jacob Stam

11 augustus, Grote Kerk

9.30 uur ds. W. Huizing, Den Burg
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen
2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is zomercrèche

1 augustus – kerkje Eenigenburg Onderwegdienst

10:30 uur : Wik de Visser, Huib Wagenaar
Organist : Wil Adams

18 augustus - Grote Kerk

9.30 uur drs. G. Scholten
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte: Diaconie, algemeen
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is zomercrèche

18 augustus – kerkje Eenigenburg Onderwegdienst

10:30 uur : Ina Slot en Tiny Irgolitsch

Organist :

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Annemiek Plomp-Baas

Hoi allemaal,

Dit is alweer het laatste verhalenrooster voor de zomervakantie! Op 30 juni kan het zomaar heel rustig zijn in de kerk, want dan zijn de meesten van jullie aan het kamperen in Callantsoog. Op 14 juli zien we elkaar hopelijk weer allemaal, want dan sluiten we het seizoen feestelijk af.

Voor nu alvast een hele fijne zomer!

- | | | |
|---------|-----------------------|------------------------------------|
| 16 juni | Mattheüs 20: 1-16 | De arbeiders in de wijngaard |
| 23 juni | Mattheüs 25:1-13 | Het voorbeeld van de tien meisjes |
| 30 juni | Mattheüs 25:14 – 30 | Het voorbeeld van de drie dienaren |
| 7 juli | 1 Koningen 1:1 - 2:12 | Salomo wordt koning |
| 14 juli | 1 Koningen 3:5 - 3:28 | Salomo is wijs |

Zomercrèche

Ook deze zomer zullen we weer een rooster maken voor de zomercrèche. Zoals altijd zijn alle kinderen hier in deze periode welkom. Het streven is om elke week iemand in te delen, maar houd de website in de gaten. Mochten wij nu toevallig allemaal tegelijk op vakantie zijn, dan melden we dat daar!

Judoclinic

Op 1 juni stond er weer een leuke activiteit op het programma. We kregen via de Schager Uitdaging een judoclinic voor de jeugd aangeboden, in ruil voor de voor velen welbekende 'gereformeerde stoelen'. Onder leiding van meester Jeroen van Budowzasport leerden de kinderen de grondbeginselen van de judosport en de zelfverdedigingskunst jiu jitsu. De tegenstander vloeren, op de rug leggen, de houdgreep, de zwakke plekken van de tegenstander: het kwam allemaal langs en het ging er fanatiek aan toe. Dus wees gewaarschuwd, onze jeugd laat niet met zich sollen!



MEELEVEN, MEEVIEREN

Ds. Arie Jan van der Bom

Wij leven mee met Nieke Dubbeld. Nieke was bezig met haar revalidatie in Huis ten Anker in Den Helder. Dit verliep echter anders dan zij gehoopt had. Zij zal nu definitief in dit zorghuis worden ondergebracht. Wij wensen haar sterkte!

Wij leven mee met Iep Horsman. Iep ondervindt teveel hinder van allerlei gezondheidsklachten. Hij is niet meer in staat om geheel zelfstandig te wonen. Gelukkig kan hij binnenkort verhuizen naar de Miede.

Wij leven mee met alle zieken, fysiek of psychisch, in onze kerk of in onze directe omgeving. In onze gebeden brengen wij hen voor het aangezicht van de Eeuwige.

STARTZONDAG 8 SEPTEMBER!

Marjolein ten Cate namens Taakgroep Liturgie

De startzondag valt dit jaar op zondag 8 september. Zet deze datum vast in uw agenda. Deze start na de zomervakantie mag u niet missen! Het thema van de startzondag luidt: "Als nieuw!" We zetten deze dag ons eigen, oude, vertrouwde, mooie kerkgebouw in het zonnetje. We gaan tijdens de dienst opnieuw, met andere ogen, kijken naar het gebouw waar we elke week op zondag bij elkaar komen. We gaan dit natuurlijk op een leuke manier doen, waarbij we elkaar nodig hebben en er voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten en met elkaar de kerk te verkennen. Hoe we dit gaan doen, verklappen we nog niet, maar het wordt voor jong en oud en iedereen daar tussenin een leuke, bijzondere belevenis. Wij hebben er nu al zin in! U/jij/jullie ook?

EEN TROUWERIJ IN DE KERK!

Ds. Arie Jan van der Bom

Het is weer even geleden maar er zal getrouwd worden in de Grote Kerk op de Markt. Op zaterdag 31 augustus zullen Karin Veenstra en Pascal Baseliers in onze kerk in het huwelijk treden. Na de burgerlijke ceremonie volgt de kerkelijke inzegening en trouwdienst vanaf 16.00 u. In de dienst zal ds. Arie Jan van der Bom voorgaan. Alle leden van onze kerk zijn van harte uitgenodigd om dit heuglijke ritueel bij te wonen. Na de dienst volgt een receptie in de Hans Leijdekkerszaal. Ook daar bent u / ben jij van harte uitgenodigd om het bruidspaar te feliciteren.

VAN DE DIACONIE

Wieb Koedijk

Achtergrondinformatie over komende collecte(s).

Collecte 23 juni Kerk in Actie

Libanon - Training in thuiszorg biedt werk én hoop

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de

slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en burens.

Collecte 14 juli Kerk in Actie

Moldavië - Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Collecte 11 augustus Kerk in Actie

Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Paulien Knol

Sinds de laatste keer zijn we een keer met de voltallige kerkenraad bij elkaar geweest. Vooraf aan deze voltallige vergadering hebben we altijd eerst bezinning en een gezamenlijke maaltijd. De bezinning kan vele vormen hebben en over verschillende onderwerpen gaan. Dit keer hadden we een wat alternatieve bezinning. We hebben met de hele kerkenraad een Yin Yoga les gevolgd. Misschien denkt u nu wat heeft Yoga met bezinning te maken. Deze Yoga les heeft ervoor gezorgd dat er rust en ontspanning kwam. Dat geeft ruimte om daarna weer in alle rust te denken. Maar het

geeft ook een gevoel van saamhorigheid, de wil om naar elkaar te luisteren. Ook dat is nodig om als kerkenraad gezamenlijke goede besluiten te nemen.

In deze vergadering zijn de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en het Weeshuis besproken en goedgekeurd. We hebben de agenda voor de gemeenteavond doorgenomen (zie bij uitnodiging gemeenteavond). Tot slot wil het SES met ons overleggen of er mogelijkheden zijn om als kerk meer betrokken te zijn bij het Popweekend. Dat gesprek gaan we graag aan.

En niet onbelangrijk, de vergadering was ruim binnen de tijd klaar.

Tot zo ver, als er vragen zijn hoor ik het graag.

UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Op **18 juni 2024** organiseert de kerkenraad een gemeenteavond in de Hans Leijdekkerszaal. Op de agenda staan 2 grote punten. Ten eerste wil de kerkenraad een financiële verantwoording afleggen door het presenteren van de jaarrekeningen. Deze staan al op de website. Als tweede punt willen we met elkaar in gesprek over de groenheid van de kerk. Hoe milieubewust zijn we al en wat zouden we nog kunnen doen.

We hopen op een grote opkomst. Namens de kerkenraad, Paulien Knol

ONZE KERK

Annemarie Voorbraak

10 keer per jaar verschijnt ons kerkblad "Onze Kerk". Hoe komt zo'n kerkblad nu tot stand? Het lijkt zo gewoon dat het blad op de mat ligt en zelfs in de mail voor diegenen die digitaal lezen. Het begint altijd met een mail van de hoofdredacteur, in dit geval Wieb, dat het tijd wordt om onze kopij in te leveren. En dat het liefst voor de maandag de week erna. Maar, u zult begrijpen, dat heeft nog wel eens wat voeten in aarde. Wieb moet regelmatig mensen achter de broek zitten, maar ook vragen mensen om een paar dagen uitstel. Als alles binnen is kan het samenstellen beginnen. Dat doet

eerst Ada en dan gaat het weer naar Wieb die er een mooi blad probeert van te maken. In diezelfde week moeten we ook gaan nadenken over de distributie. Dan stuur ik een mail naar Wouter of hij de looplijst kan maken. Sinds begin dit jaar doen we dat zo en dat gaat heel goed. Als ik de looplijst via de mail van hem terug krijg mag ik de 36 blaadjes voor de lopers uitprinten. Die kijk ik na, doe aanvullingen voor die adressen die meer dan 1 blaadje moeten hebben. Aan de hand van deze lijsten maak ik een lijst met namen en hoeveelheid die via Wieb naar de drukker gaat. Dan print ik de stickers voor op de looplijst met de namen van de verdelers. Dat zijn 6 mensen die zorgen dat 35 verdelers de juiste blaadjes krijgen. Maar zover is het nog niet. Aan het eind van de kopij inleverweek gaat het voor controle naar verschillende mensen die kijken of ergens nog een fout ontdekt kan worden. Als het blad dan eenmaal klaar is gaat het op zondag of maandag naar de drukker. En natuurlijk naar Wouter die er voor zorgt dat het blad bij de digitale lezers terecht komt. Als de drukker klaar is worden de blaadjes bij Gerrit afgeleverd en dan begint het verdelen. De drukker maakt gelukkig allemaal mooie stapeltjes met een banderol waar de naam van de lopers op staat. Super. Nu zijn er nog 5 adressen die via de post gaan. Maar ook zijn er op de fiets nog de nodige kilometers af te leggen. Gerrit doet de oost en westkant, een kilometer of 25, en wij doen de rest. Afgelopen keer heb ik nog maar eens de fietskilometer teller op 0 gezet. Dinsdags waren dat er 20 en woensdags 33 kilometer. En dan is het anderhalve week na de inleverdatum voor de kopij. Gelukkig kunnen we elkaar ook nog vervangen, dus we kunnen op vakantie. Maar telkens na de laatste OK te hebben bezorgd zeggen we tegen elkaar: Zo, dat zit er weer op. En u leest nu hoeveel tijd en menskracht er komt kijken om een blaadje bij u te bezorgen. Dan is € 10 per jaar toch ook niet veel. Hopelijk beleeft u er ook nog wat plezier aan!

VOL OP HET PRESTIGIEUZE ORGEL; GROOT,GROTER, GROOTST

Ide Wolzak

“Het orgel is in mijn ogen en oren de koning van de instrumenten”, schreef Wolfgang Amadeus Mozart aan zijn vader. Niet alleen het oor ook het oog wil wat. Vrijwel alle orgels zijn in twee opzichten kunstwerken. De orgelkasten zijn meestal kunstwerken op zich evenals de klanksamenstelling, de dispositie. En dan de organist die er de mooiste klankschilderingen uit kan toveren.

Toen onze Schager kerk werd herbouwd na de brand aan het einde van de 19de eeuw, wilde men een nieuw 'groot' orgel. De firma Van Dam, ook de bouwer van het verloren gegane orgel bouwde een van zijn laatste grote orgels dat in 1901 werd opgeleverd. Een nieuw 'groot' orgel in een klein Westfries stadje. Een statussymbool?



Peter Richard Conte playing the Grand Court Organ at the Macy's Center City store in Philadelphia.

ILLUSTRATION: REUTERS

behielden de burgerlijke gemeenten heel bewust het eigendom van de orgels, en hielden ze de stadsorganisten in dienst.

Orgels waren en zijn ook vaak prestigieuze objecten. Het orgel in de Grote kerk in Alkmaar werd dankzij een legaat zo groot en schitterend uitgevoerd vooral tot meerdere eer en glorie van het stadsbestuur. Daar probeerde Haarlem natuurlijk een overtreffende trap tegenover te stellen. Toen de kerkgebouwen in verband met de scheiding tussen kerk en staat werden overgedragen aan de kerkgenootschappen,

Nergens ter wereld vind je een hogere dichtheid aan historische orgels per vierkante kilometer als in de provincie Groningen, doordat rijke herenboeren tegen elkaar opboksten om in hun dorpskerk het mooiste orgel te laten bouwen.

Ook de 'omvang' van de instrumenten leverde status. Het grootste orgel van Nederland is het Marcussenorgel in de Sint Laurenskerk in Rotterdam. Ironisch genoeg is dit gebouwd door een Deense firma terwijl het grootste orgel van Denemarken van de Nederlandse orgelbouwer Van den Heuvel afkomstig is.

Als je het over 'groot' hebt kom je natuurlijk in de VS terecht. Het grootste orgel ter wereld staat in het enorme Boardwalk Hall Auditorium in Atlantic City, New Jersey. Het wordt gerestaureerd en is slechts gedeeltelijk bespeelbaar. Het grootste volledig bespeelbare orgel staat in een warenhuis! Het Wanamaker Grand Court Organ staat in Macy's Department Store en wordt sinds 1911(!) dagelijks tweemaal bespeeld voor het winkelend publiek.

Dit orgel is door vele beroemde organisten als Alexandre Guilmont, Louis Vierne en Marcel Dupré bespeeld. Dupré heeft er geïnspireerd door dit orgel, al improviserend, zijn 'Symphonie-Passion' gecomponeerd.

Zulke gigantische orgels met honderden registers hebben enorme mogelijkheden tot klankvariaties. Maar de omvang van een orgel bepaalt natuurlijk niet hoe mooi de klank is. Dat is ook een kwestie van persoonlijke smaak en voorkeur.

De klankschoonheid van kleine(re) orgels zouden we zelf kunnen ontdekken tijdens de 51ste editie van de Orgeltochten Noord-Holland die deze zomer weer van start gaat. Of gewoon van het 'grote' orgel in onze eigen kerk.

AMBTSJUBILEUM LOUISE KOOIMAN

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enkhuizen



Dit jaar is het 25 jaar geleden dat pastor Louise Kooiman werd bevestigd in het ambt van kerkelijk werker. Wij vieren dit ambtsjubileum in een feestelijke dienst op zondag 14 juli a.s. Louise gaat in deze dienst zelf voor en deze zal ook grotendeels door haarzelf worden ingevuld. Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enkhuizen en Louise zelf nodigen wij u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Met hartelijke groet,

Aanvullende informatie : de dienst zal om 10:00 uur beginnen en het adres van de kerk is Zuiderkerksteeg 1, 1601 HJ Enkhuizen.

ONDERWEGKERKDIENTEN EENIGENBURG

Trudy Tuinstra



Onderwegkerkdiensten

zomer 2024

aanvang 10.30 uur

7 juli	Paulien Knol	Hanneke Muntjewerf
14 juli	Jan Prij	Jacob Stam
21 juli	Trudy Tuinstra	Johan
28 juli	Jan Komen	Annelies Komen
4 augustus	Adriaan Rodenburg	Jacob Stam
11 augustus	Wik de Visser, Huib Wagenaar	Wil Adams
18 augustus	Ina Slot en Tiny Irgolitsch	
25 augustus	Nelie en Huib Wagenaar	Pieter Rynja

KELTISCHE MANTRA'S ZINGEN IN KERKJE EENIGENBURG

Zaterdag 22 juni 2024 16:00 uur

Jolanda Aoisanam & Sólasan komen op 22 juni de zomer vieren in het kerkje van Eenigenburg. Om 16:00 uur is er een workshop om kennis te maken met de Keltische mantra's. Vanaf 19:00 uur wordt er samen gezongen. Zangervaring is niet nodig. Voor meer informatie en aanmelden (workshop, zingen of beide), zie

www.hetzwannest.com

MAARTEN KLOPT AAN DE DEUR

Wim Voorbraak

“In de voetsporen van Maarten Luther” was het thema van de reis die dit voorjaar vanuit onze gemeente is georganiseerd, ook deze keer onder leiding van Louise Kooiman en Corine Leijdekkers. Daaraan vastgeplakt een Bachconcert in Leipzig en 3 dagen Berlijn.



Dat Maarten Luther in 1517, 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg heeft gespijkerd is vandaag nog steeds onderwerp in de geschiedenisles op de middelbare school. Dat feit vormde de opmaat voor de reformatie. Mede gestimuleerd door het boekdrukken, wat in de periode net uitgevonden was, werden Luthers stellingen snel over West

Europa verspreid. Dit tot ergernis van de Rooms Katholieke elite, aangevoerd door de paus. Van de oorspronkelijke deur zelf is niets terug te vinden. Hij zou tijdens een van

de vele godsdienstoorlogen met een deel van de kerk zijn verbrand. Met een bronzen deur, een kopie van de oorspronkelijk houten deur moeten we het doen. Die deur met stellingen is wel de reden waarom velen de Lutherstad Wittenberg bezoeken, ook door ons uit Schagen.

Meer indruk op mij vormde het verhaal bij de foto hierboven. Het was deze poort van het Augustijner klooster in Erfurt, waar Maarten aanklopte met het verzoek, monnik te mogen worden. Schuilende voor noodweer op weg van het ouderlijk huis naar Erfurt, had hij, in doodsnood, als rechtenstudent, God beloofd met zijn studie rechten te stoppen en theologie te gaan studeren. Had de priesterstudent Saulus ook niet zoiets meegemaakt op weg naar Damascus? Gevolg was wel dat beiden de rest van hun leven gingen wijden aan de verspreiding van “het Woord”.

Na een proeftijd werd Maarten aangenomen in het klooster. Het regime was zwaar. Er werd veel gevast, gebeden en daardoor nauwelijks geslapen. Ook spreken was een zonde. De straf die volgde was vaak de opdracht om als bedelmonnik te gaan collecteren in de stad. Op vrijdag mocht één uur met elkaar gesproken worden.

Mensen leefden in de middeleeuwen in angst voor “het oordeel”. Zelfs kinderen, als Maarten, werden door hun ouders gestraft met verwijzing naar de hel. De paus in Rome had van het exploiteren van deze angst een “verdienmodel” gemaakt om de bouw van Vaticaanstad te realiseren. Die hel kon worden weggestreept wanneer je bereid was een “aflaat” te kopen. Het was Maarten Luther die in een brief aan zijn superieuren in zijn 95 stellingen de aflaathandel aan de kaak stelde met als gevolg een dreigende gevangenneming. Hij kreeg onderdak op het kasteel de Wartburg waar hij en passant het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde om die zo ook voor niet geleterde kerkleden toegankelijk te maken .

Van geboorte tot sterven, daar waar hij logeerde op de Wartburg , daar waar hij les gaf op de universiteit in Wittenberg, alle plaatsen, zijn door ons bezocht. We zijn deze vakantie echte “Maarten Luther kenner” geworden. Bijna iedereen scoorde hoog in de quiz in de bus op de terugreis naar Nederland.

Als gebruikelijk op de door Louise georganiseerde reizen is op zondag een viering gehouden, met overdenking, brood en wijn, midden in Berlijn, te midden van de regeringsgebouwen.

REIZEN GEORGANISEERD VANUIT DE GROTE KERK

- 1999 Israël; leiding Elly Leijdekkers en Monica Wildeboer
- 2010 In de voetsporen van Paulus: Griekenland; leiding Louise Kooiman, Hein van Dokkum
- 2013 In de voetsporen van Paulus: Turkije, leiding Louise Kooiman, Hein van Dokkum
- 2015 Iona, leiding Michiel Aten
- 2017 In de voetsporen van St. Patrick: Ierland; leiding Louise Kooiman, Annemarie Ros, Hein van Dokkum
- 2022 In de voetsporen van Sint Franciscus: Italië, leiding Louise Kooiman, Hein van Dokkum, Corine Leijdekkers
- 2024 In de voetsporen van Maarten Luther: Duitsland, leiding Louise Kooiman, Hein van Dokkum en Corine Leijdekkers

Mooi is het dat vanaf het begin dat reizen vanaf de eerste reis begin een oecumenisch karakter hadden.

SCHAGEN IS WEER BIJ DE TIJD!

Wim Voorbraak

Een hoofdstuk in het boek van Fred Timmer over de geschiedenis van de kerken op de Markt is getiteld "Schagen is weer bij de tijd". Het vertelt over de periode na de kerkbrand van 1895. Niet alleen de kerk was verbrand, ook het uurwerk in de toren ging verloren. Lastig! Rond de eeuwwisseling beschikten de meeste arbeiders nog niet over een eigen klokje. De dagindeling werd bepaald door het uurwerk aan de toren van de kerk. Een noodoplossing werd gevonden door de plaatsing van een klok aan het gemeentehuis aan de Gedempte Gracht.

Aan deze situatie kwam een einde na de opening van de nieuw gebouwde kerk, twee jaar en 1 maand na de brand.

Afgelopen maand ontbraken de wijzers op de klok van de Grote Kerk zodat we opnieuw de tijd moesten afschatten, tegenwoordig geen probleem met bijna iedereen een telefoon op zak. Wanneer je de enorme kraan ziet die nodig was om de wijzers terug te plaatsen, realiseer je je pas hoe hoog de toren is en hoe groot iedere wijzer is.

Het huidige uurwerk wordt elektrisch aangedreven. In de etalage van klokkenmaker Henk Houkes staat het oorspronkelijke mechanische uurwerk uit de toren van onze kerk. In de tweede helft een filmpje op YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=y2XPnNtxm7E>, vertelt Henk over de restauratie van dit uurwerk. Folders over het historische mechanische uurwerk liggen op de leestafel in de kerk.



GASTVRIJE KERK

Wim Voorbraak

Donderdag 4 juli is de eerste donderdag van de reeks Westfrieze folklorie donderdagen. Onze Kerk speelt hierin weer een centrale rol. Letterlijk want de optocht van bespannen karren maakt een rondje rond de kerk. De Westfrieze dansgroep danst

op het podium aan noordoost kant van de kerk. De kerk is open vanaf half 10. Vanaf die tijd is er koffie met krentenmik verkrijgbaar.

Om 11.00 is er orgelbespeling, zie het programma hieronder.

Westfriese Marktbespelingen Grote Kerk Schagen 2024



Datum	Tijd	Organist
4 juli	11.00 - 12.00	Sebastiaan Schippers
	12.00 - 13.00	Sebastiaan Schippers
11 juli	11.00 - 12.00	Jacob Stam
	12.00 - 13.00	Jacob Stam
18 juli	11.00 - 12.00	Hanneke Muntjewerf
	12.00 - 13.00	Ronald van der Veen
25 juli	11.00 - 12.00	Hans Stehouwer
	12.00 - 13.00	Hans Stehouwer
1 augustus	11.00 - 12.00	Hans Kelder
	12.00 - 13.00	Hans Kelder
8 augustus	11.00 - 12.00	Simon Schoon
	12.00 - 13.00	Simon Schoon
15 augustus	11.00 - 12.00	Caroline Schaap
	12.00 - 13.00	Caroline Schaap
22 augustus	11.00 - 12.00	Pieter Rynja
	12.00 - 13.00	Pieter Rynja
29 augustus	11.00 - 12.00	Peter Hengstman
	12.00 - 13.00	Peter Hengstman
5 september	11.00 - 12.00	Bert Huibers
	12.00 - 13.00	Dennis van der Heijden

Vanaf 13.15 uur verzorgt de Westfriese “skroiversgroep” een programma in de Hans Leijdekkerszaal, elke week verzorgd door mensen uit een ander Westfries dorp. Dit jaar is er geen kerkdienst in het Westfries. Tot 15.00 uur kan de toren worden beklommen.



*optreden
"skroiversgroep"*



*de
kinderdansgroep
op weg naar het
podium*

DIACONIE STEUNT PROJECTEN CONGO

Wieb Koedijk

In het augustusnummer van vorig jaar stond een artikel over de (nood)hulp die we toen aan Congo hadden geschonken. Sindsdien hebben we nog meer noodhulp



verleend.

Het oosten van de Congo is al jaren een onrustig gebied. Doordat het rijk is aan bodemschatten (diamanten, kobalt, coltan en goud) is het voor krijgsheren al mogelijk om met enkele tientallen vierkante kilometers genoeg geld te verdienen om een legertje op te zetten. In het oosten van Congo zijn er meer dan 120 gewapende groepen actief. Ook vechten de buurlanden er hun oorlogen uit. Bijvoorbeeld Rwanda en Oeganda die verschillende groepen ondersteunen.

Zoals altijd zijn de burgers de dupe. Sinds een paar maanden zijn de gevechten weer opgeblaaid en wordt hulp bieden steeds moeilijker. De organisatie waarmee we samen werken is een congregatie van de katholieke kerk. Zij hebben wel middelen om de dagelijkse kosten te dragen, maar als er iets extra's nodig is dan zijn ze afhankelijk van anderen.

Laatst werd er een kamp beschoten waarbij de waterpomp werd geraakt, zodat deze gerepareerd moest worden. De diaconie heeft toen geld overgemaakt om één en ander te betalen. Edoch het bleek dat er in de tussentijd ook meer vluchtelingen aanklopten bij de kampen. En daaronder waren ook veel ondervoede kinderen. Dus het besluit was toen snel gemaakt: eerst de ondervoede kinderen van krachtvoedsel voorzien en de pomp moest nog even wachten.

Maar de pomp is wel belangrijk voor schoon drinkwater. Op bijgevoegde foto's kunt u zien dat de kinderen er nu op worden uitgestuurd om water te zoeken. Dit is zwaar verontreinigd maar alles beter dan niets. De diaconie zal binnenkort weer geld die kant opsturen zodat de pomp kan worden gerepareerd. Ook zal deze dan in apart gebouwtje komen te staan zodat niet iedereen er zonder toestemming gebruik van kan maken.



KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:

pknschagenzm@outlook.com *zoveel mogelijk voor de donderdag!*

Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel

e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING "ONZE KERK":Dhr. G.

Leijnse,Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, *e-mailadres:*

g.leijnse@quicknet.nl