

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN

HUREN KERKRUIMTE

Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. A.J. van der Bom

E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com

Mob. 06-83384921

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
(behoudens vergaderingen).



Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending als stream.

Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na overlijden en herdenkingen.

Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium online te volgen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

KERKGEBOUW

Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, 0224 297 860

Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen

Kerkje Eenigenburg

Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA

Mw. M.W.J van der Poll 0224-850786 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR

Mw. B. Plak-van Oostwaard 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com

tevens voor mutaties

(verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)



Rekening PG Schagen: rek. nr. **NL05 RABO 0373 7285 49** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.

Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. **NL33 RABO 0373 7285 30** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen (vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

MEER INFO OP WEBSITES: www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

Actie 
Kerkbalans

**Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!**

In Dubio

D A M E S M O D E

* Biffe kai Rand * Oska

* Mansied * Ischiko * Regn

Falla * Aino * Laurie

María Byman

GEDEEMTE GRACHT 67 • SCHAGEN

Grote Kerk,
Markt, Schagen

VERHUUR

van ruimtes voor
vergaderingen

(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor
concerten, bijeenkomsten e.d. (325 p.)

Informatie/reservering:

Dhr. J. Prij, e-mail j.prij@quicknet.nl
tel 0224-573123, mobiel 06-21202463



VERHUUR

Kerkje Eenigenburg
(90 p.)

Info bij de beheerder:

Mevr. Trudy Tuinstra
tel 0224-298101

email: kerkeenigenburg@hotmail.com

Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en
uitvaarten.

Trouwlocatie gemeente Schagen.

Website: www.pgschagen.nl



VAN HOVEN ELEKTRO

- Voor uw
- Lichtinstallaties
 - Krachtinstallaties
 - Beveiliging

Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

**AANNEMERS-
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST**



voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Mob. 06-53481178
bramborst306@hotmail.com



Kwaliteit
die staat

jan rozing
mannenmode

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
E-mail info@janrozing.nl
Webshop www.janrozing.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

Persoonlijk en Stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
 - Ongeacht waar en of u verzekerd bent
 - Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
- Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio
 - Betaalbaar en onafhankelijk

Tel. 06 81358110

*Dag en nacht
bereikbaar*



info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Vesting

Administratie en belastingen



06 - 48 52 78 30



Info@vesteringadministratie.nl



KVK 61399922

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)!



Kopwerk is de stichting voor protestants-christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.

In Schagen is dat



Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:
Tjallina Liebrechts, telefoon **0224 212933**.



"Onze Kerk"

oktober-november 2024

Inhoud

VAN DE REDACTIE.....	2
TER OVERWEGING	3
KERKDIENTEN	4
VAN DE KINDERNEVENDIENST	6
MEELEVEN, MEEVIEREN	7
TAAKGROEP 'LEREN EN DOEN'	8
AFSCHIED	9
KERK EENIGENBURG	10
BEDANKT	11
BERICHT VAN DE KERKENRAAD.....	11
IN MEMORIAM.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
VREDESWEEK 2024	13
VAN DE KERKRENTMEESTERS.....	14
VAN DE DIACONIE	15
VAN DE KERKRENTMEESTERS SCHOONMAAK.....	16
STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË.....	16
DOORSTART GEMEENTECONTACT SCHAGEN EN DIPPOLDISWALDE	18
DE CIRKEL VAN KLINKERTJES ROND DE KERK	21
FAIRTRADE	21
WAT GEREFORMEERDE PRIETPRAAT!	23
VOL OP HET HYPERORGEL.....	25
STARTZONDAG	27
ACTIVITEITENROOSTER SEPTEMBER-OKTOBER 2024.....	28

Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": 28 oktober 2024

Elke keer dat ik het blad mag redigeren valt het me op dat we toch wel een actieve gemeente hebben. Van allerlei kanten krijgen we kopij aangeleverd over wat er gebeurd is en wat er nog op stapel staat. Hartelijk dank hiervoor.

En zoals uit de overweging van Adriaan blijkt voelen velen zich ook thuis in onze kerk. Dat geeft een warm gevoel.

Over de inhoud van het blad dat nu voor u ligt. Naast vooruitblikken, bijvoorbeeld de Fairtrade-week die weer op stapel staat ook veel terugblikken over wat kort geleden is gebeurd, bv. de Vredesweek en wat langer geleden is (wat gereformeerde prietpraat).

Verder graag uw aandacht voor het stuk van Jan Prij over contact met Dippoldiswalde, als u interesse heeft dan graag aanmelden bij Jan.

Mocht u uw handen willen gebruiken dan zijn er ook mogelijkheden. Zowel in de kerk van Eenigenburg als in de Grote Kerk zal de najaarsschoonmaak plaatsvinden en wel op respectievelijk op **19 en 9 oktober**. En hier geldt natuurlijk : hoe meer handjes hoe sneller het geklaard is.

En we zullen binnenkort een “ander” geluid in de kerk horen. Na 20 jaar achter het klavier te hebben gezeten zal Hanneke Muntjewerf op 1 januari 2025 afscheid nemen als vaste organist. Ze zal gelukkig niet geheel uit het zicht verdwijnen. Vanaf hier willen we haar bedanken voor haar inzet.



Rest mij alleen nog de spreuk.

Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent.

Mark Strand, Amerikaans dichter (1934-2014)

TER OVERWEGING

Adriaan Rodenburg

En toen was ie weg. De regenboogvlag die drie weken bij onze kerk uithing, was ‘zomaar’ verdwenen. Zomaar? Er was grof geweld gebruikt. Het mechanisme waarmee de vlag kan worden uitgehangen was kapot en de vlag was verdwenen. Schager Courant, Noordkop Centraal en NH-Nieuws hebben er ruim aandacht aan besteed.



De Schager Courant benaderde mij om te vragen naar de gebeurtenis en wat dat met het kerkbestuur en met mij persoonlijk had gedaan.

Wel, onze kerk heeft zich in de persoon van Annemarie Voorbraak duidelijk uitgelaten. Ook tegen de ‘Schager’. Op een manier zoals wij haar kennen!

Er is aangifte gedaan en de burgemeester is ingelicht. En mij, ons, heeft het geschokt. Meer dan we hadden verwacht.

Natuurlijk kun je denken aan ‘gewoon’ vandalisme. Maar als overal in Nederland regenboogvlaggen worden vernield – in Delft, met regelmaat in Amsterdam en in Heiloo 3x in heel korte tijd – en de regenboogstoep vóór het station in Schagen 2x wordt beklad, dan lijkt ons dat geen toeval. De Schager vlag, de Nederlandse vlag en de vlag van

‘Kerk in Actie’ hebben al vaker probleemloos op de kerkterp gewapperd.

De kerk van Schagen betekent heel veel voor ons. Ja, ik weet het, deze plek in ons kerkblad is bedoeld voor een Overweging, noem het een stichtelijk woord. Maar zó is mijn verhaal hier ook bedoeld. In onze gemeente ervaren wij waar het in de bijbel, in die 66 boeken met joodse geloofsverhalen – ‘van kaft tot kaft’ om gaat. Dat kun je uitleggen aan de hand van één of enkele bijbelteksten, bijvoorbeeld op

zondagmorgen. En ook hier, in 'Onze Kerk' worden we regelmatig aan de hand van bijbeltekst of bijbelverhaal verrast en ook opgetild boven het gewone, het aardse, soms ook het banale van het leven.

Maar geloven doen wij hopelijk niet alleen in de kerk.

En dan gebeurt er iets bijzonders. Iets dat mij nog nadrukkelijker laat zien dat wat wij hier delen binnen de muren van ons kerkgebouw, door klinkt daarbuiten. Tijdens de donderdagopening van onze kerk enkele weken geleden – u hebt het in het vorige nummer van ons kerkblad kunnen lezen – ontmoette Wim Voorbraak mensen die zich zeer negatief uitlieten over de houding van onze gemeente ten opzichte van LHBTIQ+. Wims reactie was helder en trof ons en maakte duidelijk dat de regenboogvlag bij onze kerk geen loos gebaar is.

Maar er gebeurde nog iets. Tijdens een gesprek vorige week in de kerk met een medegemeentelid kwam ik met hem te spreken over wat de bijbel, wat bepaalde teksten, hier en nu voor ons betekenen. Zijn duidelijke statement: "De bijbel is geen boek met kant en klare regels die wij letterlijk kunnen, laat staan, moeten overnemen. Wel een boek met verhalen die, vertaald naar nu, richting in je leven geven."

In zo'n gemeente - waar door het Woord ons richting wordt gegeven - voelen wij ons veilig en thuis. En dat vieren wij nog een beetje extra op 9 oktober a.s. 's avonds om 19.30 uur in onze Grote Kerk op de Markt met de jaarlijkse Regenboogviering.

Fijn als u komt meevieren.

KERKDIENTEN

6 oktober 2024 - Grote Kerk, viering Heilig Avondmaal

9.30 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, energiekosten

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

9 oktober 2024 - Grote Kerk. Regenboogviering

19.30 uur, ds. A.J. van der Bom

Ds. Arie Jan van der Bom leidt deze dienst, met medewerking van Tanja Ineke, voormalig voorzitter van het COC.

Na afloop is er koffie/thee

13 oktober 2024 - Grote Kerk, bevestigingsdienst ambtsdragers, m.m.v. Cantorij

9.30 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Sebastiaan Schippers

Er is crèche en Kindernevendienst

20 oktober 2024 - Grote Kerk

9.30 uur ds. Robert Veen

1e collecte: Kerk, energiekosten

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie

Organist: Hanneke Muntjewerf

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

20 oktober 2024 - kerkje Eenigenburg Lekendienst

10.30 uur Marjolein ten Cate

Muzikale begeleiding : Jan Valkenier

27 oktober 2024 - Grote Kerk, let op: aanvang Wintertijd

10.00 uur drs. G. Scholten

1e collecte: Kerk, energiekosten

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: P. Rynja

Er is crèche en Kindernevendienst

3 november 2024 - Grote Kerk

10.00 uur dhr. J. Prij jr.

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie

Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk

**10 november 2024 - Grote Kerk, viering Heilig Avondmaal
(zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid)**

10.00 uur ds. A.J. van der Bom
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte: Diaconie, Voedselbank Kop van Noord-Holland
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche en Kindernevendienst

VAN DE KINDERNEVDIENST

Annemiek Plomp-Baas

Hoi allemaal!

Inmiddels hebben jullie op school alweer aardig wat sommen en taallessen moeten maken. Sportclubs, muziekles, zwemles en wat al niet meer: alles draait weer op volle toeren. Gelukkig is daar op zondag de kindernevendienst, om even lekker bij te komen met een goed verhaal. Voor de komende tijd staat er van alles wat op het rooster: verhalen uit het leven van Jezus, verhalen over profeten en ook, toch ook wat 'nadenkers' uit de brief aan de Korintiërs.

Op de nevendienstzolder hangt een gezellig herfstig sfeertje, komen jullie weer allemaal?

6 oktober Matteüs 17: 1-13 Jezus, Mozes en Elia

13 oktober Matteüs 25: 31-40 Jezus spreekt recht

20 oktober 2 Koningen 2: 1-14 Elisa volgt Elia op

27 oktober 2 Koningen 5: 1-20 Elisa en Naäman

3 november 1 Korintiërs 1: 10-18 Samen één is beter dan verdeeld

10 november 1 Korintiërs 12: 12-22 Veel delen, maar één geheel

MEELEVEN, MEEVIEREN

Ds. Arie Jan van der Bom

Wij leven mee met Jos en Maria Vogelsang-Roodakker. Jos heeft te horen gekregen dat hij is uitbehandeld. Jos en Maria leven nu van dag tot dag in voorbereiding op Jos' levenseinde. En het is onbekend of dat nog dagen, weken of maanden zal duren. Wij denken aan hen en nemen hen mee in onze gebeden. En wij vragen om kracht en moed voor hen allebei.



Wij vieren mee met Pascal Baseliers en Karin Veenstra. Op zaterdag 31 augustus zijn zij in het huwelijk getreden in de Grote Kerk. Aansluitend is hun huwelijk kerkelijk ingezegend. Daarna volgde een groot feest in de Hans Leijdekkerszaal. Het was een onvergetelijke dag voor hen zelf, voor hun familie en vrienden, en voor de gemeenteleden die getuigen mochten zijn van hun ja-woord aan elkaar.

Wij leven mee met allen die oud zijn en er vaak alleen voor staan, die soms piekeren over vroeger of zich zorgen maken over hun kinderen of hun kindskinderen. Het is vaak niet makkelijk om heel oud te worden. En het gevoel van eenzaamheid is nooit ver weg. Wij denken aan hen en nemen hen mee in onze gebeden.

Inzegening huwelijk Karin en Pascal

Rik Laernoës

Regenboogviering

In het kader van de Regenboogweek Schagen wordt er op woensdag **9 oktober 2024** een regenboogviering gehouden in onze kerk, de Grote Kerk op de Markt.

De viering begint om 19.30 uur en na afloop drinken we koffie/thee en kunnen we elkaar ontmoeten. Al een aantal jaren wordt deze viering gehouden en steeds meer mensen weten dan de weg naar onze kerk te vinden. Ds. Arie Jan van der Bom leidt deze bijeenkomst. Tanja Ineke – voorzitter van de Raad van Bestuur van woonzorggroep Samen en voormalig voorzitter van het COC - zal haar verhaal doen.

Het thema dit jaar is: 'Wie zie je wanneer je mij ziet?'

We hopen dat de Regenboogvlag dan weer kan wapperen.

Cantate 'Ik leef in Hem', van Sally Deford

Sebastiaan Schippers, een van onze organisten, heeft deze cantate bewerkt en komt met een groot samengesteld koor naar Schagen. Op **zondag 20 oktober 2024 om 15.00 uur** Grote Kerk op de Markt vindt deze bijzondere muzikale gebeurtenis plaats. De inloop met koffie/thee is vanaf 14.30 uur. De toegang is vrij, maar na afloop wel een collecte. We hopen van harte op een volle kerk.

Wellicht hebt u inmiddels de mooie posters gezien. Maak familie/vrienden attent op deze cantate.

Tischreden, woensdag 6 november!!

Ieder jaar rond Lutherdag (31 oktober) houden we onze jaarlijkse Tischreden. In het vorige kerkblad stond als datum genoemd woensdag 30 oktober. Maar het is een week later. Dit jaar op woensdag 6 november. Inloop vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om 18.00 uur.

Het onderwerp waarover we praten: 'De vreemdeling in uw stede'. Hoe gaan we om met onze verre naasten die nu zo dichtbij zijn? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de AZC's in de gemeente Schagen en Hollands Kroon. Ook burgemeester Marjan van Kampen zal aanschuiven en iets vertellen over de AZC's in Schagen.

Ieder die mee wil doen kan zich aanmelden via de lijst in de HL-zaal, of per mail: activiteiten@pgschagen.nl of telefonisch bij mij: 0629220184

Nabetrachting

Op woensdag 11 september zijn we met een groep naar het Catharijne Convent in Utrecht geweest voor de tentoonstelling 'Christendom en Slavernij'. De aangekondigde stakingen dreigden roet in het eten te gooien, maar we zijn er zonder gedoe gekomen. Op indringende wijze werden we geconfronteerd met het slavernijverleden dat nog niet eens zo lang geleden heeft plaats gevonden. Het was aangrijpend. Ook de zeer gewelddadige en moorddadige rol van Jan Pieterszoon Coen – zo in discussie vanwege het standbeeld in Hoorn – werd uit de doeken gedaan.

Aansluitend aan deze tentoonstelling hebben we op woensdag 18 september een lezing gehad van Maja Drenthe. 'Slavernij, mijn verhaal' was het motto van haar lezing. Op een bijzondere manier werden we ook hier geconfronteerd met het slavernijverleden.

Tot slot de film.

Op woensdag 25 september hebben we de film 'The biggest little farm' gedraaid. Een indrukwekkende film die op een hoopvolle en positieve manier liet zien hoe een droom van mensen uit kan komen.

Met bijna 50 mensen hebben we genoten van een prachtige documentaire. Voordat ik thuis was had ik al 2 appjes van mensen die zeer geraakt waren

AFSCHIED

Hanneke Muntjewerf

Lieve mensen,

Vanaf 1 januari 2025 stop ik na 20 jaar als vaste organist van de Grote Kerk te Schagen.

Ronald van der Veen neemt mijn functie over en daar ben ik heel blij mee. Hij is de orgelleraar geweest die mij naar de orgel-bevoegdheids-verklaring 3 van de PKN heeft begeleid.

Deze afgelopen jaren heb ik als een fijne samenwerking ervaren met de voorgangers, kerkbestuur en de collega organisten. Altijd kon ik een beroep op ze doen om het rooster van de zondagse diensten weer volledig ingevuld te krijgen.

Johan Tuinstra is nu de contact persoon voor de organisten en verantwoordelijk voor het rooster. Zelf heb ik me vanaf het eerste moment thuis gevoeld in de kerk van Schagen en dat was 26 november 1995, Eeuwigheidszondag als dirigent van de Cantorij. Ik hoop jullie regelmatig terug te zien in de kerkbank en een enkele keer op de orgelbank.

Hartelijke groet, Hanneke Muntjewerf

KERK EENIGENBURG

Trudy Tuinstra

Werkdag

Zaterdag 19 oktober willen we in Eenigenburg de grote najaarsschoonmaak houden.

We beginnen om half tien en voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Er zijn diverse klussen te doen, zowel binnen als buiten. We zoeken daarom veel vrijwilligers.

U kunt zich aanmelden bij Trudy Tuinstra, kerkeenigenburg@hotmail.com, 0224298101 of 0629182746.

Concertagenda

Zondagmiddag 20 oktober swingt het weer in Eenigenburg. De Westside Jazzband brengt haar jaarlijkse concert. Het begint om 15.00 uur, maar de deuren gaan open om half drie. (niet eerder!) Het is aan te raden om op tijd te komen als u verzekerd wilt zijn van een plaats, want vol is vol. Entree vrij, collecte na afloop.

Kerkdienst oktober

20 oktober verzorgt Marjolein ten Cate de lekendienst in Eenigenburg. Jan Valkenier zorgt voor de muzikale omlijsting. De dienst begint om half elf. Na afloop drinken we koffie en praten we na. Iedereen is van harte welkom.

BEDANKT

Gretha en Philip van Holten

Enorm verrast waren wij met het prachtige boeket bloemen, dat wij namens de Protestantse Gemeente Schagen mochten ontvangen, ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum. Heel erg hartelijk bedankt. Ook het bezoek van Ds. Arie Jan van der Bom stelden wij enorm op prijs.

BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Paulien Knol

In de zomer heeft het kerkenraadswerk zoveel mogelijk stil gelegen zodat we allemaal konden genieten van vakantie. Begin september is de kerkenraad weer bij elkaar gekomen.

- We hebben een bericht van de kerkenraad van Harenkarspel gekregen met het verzoek om eens te praten over samenwerking. Paulien en Wouter zullen binnenkort ingaan op dit verzoek.
- We hebben een prachtig schilderij van schilderes Lis Spruijt gekregen. Het is een afbeelding van de kerk vanaf de Rensgars gezien. Het hangt in de consistorie, ga gerust eens kijken.
- De kerkrentmeesters en de bouwcommissie zijn druk bezig met het bestuderen hoe de kerk verduurzaamd kan worden. Binnenkort zullen we daar een besluit over nemen.
- De bevestigingsdienst is op 13 oktober. Bote Nieuwland, Wouter Vrolijk, Arjan Plomp en Paulien Knol zullen worden herbevestigd (als er geen bezwaren zijn). Margot van der Poll en Annemarie Voorbraak zullen afscheid nemen.

- Arie Jan krijgt een stagiaire: Gerda Wierda. Zij doet een studie pastoraal werk. Wellicht zullen we haar af en toe tegenkomen.
- De kerkenraad heeft nog een groot probleem. Er is geen koor voor kerstavond, terwijl dat vooral bij kerstavond toch heel mooi is. Dus wie een idee heeft om dit op te lossen.... Meld je bij Paulien.
- En voor in de agenda: op woensdag 27 november is de gemeenteavond.

VREDESWEEK 2024

Wim Voorbraak

Wat is er veel georganiseerd in de Vredesweek dit jaar: Een lezing over verzet tegen wanhoop van Palestijnse christenen, een lezing over de slavernij in Suriname en Curaçao en een afsluiting met een Vesper in het kerkje van Schagerbrug. En dit naast de gewone kerkdiensten op zondagmorgen. Het motto: “Vrede Heer, geef vrede werd op velerlei manier gezongen en gebeden.



Het meeste werd ik toch getroffen door de informatie over de Christen-Palestijnse familie op Westbank, het gebied wat inmiddels bijna geheel overgenomen is door de Joodse kolonisten, zie de afbeelding: steeds minder groen (donker).

De inleider Meta Floor was net 2 maanden terug. Zij werkte daar, met nog een aantal andere

Europese christenen op de boerderij van de Palestijnse familie Nasr ook bekend als de “Tent of Nations”. Een belangrijke reden voor de aanwezigheid van de West-Europese vrijwilligers die hier werken is om te helpen de boerderij die al heel lang eigendom is

van de familie voor de familie te behouden. Immers, de niet Palestijnse medewerkers kunnen snel de media alarmeren in geval van overname of terreur. Iedere kolonist is inmiddels bewapend, de eigenaar van de boerderij naast hun, is al weggejaagd, de caravans met bewapende kolonisten staan al bij het hek. De directe weg naar de boerderij is al een aantal jaren geblokkeerd. Hoe kan dit nog goed komen? De 2 staten oplossing lijkt ver weg. Er is bijna geen tweede staat meer.

De Nederlandse overheid en de Nederlandse kerken zijn neutraal. Meta Floor citeerde de Zuid-Afrikaanse bisschop Tutu.: *“Je kan niet neutraal zijn over gerechtigheid: als je neutraal bent in situaties van onrecht, heb je de kant van de onderdrukker gekozen”*. Hij schreef er een boekje over om dit te duiden.

Deze week las ik een ingezonden brief in “Dagblad Trouw” met het voorstel om Israël-zondag anders te gaan noemen. Laten we ons voortaan bewegen op het taalveld van kerk/jodendom/dialog. De Protestantse Raad Kerk en Israël bijvoorbeeld, zou kunnen gaan heten: Protestantse Raad voor het Jodendom. En de afdeling Kerk en Israël van de Dienstenorganisatie zou kunnen heten: afdeling joods-christelijke dialoog.

Rest mij de organisatoren van de diverse uitingen in de Vredesweek 2024 te complimenteren met hun activiteiten.

Meer over de Palestijnse familie op de “Westbank” in de folder op de leestafel in de kerk en op hun website <https://tentofnations.com>

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Annemarie Voorbraak

REGENBOOGVLAG??

U heeft het natuurlijk al gelezen bij de overdenking van Adriaan. De vlaggenmast en de vlag zijn vernield. Jammer, en waarom? Wel ben ik blij met de reactie van de politie. Zij hebben geprobeerd beelden te vinden waarop de vernieling te zien zou zijn. Tot nu toe heb ik nog niet gehoord of het ergens toe geleid heeft. In ieder geval was er aandacht voor. Daar zijn we blij mee. Op 3 oktober a.s. wordt de mast gerepareerd en

“krijgen” we ook weer een nieuwe vlag. Waarschijnlijk is het wel verstandig om de vlag alleen overdag te laten hangen, want dit willen we geen 2e keer.

Dit is mijn laatste stukje als kerkrentmeester. De 12 jaar zit er op. Wat zou het mooi zijn als er eens iemand opstaat die zegt: Dat lijkt mij leuk en dat wil ik wel doen. Ik zal hem of haar graag uitleggen dat het leuk is, het wel meevalt met de tijd die het kost. Ik ben benieuwd wie mij belt of mailt. avoorbraak@ziggo.nl

VAN DE DIACONIE

Wieb Koedijk

Achtergrondinformatie over komende collecte(s).

Collecte 6 oktober : Kerk in Actie

Israël - Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Collecte 20 oktober : Kerk in Actie

Indonesië - Kerk versterkt werk en positie van boeren

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

Collecte 3 november : Kerk in Actie (Najaarszending)

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om uit de armoede te ontsnappen.

VAN DE KERKRENTMEESTERS SCHOONMAAK

Annemarie Voorbraak

Het is al weer 1,5 jaar geleden dat we in de kerk een grote schoonmaakbeurt hebben gehad. Is er dan helemaal niet schoongemaakt? Natuurlijk wel, elke vrijdag wordt er schoongemaakt. Maar wat we willen gaan doen is het werk waar op vrijdag niet aan toe gekomen wordt. Lampen, ramen, lades, kasten, op en onder de banken, de preekstoel, de zolder en eventueel zilver en koper poetsen. Voor de vakantie begon hebben de jongeren!!!!!!!! hun eigen ruimten al gedaan. Dat is natuurlijk geweldig en ik hoop dat we een voorbeeld aan hen kunnen nemen. Op 9 oktober is het zover. We beginnen vanaf 9 uur met natuurlijk de koffie en iets lekkers erbij. Schoonmaken is natuurlijk niet altijd leuk, maar het kan wel heel gezellig worden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe sneller het is gedaan.

DOET U MEE? 9 OKTOBER AS. VAN 9.00 UUR!

Tot dan en alvast heel erg bedankt!

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË

Leo Witte

We zijn weer terug van een reis naar het kindertehuis in Cristuru Secuiesc. Het was prettig om de staf en verzorgend personeel weer te zien, we werden door hen heel hartelijk ontvangen. Ook bij de kinderen bleek enige herkenning.

We hadden wat spullen voor ze mee waaronder verwarmingselementen voor de Miele industrie-droger waar ze zelf niet aan konden komen. En natuurlijk wat kleding en materiaal om de kinderen onder begeleiding mee te laten knutselen.

De drie nieuwe gebouwen voor het tehuis hebben we wederom bezichtigd. De bouw en oplevering hebben wat voeten in de aarde gehad. De gebouwen waren een jaar geleden nagenoeg gereed. In de eerste maanden van 2024 kon men de inrichting verwachten, zo was het verhaal, het werd dus in de zomer. Er is daar in de provincie maar één persoon die het aankoopt, ze is langzaam en de betrouwbaarheid is twijfelachtig. Tijdens onze aanwezigheid werden de papieren overgebracht.



Magda Witte terug in het kindertehuis in Roemenië

Van de regering moet alles op papier en opgestuurd worden naar de provincie voor het archief, via de computer is niet toegestaan. De planning is dat begin oktober iedereen naar de nieuwe

gebouwen gaat. Een goede oplevering is nog een ander verhaal. Stopcontacten bevinden zich op ongeveer 50 cm van de vloer, lekker handig met deze kinderen met een beperking. Er is in elk gebouw een normale wasmachine geplaatst maar de afvoer is te klein. Aan de industrie-wasmachine en –droger is even niet gedacht. Er komen drie fasen op het terrein aan en de drie gebouwen hebben elk een eigen fase. Er is dus geen krachtstroom om wasmachine en droger te gebruiken. En als er één fase uitvalt zit een heel gebouw zonder spanning.

Er is nog wel grote behoefte aan twee douche bedden maar die zijn erg duur. Tevens willen we ze graag een geschenk geven voor de nieuwbouw. We vragen u hier een

bijdrage voor. Giften kunt u storten op rekening NL17 RABO 0138 3689 88 t.n.v. Stichting-Schagen-Roemenië en zijn voor de belasting aftrekbaar als gift. Ook vragen we u om kleding voor kinderen.

Dan onze stichting, we zijn hard op zoek naar enkele personen om met ons mee te doen. Arie vd Berg en Gerda Bulens hebben de leeftijd dat het weleens genoeg is, hoewel ze nog steeds actief meedenken en, voor zover mogelijk, mee doen. Als zij wegvallen blijft er niets van de stichting over en zijn we gedwongen met onze hulp te stoppen hetgeen heel erg jammer zou zijn. Maandelijks krijgen ze een bijdrage voor sondevoeding dat is 350 euro en het is soms mogelijk door giften om grotere aanschaffen voor ze te doen. Er gaat heel weinig tijd in zitten, te denken aan een paar vergaderingen per jaar en verder houden we contact per mail. Verder graag wat hulp om twee zondagen in december in de Kerk, Kerstkaarten te verkopen.

DOORSTART GEMEENTECONTACT SCHAGEN EN DIPPOLDISWALDE

Jan Prij

Vanaf 1989 is er regulier contact tussen de RK parochie en Protestantse Gemeente in Schagen met de Evangelisch Lutherse kerk in Dippoldiswalde (kortweg Dipps genoemd) bij Dresden. De eerste contacten zijn nog van voor de Wende (val van de Berlijnse muur). In de eerste jaren kwamen we elk jaar gedurende het weekend van Hemelvaart bij elkaar. Het ene jaar kregen wij gasten uit Dipps, het jaar erna waren wij te gast in Dipps. De laatste jaren is er om het jaar contact. Het laatste bezoek aan Dipps was in 2022.

We hebben in al die jaren veel ondernomen en erg veel opgestoken van de verschillende kerken. Veel gesprekken, vooral in de beginjaren gingen over de oorlog en de trauma's aan beide kanten. Deze gesprekken hebben zeker bijgedragen aan een beter begrip voor elkaar. Dat we hierbij ook steeds bij elkaar een kerkdienst meemaakten heeft aan onze ontmoetingen een verdieping gegeven en een beter verstaan van elkaars godsdienstige traditie en beleving.

Naast de ernst is er steeds ruimte geweest voor plezier en het leren kennen van de omgeving, geologisch en cultuurhistorisch. Uit de ontmoetingen zijn vriendschappen voor het leven ontstaan met o.a. de gastgezinnen.

Dit jaar zouden er rond het Hemelvaartweekend mensen uit Dipps naar Schagen komen. In het najaar van 2023 kregen we echter berichten uit Dipps dat ze erg

opzagen tegen de lange vermoeiende reis. Bij navraag bij enkele bekenden in Dipps bleek dit inderdaad zo te zijn en we vroegen ons hier in Schagen dan ook af of het dan wel wenselijk was om mensen uit Dipps uit te nodigen voor een bezoek aan Schagen. Te meer ook omdat we het bezwaar goed begrepen omdat deze bezwaren er ook aan onze kant waren toen we in 2022 naar Dipps gingen. We hebben toen serieus verwogen of het dan niet raadzaam is om het gemeentecontact te beëindigen. Het contact was zeker in het begin heel intens en daardoor erg waardevol. Zoals het met veel contacten gaat is het in de loop der tijd wat oppervlakkiger geworden. Verder zijn al veel mensen die in de beginjaren meededen overleden. Hoewel sommigen nog graag op de ingeslagen weg zouden doorgaan waren we hier in Schagen in meerderheid van mening dat we dit niet moeten doen maar wel moeten zoeken naar een manier om het gemeentecontact goed af te sluiten. Los hiervan staan de persoonlijke vriendschappen en contacten die blijven natuurlijk bestaan. Ook het project in Roemenië dat in het kader van het gemeentecontact is opgezet kan

voortgezet worden.

We hebben onze contactpersoon dan ook gesuggereerd dat we van het bezoek in 2024 moeten afzien. Onze contactpersoon reageerde dat de reis naar Schagen inderdaad een te grote inspanning was en dat ze daarom het gemeentecontact wilden beëindigen. Een treffen halverwege vonden ze ook te vermoeiend. Wel wilden ze hun ervaringen met het gemeentecontact, waarvoor ze erg dankbaar zijn en als heel zinvol hebben ervaren opschrijven, en ons sturen nadat ze dat met de betrokkenen in Dipps hadden besproken.



Kerk Dippoldiswalde

Half maart kregen we een reactie van Katrin en Achim Wendt, de nieuwe contactpersonen voor het contact met Schagen. Deze reactie komt er in het kort op



neer dat ze het onverwacht en jammer vinden dat het gemeentecontact zou stoppen. Ze begrijpen de argumenten heel goed maar zouden graag met ons willen nadenken over een manier waarop we het partnerschap kunnen behouden en wellicht een nieuwe vorm geven. Ze willen dit graag doen tijdens een ontmoeting in Schagen of in Dipps.

Kerkleden, protestant en

katholiek, uit Schagen en Dippoldiswalde, samen op Goede Vrijdag 2018, vlak voor het vertrek van de Duitse vrienden en vriendinnen naar huis

Deze ontmoeting kon vanwege de korte voorbereiding niet plaatsvinden rond Hemelvaart maar is nu in het weekend van 6 oktober in Schagen. We willen dan met een kleine afvaardiging uit Dipps nadenken over de randvoorwaarden voor een doorstart en de inhoudelijke vormgeving van het gemeentecontact. We hebben hierover met een aantal mensen in Schagen vooroverleg gehad. Daarbij hebben we geconcludeerd dat het voor een echt gemeentecontact echt noodzakelijk is dat je elkaar regelmatig ontmoet. Pas dan kun je van elkaars geloofsbeleving leren. Dat betekent dan ook dat er meer jonge mensen bij de groep moeten komen die meedoen aan de uitwisseling omdat die minder moeite hebben met de lange reis. Het gemeentecontact was aanvankelijk geconcentreerd rond de verwerking van de oorlogstrauma's en de Wende en was erg heilzaam. Nu worden we evenwel geconfronteerd met andere problemen. Zowel in Duitsland als in Nederland zien we rechts radicale partijen opkomen. Hoewel we een steeds kleiner wordende kerk zijn moeten we ons hiertoe verhouden en kunnen we van elkaar leren en elkaar bemoedigen. Hetzelfde geldt voor de steeds zichtbaarder wordende klimaatverandering en onze verhouding tot en solidariteit met Joden en Palestijnen.

Als je overweegt aan dit gesprek mee te doen meld je dan bij ondergetekende. Ook voor verdere informatie ben ik beschikbaar.

Jan Prij

0621202463 of j.prij@quicknet.nl

DE CIRKEL VAN KLINKERTJES ROND DE KERK

Wim Voorbraak

Een aantal maanden geleden maakte ik contact met een aantal gemeentelijke instanties met de vraag over de betekenis van de ring met blauwe klinkertjes, rond de kerk. Nu het antwoord is binnen. Frans Diederik, de archeoloog en publicist, stuurde mij de volgende verklaring:

De steentjes volgen de contour van de dertiende-eeuwse muur rondom het kerkhof van de voorganger van de voorganger van de huidige kerk. De fundering in de grond is meer dan een meter dik en de lijn blauwe steentjes maar een paar centimeter : er is ruimte voor tolerantie.

De steentjes.....



Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord.

Voor de duidelijkheid: het gaat dus **niet** om het kerkhof rond de afgebrande kerk maar om dat van de kerk daarvoor. Volgens het boek van Fred Timmer moet het mogelijk een tufstenen kerkje zijn geweest. Hij heeft die informatie ook weer van Frans Diederik.

FAIRTRADE

Kees Vestering Namens Fairtradegroep/ZWO /Ver. Grenzenloos Schagen.

Fairtrade-week najaar 2024: 26 oktober t/m 3 november

Van 26 oktober t/m 3 november is het weer zover: de Fairtrade Week najaars-editie! Dit is een speciale week waarin we extra goed opletten waar onze producten vandaan komen en wie ze maakt. Doe jij ook mee? Zo maken we samen de wereld eerlijk!

Wat is Fairtrade?

Boeren en werknemers die onderdeel zijn van Fairtrade krijgen meer betaald voor hun producten, werken in betere omstandigheden en gaan goed om met het milieu. Fairtrade's aanpak zorgt ervoor dat boeren en werknemers meer controle over hun leven hebben en zelf kunnen beslissen over hun toekomst.



Waarom is Fairtrade nodig?

In Azië, Afrika en Zuid- Amerika verkeren veel kleinschalige boeren

continu in onzekerheid over hun inkomen. Daarnaast zijn ze overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om het hele gezin te kunnen onderhouden. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun onderneming, de toekomst van hun kinderen, in de gemeenschap en het milieu. Hierdoor blijft de armoede in stand. Fairtrade doorbreekt

deze vicieuze cirkel door standaarden te zetten die boeren de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen.



Bekijk onderstaande link van de landelijke campagne Fairtrade gemeente en Fairtrade Nederland met meer informatie over de Fairtrade Week:

www.fairtradenederland.nl/campagne/fairtrade-week-najaar-24/ , of <https://fairtradegemeenten.nl/fairtrade-weken>.

Actie vlag uit hangen: We hebben vlaggen voor de Fairtrade-week om op te hangen. Wilt u ook ophangen? Laat het ons weten. Ook voor scholen en thuis!

Dag rechten van het Kind op 20 november.

In deze week besteed de werkgroep van Amnesty aandacht voor de 'Rechten van het Kind'. (Zie hiervoor uw lokale dag of weekblad en de activiteiten Schagen).

DOET U MEE? 9 OKTOBER AS. VANAF 9.00 UUR! GROTE SCHOONMAAK KERK EN OP 19 OKTOBER IN EENIGENBURG

WAT GEREFORMEERDE PRIETPRAAT!

Wim Voorbraak

De aanleiding voor deze tekst waren 2 voorvallen die zich deze maand voordeden.

De eerst was het overlijden van Hansje (Johanna) Leene de vrouw van de gereformeerde ds. Henk Leene die net vertrokken was toen wij in Schagen kwamen wonen, 1970. Henk Leene was kort daarvoor benoemd tot hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit. Weg uit Schagen, kwam hij nog regelmatig preken in het kerkje in de Cornelis Bokstraat. Een herinnering die bij veel kerkgangers uit die tijd was de verschijning van Henk Leene met haar tot in zijn nek. Hij was toen net terug van een reis met studenten naar Taizé. De oecumenische kloostergemeenschap was in die tijd ook net gestart in de hoop dat stappen gezet konden worden in het samengaan van de Rooms Katholieke Kerk en Protestantse kerken.

Die lange haren van de dominee, dat was me wat! Gereformeerd Schagen was toen nog erg behoudend. Toe ik als ouderling mijn colbertjasje met stropdas verwisselde voor een trui, gaf dat bij een aantal gemeenteleden geen pas. Schagen was nog een dorp, de bebouwing hield op na de Nes, de invloed van de "grote stad" was er nog niet doorgedrongen. Voor veel jongeren ook een punt, Schagen kende nog geen zaterdagvoetbal. Voetballen op zondag was in de meeste gezinnen "not done" en altijd een terugkomende discussie tijdens de catechisatie.

Meer anekdotes zijn bekend uit die tijd. Ik herinner me het "doopwater-incident". Koster wijlen Dirk van de Molen was een weekend weg en hij werd vervangen door zijn zwager. Nu was het gebruikelijk dat het doopwater de lichaamstemperatuur had

zodat de dopeling niet erg zou schrikken. De vervangend koster had zich hierin vergist. Dat bleek toen de dominee bij het dopen direct zijn vingers terugtrok, de doopschaal bevatte “kokend heet water”. Een volle fluitketel met koud water was nodig om het water geschikt te maken voor de doop.

Gereformeerden hadden toch wat met de doop en water. In de nieuwgebouwde Ontmoetingskerk aan de Beethovenlaan is begonnen met een doopvont, gemaakt door een kunstenaar. Ze had de vorm van een ronde stenen kuip, zo groot dat een kleuter er in kon verdrinken. Om de dominee niet te diep te laten duiken om de doopplechtigheid te starten moest er dus veel water in het vont. De koster uit die tijd, wijlen Tamme Veldhuis, loste dit op door tijdens de doopplechtigheid als nog een aantal flinke emmers water in de kuip te plonzen. Welk kind gedoopt werd is bij mij weggezakt, maar al die emmers water.....

Aan emmers in de Ontmoetingskerk was trouwens nooit geen gebrek. De kerk was “zo lek als een mandje”. Na een nacht van zaterdag op zondag met regen, stond de kerk vol met emmers om het lekwater op te vangen.

Een ander voorval was de afgelopen donderdag toen een bezoeker meende mij op een fout op de posterborden te wijzen, namelijk dat de gereformeerde kerk geïnstitueerd is vanuit de gereformeerde kerk van Dirkshorn. Hij kon zich dat niet voorstellen omdat Schagen nu zoveel meer inwoners heeft dan Dirkshorn. Toch klopt het allemaal wel. Voordat er in Schagen gekerkt werd gingen de gereformeerde gezinnen in de omgeving van Schagen naar Dirkshorn ter kerke. Pas in 1936 startten de diensten op de zolder van het voormalig belastingkantoor aan de Landbouwstaat. Pas in 1938 werd het kerkje aan de Cornelis Bokstraat in gebruik genomen en was Schagen een zelfstandige kerk met kerkgebouw en predikant. Zelfs Schagerbrug was Schagen voor!

De Bokstraat was een echt “gereformeerde straat”. Toen wij in Schagen kwamen wonen, woonden er nog steeds een flink aantal gereformeerden. Ook de eerder genoemde domineesfamilie Leene woonde er.



Wonen er nu nog mensen in Schagen die de familie Leene hebben meegemaakt? Ik denk het wel. Ik schat zo dat er onder de 70 plussers in onze gemeente nog een aantal mensen zijn die bij dominee Leene op catechisatie geweest zijn. Ik hoor het wel een keer. Henk Leene overleed al 10 jaar geleden in 2014.

Hier begon het mee!

VOL OP HET HYPERORGEL

Ide Wolzak

De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan met een enorme snelheid; koop je vandaag een nieuwe computer dan was die gisteren al verouderd. Zo gaat het ook met de ontwikkeling van digitale orgels. Ik ben zeer tevreden met mijn Johannus Rembrandt, maar de nieuwe modellen van deze fabrikant hebben vele fantastische nieuwe mogelijkheden.

Computertechniek wordt ook steeds vaker bij nieuw te bouwen pijporgels toegepast. De Duitse firma Klais Orgelbau deed dit al jaren, zoals bv. bij de restauratie van het orgel in de Dom van Altenberg, waarbij een ‘setzer’ werd ingebouwd die het voorprogrammeren van een miljoen(!) registercombinaties mogelijk maakt.

Van een hyperorgel had ik nog nooit gehoord, tot ik iets over het Orgelpark in Amsterdam las. Gevestigd in de oorspronkelijke Parkkerk bij het Vondelpark staan in het Orgelpark zes pijporgels, elk met een bijzonder karakter. Het oorspronkelijke orgel van de Parkkerk, een Sauerorgel, en een nieuw, speciaal voor het Orgelpark gebouwd Utopa barokorgel, zijn behalve op de aan de orgelkassen bevestigde mechanische klavieren, ook te bespelen op een digitale speeltafel in de benedenruimte. In deze twee orgels zijn speciale voorzieningen aangebracht waardoor beide instrumenten apart en tegelijk te bespelen zijn, alle pijpen afzonderlijk te combineren zijn, de winddruk te variëren is, allerlei bijzondere effecten vanaf computers toe te voegen zijn; en dat alles van die speciale speeltafel. Dat noemt men dus een hyperorgel.



Ook voor het grootste orgel in Nederland, het Marcussen orgel van de Sint Laurenskerk in Rotterdam, bestaan uitgewerkte plannen om bij de restauratie het bespeelbaar te maken vanaf een digitale speeltafel beneden in de kerkruimte. Die speeltafel wordt onderdeel van een hyperorgel, dat wordt gebouwd van het pijpwerk van het Pelsorgel van de

voormalige Heilige Familiekerk in Rotterdam, dat aan de kerk is geschonken. Een pijporgel, waarvan iedere pijp digitaal te manipuleren is, waardoor het de klankmogelijkheden van een synthesizer krijgt, naar voorbeeld van het Klaisorgel van de St. Petri Kyrka in Malmö in Zweden. De vier in die kerk aanwezige orgels kunnen alle bediend worden van een speeltafel met zes(!) klavieren en grote touchscreens aan weerszijden die de registerknoppen vervangen. Orgelbouw in de 21^{ste} eeuw: klassieke en digitale technieken samengebracht. De Nederlandse organist Jacob Lekkerkerker is op dit onderwerp gepromoveerd. Hij heeft enkele van zijn improvisaties op hyperorgels via internet beschikbaar gesteld om te downloaden. Ik vind het als orgelliefhebber bijzonder interessant, maar of ik het nou ook mooi vind... Ach ja, smaken verschillen... Wat zou de in zijn tijd ook experimenterende Bach ervan

gevonden hebben? En niet te vergeten, ook gemeentezang kan op de orgels begeleid worden en traditioneel orgelrepertoire gespeeld.

STARTZONDAG

Wim Voorbraak

De activiteiten in elk nieuw winterseizoen starten met de startzondag. Het is in september altijd even zoeken naar een geschikte datum. Er staat in september altijd al veel op het programma. We hebben ziekenzondag, we hebben de vredesweek en dan moeten we ook het winterseizoen nog opstarten.



Dit jaar begonnen de scholen ook pas in september. Dan pas zijn de kinderen terug van vakantie en start het kindernevendienstseizoen. Een andere randvoorwaarde is dat de “eigen” dominee voorgaat. Dit jaar is als datum 8 september gekozen en werden start- en ziekenzondag gecombineerd. Misschien een beetje vroeg in de maand, misschien de reden dat maar een deel van de gemeente aanwezig was. Dominee Arie Jan had de week ervoor er nog zoveel reclame voor gemaakt. Een deel van de gemeente is enthousiast, zo zei hij, en zegt “ik kom!”. Het andere deel zegt: “Ik blijf thuis”. Juist die groep heeft echt wat gemist.

De zonnebloemen staan klaar om uitgedeeld te worden aan allen die dat nodig hebben. Dit in het kader van ziekenzondag.

De startzondag was georganiseerd door de Raad van de Liturgie. Het spel werd ingeleid door Marjolijn ten Cate. Ons werd gevraagd om ons in groepjes op te splitsen. We ontvingen een vel met foto's van delen van voorwerpen die ergens in de kerk aanwezig waren. Nu dat was knap moeilijk. Ik meen zelf aardig thuis te zijn in de kerk maar dat viel tegen. Het ging dan ook echt om details, waar je

zo voorbij loopt. De zoektocht voerde ons van orgel naar jeugdhonk, van consistorie weer terug naar de kerkzaal. De moeilijkste vond ik een bloemmotief op een vaas die staat op een plek waar je altijd voorbij loopt, in de hal ,bij het binnenkomen van de kerk. Bij elk gevonden voorwerp ontving je een letter. Van die letters moest je twee woorden maken. De woorden waren **ONS GEBOUW**: belangrijker dan het raden van het woord was dat je als gemeenteleden, *SAMEN* een half uurtje bezig was. Na afloop van de kerkdienst waren ruim er voldoende zonnebloemen om af te leveren bij zieken bekende- en onbekenden. En die vaas met dat bloemmotief zie ik nu elke week bij het binnenkomen van de kerk staan.

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:

pknschagenzm@outlook.com *zoveel mogelijk voor de donderdag!*

Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel 06-13614761

e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING "ONZE KERK":Dhr. G.

Leijnse,Notenhof 87, 1741 VR Schagen 06-16996362, *e-mailadres:*

g.leijnse@quicknet.nl

ACTIVITEITENROOSTER SEPTEMBER-OKTOBER 2024

7 okt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
9 okt	woensdag	Schoonmaak kerk	09:00 uur	Grote Kerk
14 okt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
19 okt	zaterdag	Najaarsschoonmaak Eenigenburg		Eenigenburg
20 okt	zondag	Cantate uitgevoerd door Sebastiaan Schippers	15:00 uur	Grote Kerk
20 okt	zondag	Westside Jazzband	15:00 uur	Eenigenburg
21 okt	maandag	Ouderengespreksgroep	14:30 uur	Grote Kerk
21 okt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
28 okt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
4 nov	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
6 nov	woensdag	Tischreden	18:00 uur	Grote Kerk