

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN

HUREN KERKRUIMTE

Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. A.J. van der Bom

E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com

Mob. 06-83384921

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
(behoudens vergaderingen).



Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending als stream.

Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na overlijden en herdenkingen.

Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium online te volgen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

KERKGEBOUW

Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, 0224 297 860

Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen

Kerkje Eenigenburg

Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA

Dhr. A. Plomp

0224 227522 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR

Mw. B. Plak-van Oostwaard 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com

tevens voor mutaties

(verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)



Rekening PG Schagen: rek. nr. **NL05 RABO 0373 7285 49** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.

Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. **NL33 RABO 0373 7285 30** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen (vrijwillige bijdrage). **Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.**

MEER INFO OP WEBSITES: www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

Actie



Het nieuwe normaal? Kerkbalans Kerkbalans digitaal!

In Dubio

D A M E S M O D E

* Biffe kai Rand * Oska

* Mansied * Ischiko * Regn

Falla * Aino * Laurie

Maria Byman

GEDEEMPT GRACHT 67 • SCHAGEN

Grote Kerk,
Markt, Schagen

VERHUUR

van ruimtes voor
vergaderingen

(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor
concerten, bijeenkomsten e.d. (325 p.)

Informatie/reservering:

Dhr. J. Prij, e-mail j.prij@quicknet.nl
tel 0224-573123, mobiel 06-21202463



VERHUUR

Kerkje Eenigenburg
(90 p.)

Info bij de beheerder:

Mevr. Trudy Tuinstra
tel 0224-298101

email: kerkeenigenburg@hotmail.com

Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en
uitvaarten.

Trouwlocatie gemeente Schagen.

Website: www.pgschagen.nl



VAN HOVEN ELEKTRO

Voor uw

- Lichtinstallaties
- Krachtinstallaties
- Beveiliging

Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

AANNEMERS- TIMMERBEDRIJF BRAM BORST



voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Mob. 06-53481178
bramborst306@hotmail.com



Kwaliteit die staat

jan rozing
mannenmode

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
E-mail info@janrozing.nl
Webshop www.janrozing.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

Persoonlijk en Stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
 - Ongeacht waar en of u verzekerd bent
 - Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
- Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio
 - Betaalbaar en onafhankelijk

Tel. 06 81358110

*Dag en nacht
bereikbaar*



info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Vesting

Administratie en belastingen



06 - 48 52 78 30



Info@vesteringadministratie.nl



KVK 61399922

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)!



Kopwerk is de stichting voor protestants-christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.

In Schagen is dat



Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:
Stéphanie Hoekstra, telefoon 0224 212933.



"Onze Kerk" december-januari-februari 2024-2025

INHOUD

VAN DE REDACTIE.....	2
TER OVERWEGING	3
KERKDIENTEN	5
VAN DE KINDERNEVENDIENST	7
MEELEVEN, MEEVIJEREN	9
TAAKGROEP 'LEREN EN DOEN'.....	10
RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o.	11
IN GESPREK MET HANS SUURLAND: 2600 km zonder ondersteuning.....	12
VAN DE DIACONIE	13
EEN COMPLIMENT VOOR TRUUS.....	14
MUZIEK UIT EENIGENBURG.....	16
GEMEENTECONTACT SCHAGEN - DIPPOLDISWALDE.....	18
BUURTGEZINNEN SCHAGEN-OPVOEDEN DOEN WE SAMEN.....	19
ACTIE KERKBALANS 2025	20
GESPREKSGROEPEN	21
COLUMN: SCHAGER NACHTVLINDERS: "ALS ALLES DUISTER IS..." (NLB 598)	21
"WHITE CHRISTMAS"	23
AAN TAFEL.....	24
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"	24
COLUMN.....	25
THOMAS VOOR KIKA!	26
ACTIVITEITENROOSTER DECEMBER 2024-JANUARI 2025.....	27
AFGELOPEN WEEK.....	28

Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": 27 januari 2025

Alweer de laatste uitgave van dit jaar. Ja, ja de tijd gaat snel.

Ook deze uitgave is weer rijk gevuld met aankondigingen en nabeschouwingen.

Als eerste wil ik u wijzen op de bijdrage van Henk Rieffe, die een actueel onderwerp aansnijdt. Namelijk de slavernij. Maar slavernij is niet alleen iets van het verleden maar het komt ook nu nog voor, denk b.v. aan mensen die zo ver in de financiële penarie zitten dat ze daardoor geen normaal leven kunnen leiden, of moeten we hier schrijven 'lijden'?

De activiteiten zijn ook weer legio. Zowel voor de jongeren (kinderkerstfeest) als voor ouderen (gespreksgroepen). En er worden ook mensen in het zonnetje gezet. Bijvoorbeeld onze onvermoeibare Truus Folkertsma, die altijd wel een kopje koffie voor je heeft. En wist u dat Hans Suurland een doorgewinterde fietser is? En de activiteit van koffie drinken op de eerste donderdag wordt tot nader order afgeblazen, dit i.v.m. het mindere weer.

En heeft u tijd over en heeft u goede voornemens dan wil ik uw aandacht vragen voor het stukje over buurtgezinnen. Misschien vindt u het leuk om eens in de zoveel tijd een gezin te ondersteunen door b.v. een kind van school op te halen. Dat is ook diaconaal werk.

Als terugblikken wil ik graag het stuk van Arjan v.d. Bom onder uw aandacht brengen. Heel persoonlijk.

Dan de spreuk.

Laat ons het oude jaar achterlaten met alle zorgen en moeilijkheden en het nieuwe jaar begroeten met hoop en positiviteit.

De redactie wenst u prettige Kerst een gelukkig nieuwjaar

Henk Rieffe

In Utrecht werd in het Catharijneconvent de tentoonstelling Christendom & Slavernij gehouden met als ondertitel 'Een Nederlands verhaal'. Het Nederlandse verhaal begint in 1621 bij de oprichting van de West-Indische Compagnie.



In feite begon de slavernij in 1492 bij de ontdekking van Amerika door Christobal Columbus. De koning en koningin van Spanje hadden hem in een verdrag toegezegd dat hij een tiende deel zou ontvangen van alles wat de landen aan handelswaar zouden opleveren. Het motief van de ontdekking van die landen was

uitbreiding van het christelijk geloof. Deze kolonisatie ging gepaard met uitbuiting van de oorspronkelijke bewoners en vallen veel slachtoffers onder hen door uitputting, ziekten als ook door opstanden. Men was echter niet opgewassen tegen het gebruik van de onbekende westerse vuurwapens.

In 1510 arriveerde er een groepje Dominicaner monniken onder leiding van Pedro de Córdoba. Hun komst betekende het begin van verzet van belangrijke delen van de kerk tegen de mensonwaardige behandeling van de indianen. In 1511 was voor hen de maat vol en maakten ze een gezamenlijke preek.

Op de vierde Adventszondag werd deze preek door pater Anton de Montesinos gelezen. De aanleiding was Joh.1:23 , "De stem van een die roept in de woestijn". De preek luidde als volgt:

Ik, de stem, roepende in de woestijn, heb hier de preekstoel beklommen om jullie iets te zeggen. Daarom is het passend dat jullie met aandacht ernaar luistert, niet half slapend, maar met heel jullie hart en al jullie zintuigen,. Deze preek zal de meest nieuwe zijn die jullie ooit gehoord hebben, de meest scherpe en strenge en meest vreselijke en gevaarlijke, een die jullie nooit hadden gedacht te horen.

Deze stem zegt, dat jullie allen in doodzonde verkeert, dat jullie daarin leven en sterven, vanwege de wreedheid en het geweld dat jullie gebruiken tegen deze onschuldige mensen (de indianen). Zeg mij: Met welk recht en met welke rechtvaardiging houden jullie deze Indianen in zulk wrede en verschrikkelijke slavernij? Met welk gezag hebben jullie zulke afschuwelijke oorlogen verklaard aan deze mensen, mensen die zich in hun vriendelijke en vredelievende streken bevonden, waar jullie zo oneindig velen van hen hebt vernietigd, met dood en ongehoorde vernietiging? Hoe houden jullie hen zo onderdrukt en vermoeid zonder hen te eten te geven en zonder hun ziektes te genezen? Ziekten die zij oplopen door de buitensporige arbeid die jullie hen opdraagt, en waardoor ze sterven; beter gezegd: jullie doden hen elke dag om hun goud weg te stelen en te bemachtigen? En wat kan het jullie schelen dat iemand hen onderwijst, zodat ze hun God en Schepper leren kennen, gedoopt worden, de mis horen, de feest- en zondagen onderhouden? Deze indianen, zijn dat soms geen mensen? Hebben zij geen redelijke zielen? Zijn jullie niet verplicht om hen lief te hebben als jullie zelf? Dat begrijpen jullie niet? Voelen jullie dat niet aan? Bevinden jullie je in zo'n diepe en verdovende slaap? Wees ervan verzekerd dat jullie, in de situatie waarin jullie nu verkeren, niet beter gered kunnen worden dan de Moren en de Turken, die het geloof in Jezus Christus' missen en afwijzen.

Spanjaarden die een **wingewest** hadden met slaven als arbeiders en ook andere kolonisten reageerden heftig. Toen op zondag 28 december 1511 Montesino opnieuw preekte, dacht men in de overvolle kerk dat hij zijn aanklacht zou terugnemen; zoals de Spaanse gouverneur had geëist. Maar dat gebeurde niet. Montesino begon te zeggen: 'Om te beginnen zal ik jullie verslag doen van mijn kennis en de waarheid van wat ik jullie vorige zondag heb verkondigd. En met dezelfde woorden die jullie zo verbitterden, zal ik bewijzen dat het waar is'. Onder zijn gehoor bevond zich Bartolomé de Las Casas. Deze was als geestelijk begeleider met de Spanjaarden meegekomen, maar dit belette hem niet om ook zelf plantage-eigenaar te zijn met indianen als zijn "knechten". Hij begon te twijfelen en aan deze twijfel kwam een eind toen hij op Pinksteren 1514 zelf moest preken. De lezing van die zondag was Jezus Sirach 34:27 "Wie een dagloner zijn loon ontsteelt is als iemand die bloed vergiet".

Hij zag in het dagelijks leven hoe de indianen beroofd werden van loon en leven. Zelf deed hij afstand van zijn landerijen en hij gaf zijn slaven de vrijheid. Hij werd Dominicaan en zou zich zijn verdere leven blijven inzetten voor de lotsverbetering van de indianen. Hij reisde vele malen naar Spanje om bij de koning en koningin hun



situatie aanhangig te maken. Onder druk van de aanklachten van Las Casas besloot keizer Karel V een openbaar dispuut te organiseren. In dat dispuut, bekend als het dispuut van Valladolid, moet Las Casas het opnemen tegen Juan Ginés de Sepúlveda een fervent voorstander van de onderwerping van de indianen. Sepúlveda ging uit van de stelling dat de indianen, van nature slaven zijn zoals anderen van nature vrij zijn. Las Casas stelde hier dat wij allen kinderen van één vader zijn, en daardoor allemaal broers en zussen van elkaar. Maar veel verbetering in het lot van de indianen heeft hij daarmee niet bereikt.

Zijn pleidooi voor de indianen leidde er toe dat hij, met tegenzin, ermee moest instemmen dat de zwarte bevolking van Afrika geen mensen zijn, zodat toen op grote schaal neger-slaven uit Afrika naar Amerika werden verkocht. Die nederlaag heeft hem zijn verdere leven achtervolgt. Op dit punt zijn we terug bij de tentoonstelling in Utrecht. De Nederlandse protestanten waren niet beter dan de Spaanse katholieken. Het enige wat de kerken dus konden doen was het uitspreken van de Schuldbelijdenis zoals gedaan tijdens de herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk op 30 juni 2023 door de voorzitter van de Raad van Kerken ds. Christien Crowwel. Die dienst werd door de EO op 2 juli 2023 uitgezonden.

KERKDIENTEN

22 december 2024 - Grote Kerk 4^e advent

10.00 uur mw. pastor J. van Steen

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie, Werelddiaconaat

Organist: Hanneke Muntjewerf

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

24 december 2024 - Grote Kerk Kerstnachtdienst

22.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom

Met medewerking van koor Singing Surrender, o.l.v. dirigent Olaf van Rijn.

Begeleiding: Thilly Faas, piano en Wim Kuilman, drums

Eén collecte: Stichting Buurtgezinnen

Organist: Hanneke Muntjeverf

Er is crèche en Kindernevendienst

25 december 2024 - Grote Kerk 1^e kerstdag

10.00 uur Gezinsdienst

1e collecte: Kerk energiekosten

2^e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Hanneke Muntjeverf

Er is crèche en Kindernevendienst

25 december 2024 – Eenigenburg Kerstviering m.m.v. Eenigenburger koor

10.30 uur Mevr. Ina Slot, Wognum

29 december 2024 - Grote Kerk

10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche en Kindernevendienst

5 januari 2025 - Grote Kerk Nieuwjaarsdienst

10.00 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

12 januari 2025 - Grote Kerk

10.00 uur drs. G. Scholten
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie
Organist: Pieter Rynja
Er is crèche en Kindernevendienst

19 januari 2025 - Grote Kerk

10.00 uur ds. A.J. van der Bom
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen
2e collecte: Diaconie, algemeen
Organist: Jacob Stam
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

19 januari 2025 – Eenigenburg Lekendienst

10:30 uur
Organist: Hanneke Muntjewerf

26 januari 2025 - Grote Kerk

10.00 uur ds. P. Verhoeff, Alkmaar
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte: Diaconie, algemeen
Organist: Ronald van der Veen
Er is crèche en Kindernevendienst

2 februari 2025 - Grote Kerk, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. A.J. van der Bom
1 collecte: Werelddiaconaat
Organist: Ronald van der Veen
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

VAN DE KINDERNEVDIENST

Annemiek Plomp-Baas

Het jaar is alweer bijna om en we zijn halverwege met ons adventsproject. ‘Help jij me hopen?’ is het thema en inmiddels verschijnen op het projectbord steeds meer

hoopvolle berichtjes. Intussen zijn we ook druk aan het knutselen. We werken aan een 'explosion book'. Geen zorgen, het gaat er heel vreedzaam aan toe en we laten niets ontploffen. Op 1e kerstdag ziet u het resultaat!

Ongetwijfeld heeft u al gezien en gehoord dat we ook volop aan het oefenen zijn voor de kerstmusical. Van harte welkom iedereen, we hebben weer een heel mooi verhaal te vertellen!

In dit nummer kijken we ook alweer vooruit naar het nieuwe jaar. In het rooster hieronder is te zien welke verhalen dan op het programma staan.

Voor nu alvast hele fijne feestdagen gewenst!

15 december – 3e advent Lucas 3:7-18 Wat kan ik doen?

22 december – 4e advent Lucas 1:39-45 Goed nieuws

25 december – 1e kerstdag Lucas 2: 1-20 Bron van hoop

29 december Lucas 2: 33-40 Blij je te zien

5 januari Matteüs 2: 1-12 Hoopvol op weg

12 januari Johannes 2: 1-12 Jezus verandert water in wijn

19 januari Johannes 2: 13-17 Jezus en Nikodemus

26 januari Johannes 3: 14-21 Zo groot was Gods liefde voor de mensen

2 februari Psalm 103 De liefde van God

Kinderkerstfeest 2024



Ook dit jaar organiseren we weer een kinderkerstfeest in de Grote Kerk. Op dinsdag **24 december om 16.30 uur** is iedereen welkom om te komen kijken naar de musical 'Het lege boek'.

Het is maar de vraag of er dit jaar een kerstverhaal komt! Want wie wil dit oude verhaal nu nog horen? Zelfs de bekende figuren uit het kerstverhaal vragen zich dat af en een voor een verlaten ze het boek. Het boek blijft leeg achter... Maar gelukkig zijn er toch kinderen die nieuwsgierig zijn naar het verhaal.

Vastberaden gaan ze op zoek naar de kerstfiguren en hun betekenis. Het verhaal blijkt actueler dan ooit!

MEELEVEN, MEEVIEREN

Ds. Arie Jan van der Bom

Wij vieren mee met Henk en Joke Schuitema-Broekhuizen dat zij op 16 december 60 jaar getrouwd zijn. Van harte geluk gewenst! Wij wensen hen een prachtige dag toe!

Wij leven mee met Andrea Wijnants. Zij had onverwacht hartproblemen en was onder observatie in het ziekenhuis in Den Helder. Dat zij goed mag herstellen.

Wij leven mee met Maria Vogelsang. Zij is sinds kort weduwe. Daarnaast kamp zij met hartklachten. Wij wensen haar rust en herstel toe.

Wij leven mee met Adri en Lenie de Visser. Lenie verblijft vanwege dementie in de Magnushof. Voor Adri is dit bepaald geen makkelijke situatie. Gelukkig bezoekt hij haar heel vaak.

Wij leven mee met Klaas en Else Bakker. Zij kwamen tot voor kort nog elke zondag naar de kerk op de tandem. Dat gaat helaas echt niet meer. Zij volgen ons nu nog trouw op het scherm via kerkdienstgemist.nl vanuit hun huiskamer in de Bron.

Wij leven mee met Nel Dantuma. Zij is laatst lelijk gevallen met de fiets. Zij herstelt nu van een paar gekneusde ribben.

Wij leven mee met Jan en Margriet de Goede-van Woerden. Margriet kampt met Alzheimer en Jan is haar mantelzorger. Zij redden zich nog aardig, maar het wordt wel moeizamer.

Wij leven mee met alle zieken, fysiek of psychisch, in onze kerk of in onze directe omgeving. In onze gebeden brengen wij hen voor het aangezicht van de Eeuwige.

Rik Laernoës

Film 'Another year'

We beginnen het net begonnen jaar 2025 met een filmmiddag/avond. Woensdag 15 januari in de Grote Kerk op de Markt in Schagen.

De film 'Another year' is een Britse film uit 2010 die vele prijzen in de wacht gesleept heeft. Deze film gaat over echte mensen. Een gelukkig getrouwd stel van middelbare leeftijd staat altijd klaar voor hun minder gefortuneerde vrienden. Een intiem en levensecht verhaal over mededogen, verspreid over vier seizoenen, dat ontroert in zijn prachtige alledaagseheid. De misère en humor, in zomer en winter, met liefdesgeluk en tegenslag, hoop en wanhoop. Een prachtige film.

We draaien de film om 14.30 uur en om 19.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 14.00 uur / 19.00 uur. Na de film een kort nagesprek.

De toegang is vrij. Collecte / vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Bezoek Noodopvang/ AZC

Iedere dinsdagmorgen is er een koffie-uurtje in de Noodopvang/AZC aan de Priggeweg. Het lijkt ons een goed idee om - met ieder die een bezoek wil brengen - dat gezamenlijk te doen. Ieder die dat wil kan mee. Aanmelden is niet nodig. We verzamelen op dinsdag 21 januari om 9.30 uur in de Kerk op de Markt in Schagen. We krijgen dan even uitleg over de gang van zaken en over het instellen van onze telefoon op de vertaal-app. Dan kunnen we met ieder in contact komen als we onze telefoon goed hebben ingesteld. Ieder die daar problemen mee heeft, geen probleem. Genoeg mensen die kunnen helpen me het instellen van de telefoon.

Daarna vertrekken we. We rijden met zo weinig mogelijk auto's. Ter plekke bekijken we wie met wie mee rijdt. Neem een geldig legitimatie bewijs mee. Paspoort, ID-kaart. Dus, **dinsdag 21 januari 9.30 uur** in de kerk op de Markt Schagen.

Geloof en Humor, een paar apart

Woensdag 12 februari 19.30 uur in de Grote Kerk op de Markt in Schagen neemt Gert Scholten ons mee in de schijnbaar tegenstrijdige wereld van 'Geloof en Humor'. Op het eerste gezicht een wonderlijke combinatie, een paar apart. Dat maakt het natuurlijk extra spannend. Iedereen die nieuwsgierig is naar dit verhaal: Hartelijk welkom. De toegang is vrij, inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o.

Arjen Poley

Oecumenische Vesper

26 januari 2025, 17:00 uur Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) inloop – en ontmoeting bij koffie/thee – vanaf 16:15 uur.

De Raad van Kerken Schagen organiseert in de week voor Gebed voor de Eenheid van Christenen weer een oecumenische vesper. Centraal bij deze vesper staat het thema 'Ik geloof!', Marta's geloofsuitspraak over de overwinning van het leven op de dood in het gesprek met Jezus na het overlijden van haar broer Lazarus (Joh.11:17-27).

De duiding van de lezing wordt verzorgd door Monica Wildeboer. De zang wordt ondersteund door een gelegenheidskoor o.l.v. Paul Sanders en begeleid door organist Ronald van der Veen. Meditatieve momenten worden ondersteund met fluitspel van Gerda Heddes en Marjolein ten Cate.

We hopen ook bij deze vesper weer velen van u te ontmoeten. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken.

Komende activiteiten

8 juni 2025, 17:00 Oecumenische Pinkstervesper in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) inloop – en ontmoeting bij koffie/thee – vanaf 16:15

IN GESPREK MET HANS SUURLAND: 2600 km zonder ondersteuning

Wim Voorbraak

Toen ik voor het eerst bij Hans Suurland op zijn kamer in de Bron kwam, viel het mij direct op: aan de wand een grote serie medailles. En dat voor iemand die niet in aanmerking kwam voor de militaire dienst, wat hij overigens jammer vond. Hans blijkt geen veteraan maar een fietser. Elf keer fietste hij op tweede Pinksterdag de elf stedentocht: 240 km maar liefst en dat zonder ondersteuning, alleen een simpele 3 versnellingsnaaf. Tegenwoordig doen mensen met ondersteuning er een hele week over en wordt de bagage nog nagebracht. Veel bagage had Hans niet mee. Zelfs de spatborden sloopte hij van de fiets. Leek het net een echte racefiets. Eén keer is hij halverwege gestopt . Het was een regendag en het regende ook nog "lekke banden". Dat trok hij even niet.



Een speciale prestatie dient ook vermeld. Hans werkte voor een aannemer in Saudi Arabië en keerde voor de feestdagen met verlof terug naar Nederland. Ook kort voor Pinksteren. Van training was geen sprake geweest. Toch tweede Pinksterdag op de fiets. En hij redde het ook deze keer. Hans reed in een groepje waarvan ook zijn straatgenoot Leen Dwarswaard deel uit maakte.

De start van de fietstocht is in Bolsward. Gestart wordt zo vroeg mogelijk. Dat heb je zelf niet helemaal in de hand want je rijdt in groepen: eerst wordt een "rondje" gemaakt door noord-Friesland met Dokkum als verste punt, daarna terug naar Bolsward voor de nog grotere ronde door midden- en zuid-Friesland.

Hans is van 1942 en Zeeuw van geboorte. Voor het werk kwam hij in Friesland terecht waar hij in Balk zijn Ank leerde kennen. Ank overleed dit jaar. Vanuit Friesland kwamen

zij in Schagen wonen, de eerste jaren op een woonark in de haven. Daarna verhuisden ze naar de Rozenlaan in hetzelfde blok huizen als de families Dwarswaard en A. Visser.

Hans was binnen onze kerk diaken en een aantal jaren een van onze kosteren. Hij maakte ook verschillende reizen naar Roemenië met spullen voor het kindertehuis in Cristuru Secuiesc. Hans was van zijn vak storingsmonteur en kraanmachinist, als laatste bij Mosk kraanverhuur.

N.B. Ik heb het even opgezocht: de afstand 11 elf steden tochten is vergelijkbaar met een fietstocht, dwars door Europa, van Schagen naar Istanbul.

VAN DE DIACONIE

Wieb Koedijk

Achtergrondinformatie over komende collecte(s).

Collecte 22 december : Kerk in Actie

In actie voor kinderen in de knel

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.

Collecte 12 januari : Kerk in Actie

Samen tegen armoede

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie 'Samen tegen armoede' staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Collecte 2 februari : Kerk in Actie

Ethiopië - Aanpassen aan klimaatverandering

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.

EEN COMPLIMENT VOOR TRUUS

Wim Voorbraak

Bijgaande tekst is overgenomen van een van de plaatselijke nieuwsmedia. Het uitreiken van een onderscheiding op een zodanige manier dat dit voor de ontvanger een verrassing blijft is altijd een hele tour, een aantal lintjes ontvangers in onze gemeente weet daarover mee te praten. Ik hoorde van Corine Leijdekkers dat het nogal wat overredingskracht vroeg om deze keer "Aan Tafel" in de kerkzaal te organiseren, normaliter is de maaltijd tegenwoordig in de Hans Leijdekkerszaal. De situatie werd nog dringender toen Truus een aantal lege tafels in de kerkzaal wilde opruimen omdat ze dat niet gezellig vond staan. De verrassing was des te groter toen kort na de opening veel familieleden van Truus binnen kwamen om als nog de lege tafels te bezetten.

Het Schager Compliment

Op zondag 17 november om 16.00 uur reikte wethouder Haydar Erol het Schager Compliment uit aan mevrouw Truus Folkertsma. Dat gebeurde tijdens de AAN TAFEL Maaltijd in de PKN kerk in Schagen.

Mevrouw Truus Folkertsma heeft vanaf 1999 veel betekend voor de Ouderenbonden in Schagen. Tot op de dag van vandaag is ze hiermee zeer actief.



Vanaf 1992 al vrijwilliger

Voor de PKN kerk is ze vanaf 1992 actief. Bij bijeenkomsten zorgt ze tegenwoordig dat de gasten koffie krijgen en dat de ruimte er verzorgd uitziet. Ook bij de Westfrieze markten in de zomer verzorgt ze de koffie met krentenmik. Voor de

kinderen zorgt ze ook goed. Een aantal jaar geleden is ze onderscheiden met de Gouden Bokkenpoot, omdat ze altijd zo lief en attent is voor ze.

Gezellige middag AAN TAFEL

De AAN TAFEL maaltijden worden gesponsord door Caritas van de Christoforusparochie en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen. Samen met een andere vrijwilliger verzorgt Truus Folkertsma al jarenlang 5 keer per jaar deze maaltijd. De ruimte wordt door ze aangekleed, het eten en drinken wordt opgediend en er is een woordje. Belangrijk voor ze is dat de mensen een gezellige middag hebben.

Scagon en bridgeclub

Voor het Scagon de Luxe is ze vanaf 2014 actief, daar draait ze mee in de bardiensten, waarvoor ze zeer gewaardeerd wordt.

Voor de bridgeclub in Schagen is ze vanaf 2023 actief.

Ouderenbonden

Truus Folkertsma is voorgedragen door de Samenwerkende Ouderenbonden Schagen voor het Schager Compliment. Hiermee bedanken ze haar voor de jarenlange en onvoorwaardelijke inzet voor de ouderen en de samenleving van Schagen.

NIEUWS UIT EENIGENBURG

Trudy Tuinstra

Tot de kerst oefent het Eenigenburger gemengd koor elke maandag in het kerkje in Eenigenburg.

Zondag 22 december is de traditionele kerstmiddag. Dan laat het koor onder leiding van Cees Langedijk en begeleidt door Lida Roozing van zich horen. Een gevarieerde, gezellige middag met uiteraard veel zang, maar ook een kerstverhaal en jong talent. Iedereen is vanaf half drie van harte welkom in het kerkje en het programma start om drie uur. Entree gratis, collecte na afloop. Na het concert is er Glühwein in het museum.

Woensdag 25 december, eerste kerstdag is er een kerstviering in Eenigenburg. Het begint om half elf. Het Eenigenburger Gemengd koor o.l.v. Cees Langedijk verleent haar medewerking en Ina Slot is in deze dienst de voorganger.

In januari zijn de eerste activiteiten op 19 januari gepland. Zowel een viering als een concert, dus we gaan weer goed van start in 2025.

MUZIEK UIT EENIGENBURG

Trudy Tuinstra

Op een terp uit de 14e eeuw staat het prachtige kerkje uit de 18e eeuw. Een plek waar eeuwenlang mensen vreugde en verdriet met elkaar deelden. Hier vinden regelmatig concerten plaats. U bent van harte welkom op zondagmiddag, van 15.00 tot 16.00 De kerk gaat open om 14.30 uur. Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg. Kerkeenigenburg@hotmail.com. Voor nadere info: 0629182746 of www.pgschagen.nl

MUZIEK IN EENIGEN BURG



Op een terp uit de 14^e eeuw staat het prachtige kerkje uit de 18^e eeuw. Een plek waar eeuwenlang mensen vreugde en verdriet met elkaar deelden. Hier vinden regelmatig concerten plaats.

U bent van harte welkom op zondagmiddag, van 15.00 tot 16.00. De kerk gaat open om 14.30 uur.

Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg. Kerkeenigenburg@hotmail.com. Voor nadere info: 0629182746 of www.pgschagen.nl

CONCERTEN JANUARI JULI 2025

datum	wat	wie
19 jan	Energieke luisterliedjes over het leven, verpakt in een hartstochtelijke tango, een melancholieke musette of een opzweepende Cubaanse cadans.	Villa Rosie
9 febr	Jazz-standards oa uit het "Great American Songbook ", bestaande uit swingende snelle nummers afgewisseld met rustige ballads en Latin nummers .	Yessfriends
2 maart	Liedjes om van te houden in meerdere talen met o.a. gitaar, contrabas, toetsen. Covers, maar anders dan het origineel	SimoneZ en ??????
16 maart	Nederlanders gedichten. Kopland. Vasalis of Lucebert. En anderen. Voor twee stemmen (man en vrouw)en klassieke gitaar begeleiding	Grenslantrio
13 april	Veul Westfries.Uitleg, zang, gedichten en hoe mooi ken 't klinke.	Westfriese Skroiversgroep Langedoik ien!
4 mei	Op reis naar Ierland, Schotland, Galicië en Bretagne met jigs en reels en prachtige, vaak melancholische liederen.	Ar Keltia
25 mei	Een klein uurtje vrolijke muziek voor orgel en hobo.	Maud Sauer hobo en Thea Riesebos orgel
15 juni	Alle registers open met Dennis en Frank	Frank Bakker en Dennis van der Heijden

Wilt u de parkeerplaatsen bij de kerk vrijhouden voor mensen die echt slecht ter been zijn?

Jan Prij



Zoals in de vorige Onze Kerk geschreven hebben we in het weekend van 5 oktober met 5 gemeenteleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Dippoldiswalde besproken of en zo ja hoe we het gemeentecontact dat sinds 1989 bestaat kunnen voort zetten. Dit contact is er overigens niet alleen met de Protestantse Gemeente maar ook met de RK Parochie in Schagen. Leden en pastoors van de RK parochie zijn vanaf het begin bij de uitwisselingsweekenden en het project in Roemenië betrokken.

In het overleg is dan ook benadrukt dat de voortzetting van het gemeentecontact ook oecumenisch in de meest brede zin moet zijn.

We willen in de tweede helft van 2025 met een aantal mensen uit Schagen naar Dippoldiswalde om het gesprek af te ronden. Het zou mooi zijn als daar mensen uit beide geloofsgemeenschappen bij zijn. Zoals in het vorige kerkblad is gezegd is het eveneens wenselijk dat er een aantal jongere gemeenteleden bij het contact betrokken kunnen worden. Hierbij dan ook een **OPROEP** voor gemeenteleden en parochianen die belangstelling hebben om in contact te komen met andere gelovigen in een andere omgeving en hiervoor een mogelijkheid zien in het gemeentecontact met de kerk in Dippoldiswalde.

Meer informatie over de kerk en de geloofsgemeenschap in Dippoldiswalde is te vinden op de internetsite <https://kirche-dw-de>

Ook in de gemeente in Dipps, zoals ze in Saksen gewend zijn hun stad te noemen, wordt nagedacht over de voortzetting van het gemeentecontact. Ze hebben daar in januari een gemeenteavond waarin ze dit willen bespreken. Misschien ook een idee voor ons?

Voor meer informatie Jan Prij tel 0621202463 of janprij@outlook.com

BUURTGEZINNEN SCHAGEN-OPVOEDEN DOEN WE SAMEN

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen zich positief blijven ontwikkelen. Dat is de kern van Buurtgezinnen!

Onder het motto 'Opvoeden doen we samen', koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren.

Zijn jullie dat gezin dat een steuntje in de rug kan gebruiken of die juist ondersteuning zou willen bieden? Neem dan eens een kijkje op www.buurtgezinnen.nl of neem vrijblijvend contact op met de lokale coördinator, Denise Wijnker, via

denise@buurtgezinnen.nl of 06-18461278. Ik vertel jullie graag meer over onze mooie stichting en wat we voor jullie gezin kunnen betekenen.



Kerstcollecte

Buurtgezinnen is zeer verheugd dat tijdens de Kerstdienst gecollecteerd wordt voor onze organisatie. Naast het feit dat we met Buurtgezinnen gezinnen overeind willen houden, doen we veel aan het versterken van de gemeenschapskracht en aan armoedebestrijding. De armoede onder onze gezinnen neemt helaas jaar op jaar toe.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij.

De opbrengst van de collecte zal dan ook ten goede komen aan gezinnen die een financieel extraatje goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van een fiets, laptop, voetbalschoenen of een winterjas.

ACTIE KERKBALANS 2025

Actie Kerkbalans 2025: Uw Steun is Essentieel!

Van 11 januari t/m 25 januari 2025 vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Dit is een belangrijke tijd voor onze gemeente, waarin wij financiële steun voor onze kerk vragen. De bijdragen van leden en vrienden maken het mogelijk om onze kerkactiviteiten voort te zetten, het gebouw te onderhouden en alles wat onze gemeenschap bijeenbrengt, te ondersteunen.



Waarom is uw bijdrage zo belangrijk?

Elke gift, groot of klein, draagt bij aan de continuïteit van onze kerk. Of het nu gaat om bijvoorbeeld zondagse vieringen, ouderenbezoek, jeugdwerkzaamheden, diaconale activiteiten of het onderhoud van de kerkgebouwen zelf, uw bijdrage zorgt ervoor dat we onze missie kunnen blijven vervullen.

Hoe kunt u helpen?

In de komende weken ontvangt u eerst een mail met folder en dan net als andere jaren een mail of een brief met meer informatie over de Actie Kerkbalans. We vragen u om een bijdrage te overwegen die past bij je mogelijkheden en betrokkenheid bij de gemeente. We rekenen op uw steun!

Laten we samen het verschil maken!

Het succes van de actie is van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. We

zijn dankbaar voor alle bijdragen die ons helpen om de kerk een plek van samenkomst, geloof en liefde te laten blijven.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Het College van Kerkrentmeesters

GESPREKSGROEPEN

Trudy Tuinstra

Gespreksgroep voor ouderen

Maandag 13 januari komt de ouderengespreksgroep weer bij elkaar. Wie heeft er een gedicht of spreuk die gedeeld zou moeten worden? We beginnen om half drie in de Hans Leijdekkerszaal. Graag even aanmelden via 0629182746

COLUMN: SCHAGER NACHTVLINDERS: “ALS ALLES DUISTER IS...” (NLB 598)

Ds. Arie Jan van der Bom

Op de 1e adventszondag heb ik een wat ongepaste overdenking gehouden waarvoor ik tijdens de kerkdienst van de 3e adventszondag mijn excuses heb aangeboden. Die overdenking ging over het zeer pijnlijke en schokkende onderwerp van de genocide in Gaza. Nu is dat een onderwerp dat naar mijn overtuiging juist ook in de kerk openlijk uitgesproken dient te worden. Want het gaat hier om schreeuwend onrecht dat als zodanig ook bij name genoemd dient te worden. Het ongepaste aan mijn overdenking betrof dus wat mij betreft niet de inhoud.

Maar wel de vorm. De omstandigheden waaronder en de wijze waarop ik de genocide in Gaza ter sprake bracht, waren in feite ongepast. Het betrof hier onzorgvuldigheid op het vlak van de communicatie. Dat had allereerst te maken met een koor dat bij ons een gastoptreden had en op een heel andere golflengte zat dan ik. Dit koor had een boodschap van geloof en hoop en bemoediging. En mijn overdenking zette daar een enorme domper op. Het contrast kon bijna niet groter zijn. Dat was een ongevoeligheid van mijn kant. Onvriendelijk bovendien, want ik had beter kunnen weten en rekening moeten houden met de boodschap van dit koor.

Verder was mijn overdenking veel te lang. Het duurde ruim twee keer zo lang dan wat de mensen in de kerk van mij gewend zijn. Daarbij was de inhoud zeer schokkend. En het einde van de overdenking viel abrupt.

Zonder aanreiking van enige hoop of enige troost. Het was een rauw en kaal einde dat de toehoorders in feite verscheurd en berooid achterliet. Is dat wel waarvoor je naar



de kerk komt? Want komen mensen niet juist voor een boodschap van hoop en troost naar de kerk? En ontbrak dat hier niet ten enen male? Ik moet achteraf toegeven dat de schok wat gedempt had kunnen worden wanneer ik het onderwerp beter had ingeleid en ook beter had uitgeleid.

De meest kritische toehoorder van allemaal was mijn eigen

vrouw. Zij was diep geschokt door mijn verhaal, in tranen, en ook bijzonder boos dat ik haar en anderen hier zo mee had durven overvallen. Ik schrok hier natuurlijk van. Wat had ik gedaan? Na enig nadenken begreep ik dat ik zeer onzorgvuldig gecommuniceerd had. Maar hoe had ik zo onzorgvuldig, zo ongevoelig kunnen zijn?

Ik ben gaan zoeken naar een diepere verklaring. En ik kwam ongeveer op het volgende uit. De diepere verklaring waarom ik op 1e adventszondag gedaan heb wat ik gedaan heb, ligt in een wat psychologisch duister gehuld. Ik vermoed zelf dat ik in een rouwproces ben gezogen door het afgrijselijke nieuws uit Gaza. Ik trek het me erg aan. En ik zou willen dat de hele wereld zich dit aantrekt! Ik merk ook dat ik reageer als iemand die in rouw is. Dat uit zich in een gevoel van ontroostbaarheid. En ook in de ergernis over mensen die bij mij komen met goedbedoelde, maar in mijn ogen volstrekt ontoereikende, troost. Troost die dus niet werkelijk troostend is! Dat zit 'm vooral in de grote behoefte onder mensen om mensen in rouw "te fixen" en "erbovenop te helpen". En dat gaat juist niet! Het eerste dat nodig is, is de volledige erkenning van onherstelbaar verlies. Dat is in zich al troostend wanneer een ander erkent dat dit verlies er is en dat het kolossaal is, ja, onmetelijk groot. En dat is ook het

troostende aan de rand van de zeer donkere wolk die door de kinderarts die ik in mijn overdenking citeerde, gerapporteerd werd: zij legde getuigenis af van de verschrikkingen in Gaza. Het is daarmee gezegd en uitgesproken voor het tribunaal van de wereldopinie. De wereld zal nu iets met dit getuigenis moeten doen.

Als iemand nu zou vragen, "Wat was je beoogde doel met je overdenking?", dan zou ik inhaken op het gevoelde ongemak. De verhalen over de verschrikkingen in Gaza, de horreur, laten ons verscheurd, hopeloos, machteloos achter. Mijn vraag zou dan zijn: Hoe lang kun je dat ongemak, die verscheurdheid, uithouden? En besef dan even hoe dit ongemak een klein vleugje, een milligram, is van het loodzware en ondraaglijke leed van de Palestijnen in Gaza. Niettemin maak je in dat ongemak even verbinding met hen en met hun onmogelijke situatie. Ook dat is een moment, hoe minuscuul ook, van troost en hoop. Omdat van daaruit iets van menselijke solidariteit kan groeien. Iets wat de kinderarts ook welbewust opzocht: Zie hen, zie deze mensen in Gaza, erken hen, en stop deze genocide!

"WHITE CHRISTMAS"

Ide Wolzak

*Als Crosby z'n "White Christmas" zingt
op Hollandse decemberdagen,
als wolken langs de hemel jagen
en regen je je kraag indringt
- kan kerst in onze tijd nog slagen
wanneer het "Jingle Bells" niet klinkt,
de kerstman niet tot omzet dwingt
en kerstbomen geen kunstsneeuw dragen? -;
als Crosby z'n "White Christmas" swingt,
hoe kan ik dan met ernst gaan plagen*

die wereldvreemde sfeer verdringt?

“Waarom,” wil ik tóch zachtjes vragen,

“niemand Maria's lofzang zingt,

voor wie 't niet langer meer verdragen?”

AAN TAFEL

Corine Leijdekkers



12 januari zal er weer een Aan tafelmaaltijd plaatsvinden in de Hans Leijdekkerszaal. Inloop vanaf 15.20 uur, opening om 16.00 uur en sluiting om 18.00 uur.

Deze maaltijd is voor iedereen. Wel of geen kerklid. Mannen, vrouwen, kinderen, inwoners van Schagen en

daarbuiten. U bent **allen** van harte welkom! Wel is het nodig dat u zich aanmeldt dit i.v.m. de bestelling die wij doen bij de cateraar. Als u zich aanmeldt vermeldt dan ook uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken bij wijzigingen.

Mocht u zich aangemeld hebben en toch niet kunnen komen wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Dit ook weer i.v.m. de bestelling die wij doen en met een vrijgekomen plek voor iemand die op een eventuele wachtlijst staat.

Aanmelden vóór 7 januari bij

Truus Folkertsma tel. 0224-298403 of

Anneke Eriks tel.nr. 06-17434748

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email

adres: pknschagenzm@outlook.com *zoveel mogelijk voor de donderdag!*

Kopij inleveren bij: *e-mailadres:* redactieonzekerk@pgschagen.nl

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING "ONZE KERK":

Dhr. G. Leijnse, Notenhof 87, 1741 VR Schagen 06-16996362,

g.leijnse@quicknet.nl

Ds. Peter Verhoeff



Hemel en aarde

Ribe is de oudste stad van Denemarken - in het pittoreske centrum ligt de lutherse Domkerk. Een jaar of 50 geleden werd duidelijk dat de ruimte achter het altaar een opknappbeurt behoefde. Daarover bestond geen verschil van mening. Wel over het feit dat die opdracht na lang wikken en wegen werd verstrekt aan Carl-Henning Pedersen. Pedersen (1913-2007) was een kunstenaar uit de Cobra-beweging, die wij kennen van Karel Appel, Constant en Corneille. Hij had geen christelijke achtergrond en schilderde ook nog eens op een manier waarvan menigeen twijfelde of die wel paste bij een kerk uit de 12e eeuw. Toch ontving Pedersen de opdracht van het bisdom en toog aan het werk. Over smaak valt niet te twisten, maar ik ben een Cobra-liefhebber en vind het resultaat adembenemend. In zijn werk in de Dom verbindt Pedersen hemel en aarde. Onderaan zien we zeven mozaïeken, met onder andere voorstellingen van de Jakobsladder (midden), de hemelvaart van Elia (links van het midden) en de duif met de olijftak na de zondvloed (rechts van het midden). De drie ramen daarboven laten het licht van de hemel in alle kleuren naar binnen vallen. En helemaal bovenaan in het gewelf zien we christelijke symbolen zoals de vis, het lam en de Maagd Maria in haar blauwe mantel. Het blauwe dier helemaal centraal onderin stelt een eenhoorn voor, waarvan Pedersen aangaf dat die in de Middeleeuwen Christus symboliseerde. Ofschoon zelf niet gelovig stelt Carl-Henning Pedersen dus Christus centraal in zijn

werk in de oude Dom van Ribe: in Hem worden hemel en aarde met elkaar verbonden. Met Kerst herinneren wij ons hoe dat begint. Meteen na de geboorte van Jezus opent de hemel zich en zingt een hemels leger: 'Eer zij God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.' Het is hoopvol dat wij zo Kerst mogen vieren. Want ook dit jaar was er veel waarover we ons zorgen maken, in de wereld en in ons eigen land. Maar midden in het donker van de tijd schijnt Gods licht over de aarde. In het kind van Kerst spreekt God uit dat Hij naar ons omziet. In Christus zijn hemel en aarde met elkaar verbonden. Voor altijd. En onlosmakelijk.

THOMAS VOOR KIKA!

Wim Voorbraak

Bijgaande tekst hangt op verschillende plaatsen in de kerk. Eerlijk gezegd zag ik de korte broek eerder dan de affiches over de actie. Bij het zien van de korte broek en al die regen de laatste weken, kreeg ik het al bij voorbaat koud. Onderstaande oproep heeft het alleen over de week voor Kerst maar ik kan u zeggen: Thomas is nu al aan het trainen om zo te wennen aan de winterse omstandigheden.

Ik ben Thomas en ik doe mee aan de korte broeken actie van Kika in de week voor de Kerstvakantie draag ik alle dagen een korte broek, hoe koud het ook gaat worden. Zo wil ik geld inzamelen voor de stichting Kika: dokters helpen de kinderkanker te genezen.

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen weer kunnen spelen en lachen. Jij kunt mij helpen door een donatie te doen. Elke euro telt!

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zieke kinderen weer beter worden. Jullie helpen toch mee?



Door te klikken met uw QR app op bovenstaande afbeelding kunt u Thomas ondersteunen!

ACTIVITEITENROOSTER DECEMBER 2024-JANUARI 2025

24 dec	dinsdag	Kinderkerstfeest	16:30 uur	Grote Kerk
6 jan	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
12 jan	zondag	Aan Tafel!	16:00 uur	Grote Kerk
13 jan	maandag	Gespreksgroep	14:30 uur	Grote Kerk
13 jan	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
14 jan	dinsdag	Leerhuis Quin	20:00 uur	Grote Kerk
15 jan	woensdag	Film "Another Day"	14:30 uur	Grote Kerk
15 jan	woensdag	Film "Another Day"	19:30 uur	Grote Kerk
19 jan	zondag	Muziek Villa Rosie	15:00 uur	Eenigenburg
21 jan	dinsdag	Bezoek Noodopvang	09:30 uur	Grote Kerk
21 jan	dinsdag	Leerhuis Bart	20:00 uur	Grote Kerk
22 jan	woensdag	Tienmaal Tieners	19:30 uur	Grote Kerk
20 jan	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
26 jan	zondag	Vesper	17:00 uur	Schagerbrug
27 jan	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
3 feb	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk



Werkstuk van Sibela Leguijt bij de Dankdag voor gewas en arbeid

AFGELOPEN WEEK

Wim Voorbraak



Code Geel zorgde ervoor dat de gemeenteavond op het laatste moment afgelast moest worden. Als afsluiting van dit blad afbeeldingen van 2 andere activiteiten in onze gemeente. Veel animo was er voor het maken van kerststukjes. Veel jongeren deden ook mee.

Zaterdagmiddag werd het jaar afgesloten met een

bijeenkomst georganiseerd voor de ca 125 vrijwilligers in onze gemeente. Al die vrijwilligers houden onze gemeente draaiende en zorgen er ook weer voor dat u dit kerkblad in uw brievenbus of e-mailbus aantreft.

Maar ook deze bijeenkomsten werden weer door vrijwilligers georganiseerd. Zo hangt alles aan elkaar en zijn we samen gemeente!

