

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN

HUREN KERKRUIMTE

Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PREDIKANT

Ds. A.J. van der Bom

E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com

Mob. 06-83384921

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
(behoudens vergaderingen).



Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending als stream.

Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na overlijden en herdenkingen.

Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium online te volgen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

KERKGEBOUW

Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, 0224 297 860

Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen

Kerkje Eenigenburg

Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA

Dhr. A. Plomp

0224 227522 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR

Mw. B. Plak-van Oostwaard 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com

tevens voor mutaties

(verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)



Rekening PG Schagen: rek. nr. **NL05 RABO 0373 7285 49** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.

Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. **NL33 RABO 0373 7285 30** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen (vrijwillige bijdrage). **Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.**

MEER INFO OP WEBSITES: www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

Actie



Het nieuwe normaal? Kerkbalans Kerkbalans digitaal!

In Dubio

D A M E S M O D E

* Biffe kai Rand * Oska

* Mansied * Ischiko * Regn

Falla * Aino * Laurie

Maria Byman

GEDEEMPT GRACHT 67 • SCHAGEN

Grote Kerk,
Markt, Schagen

VERHUUR

van ruimtes voor
vergaderingen

(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor
concerten, bijeenkomsten e.d. (325 p.)

Informatie/reservering:

Dhr. J. Prij, e-mail j.prij@quicknet.nl
tel 0224-573123, mobiel 06-21202463



VERHUUR

Kerkje Eenigenburg
(90 p.)

Info bij de beheerder:

Mevr. Trudy Tuinstra
tel 0224-298101

email: kerkeenigenburg@hotmail.com

Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en
uitvaarten.

Trouwlocatie gemeente Schagen.

Website: www.pgschagen.nl



VAN HOVEN ELEKTRO

Voor uw

- Lichtinstallaties
- Krachtinstallaties
- Beveiliging

Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

AANNEMERS- TIMMERBEDRIJF BRAM BORST



voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Mob. 06-53481178
bramborst306@hotmail.com



Kwaliteit die staat

jan rozing
mannenmode

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
E-mail info@janrozing.nl
Webshop www.janrozing.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

Persoonlijk en Stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
 - Ongeacht waar en of u verzekerd bent
 - Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
- Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio
 - Betaalbaar en onafhankelijk

Tel. 06 81358110

*Dag en nacht
bereikbaar*



info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Vesting

Administratie en belastingen



06 - 48 52 78 30



Info@vesteringadministratie.nl



KVK 61399922

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)!



Kopwerk is de stichting voor protestants-christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.

In Schagen is dat



Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:
Stéphanie Hoekstra, telefoon 0224 212933.



Inhoud

VAN DE REDACTIE	2
TER OVERWEGING	3
KERKDIENTEN	4
VAN DE KINDERNEVEDIENST	6
TAAKGROEP 'LEREN EN DOEN'	7
VAN DE DIACONIE	10
UITVAART- EN BEGRAFENISRITUELEN	11
VAN DE SCRIBA	12
NIEUWS UIT EENIGENBURG	15
OUDERENGESPREKSGROEP:	16
AFSCHEID ORGANISTEN	16
OMGAAN MET ELKAAR IN EEN VEILIGE GEMEENTE	17
DE BISSCHOP EN DE PRESIDENT	18
NOODOPROEP UIT CONGO.....	19
TUSSENSTAND ACTIE KERKBALANS 2025	20
DANKDAG.....	21
INTERNATIONAAL KOKEN.....	21
AAN TAFEL.....	22
INZAMELACTIE VOEDSELBANK	22
EVEN VOORSTELLEN	23
GEMEENTECONTACT SCHAGEN - DIPPOLDISWALDE	24
COLUMN: SCHAGER NACHTVLINDERS.....	25
AD BOUTERSE TERUG UIT WEST PAPUA: MISSIE VOLBRACHT?	27
BEZOEK AAN NOODOPVANG SCHAGEN OOST	29
VAN DE ADMINISTRATEUR	31
ACTIVITEITENROOSTER FEBRUARI-MAART 2025	32
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"	32

Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": 10 maart 2025

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Trump heeft vele pennen in beweging gebracht. De overweging, de Nachtvinders en het stukje van Ide Wolzak leveren alle kritiek op zijn handelswijze. De redactie heeft eerst nog in overweging genomen om één of meerdere daarvan niet te plaatsen, maar is tot de conclusie gekomen dat we ze toch alle moeten plaatsen, daar ieder weer een andere insteek had.

Maar er is meer. Er is ook nog de bevrijdende lach. “Onze” Gert Scholten zal u hopelijk op 12 februari aan het lachen brengen, misschien niet in schaterlachen doen uitbarsten maar dan toch een voorzichtige glimlach op u gezicht toveren.

En wilt u er een dagje op uit? Dat kan op 21 februari naar Gouda of op 12 maart naar Geestmerloo en Driehuis. En voor een goede voorbereiding voor het laatstgenoemde dagje uit is de lezing op 5 maart een must.

Wilt u lichter te verteren tijdspassing dan zijn de concerten in Eenigenburg een aanrader. En wilt u zelf zingen? Dan kunt u elke maandagavond aanschuiven bij de repetitie van de cantorij. Verder nog informatie over organisatorische aangelegenheden. Arjan Plomp is weer terug als scriba, en hij legt u haarfijn uit wat zoal in de vergaderingen besproken is.

En voor uw agenda. De afgelaste gemeenteavond van afgelopen november is nu omgezet naar een gemeentemorgen en wel op 2 maart na de kerkdienst.

En de veertigdagentijd komt er weer aan. Het is nu bijna een traditie dat we in die weken een inzameling doen voor de voedselbank. Wat u zoal daarvoor mee kunt nemen vindt u verderop in het blad. Als laatste wil ik u wijzen op het stukje over Congo. In de maand februari zal er een extra deurcollecte zijn om de vluchtelingen daar iets van veiligheid te geven. En dan nog de spreuk.



Georges Braque (Frans kunstenaar. 1882-1963)

Hoop wordt geboren uit vrees voor de toekomst.

TER OVERWEGING

Rik Laernoës

Er zijn van die dagen dat het lijkt of alles negatief is. Het grijze weer werkt nou ook niet bepaald mee. Je zou er somber en depri van worden. En vooral nat als je de honden uitlaat.

Dan was het deze week ook nog de inauguratie van de nieuwe president van Amerika. Laten we toch maar even kijken ook al weet je min of meer wat je kunt verwachten. Nou, daar hadden we ons in vergist. Het was nog erger dan we hadden kunnen vermoeden. Een oud-president wordt volledig afgeserveerd op de meest grove wijze. We waren in shock. En het ging maar door. Klimaatverdrag, de WHO en nog veel meer.

Afijn, we wachten maar af hoe alles zich zal ontwikkelen. Niet om vrolijk van te worden.

Maar dan is er opeens die kerkdienst als afsluiting van het geheel. Een lichtpuntje! Op kerstmorgen werden we opgeroepen om de lichtpuntjes te zien. Dit was zo'n lichtpuntje. Bisschop Mariann Edgar Budde, bisschop van de Episcopale kerk, houdt een bijzondere preek waarin ze de net beëdigde president aanspreekt op zijn menselijkheid, zijn mededogen.

'Ik vraag u genade te hebben voor de mensen in ons land die bang zijn. Homoseksuele-, lesbische-, transgenderkinderen, sommigen vrezen voor hun leven' zei de dominee tegen de president die in de kerkbanken zat.

En ze ging door: 'De mensen die onze gewassen plukken en onze kantoorgebouwen schoon maken, die werken in pluimveeboerderijen en vleesverpakkingsfabrieken, die de afwas doen nadat we in restaurants gegeten hebben en nachtdiensten draaien in ziekenhuizen - ze zijn misschien geen burgers van dit land of hebben misschien niet de juiste documenten, maar de overgrote meerderheid van de immigranten zijn geen criminelen'.

De nieuwe president vond het een heel slechte preek en voegde - zoals we van hem inmiddels gewend zijn - nog wat beledigingen aan haar adres toe. Over het hoofd van

de nieuwe president heen heeft ze natuurlijk al die evangelicalen (en ons!) aangesproken die vol overtuiging op hem gestemd hebben. Of het over komt is natuurlijk zeer de vraag.

Fons Jansen zei het al in een grijs verleden: 'Heidenen bekeren is een christelijk werk, maar christenen bekeren is een heidens karwei'.

KERKDIENTEN

9 februari 2025 - Grote Kerk

10.00 uur drs. G. Scholten, Den Helder

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie

Organist: Sebastiaan Schippers

Er is crèche en Kindernevendienst

16 februari 2025 - Grote Kerk Kerkdienst, met medewerking van de Cantorij

10.00 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie: binnenlands diaconaat

Organist: Hanneke Muntjewerf

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

16 februari 2025 - Kerkje Eenigenburg Dienst Kunst en Kerk

10.30 uur pastor L.J. Kooiman, Enkhuizen

Organist: Pieter Rynja

23 februari 2025 - Grote Kerk

10.00 uur mw. ds. W. Roobol, Nieuwe Niedorp

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche en Kindernevendienst

2 maart 2025 - Grote Kerk

10.00 uur ds. A.J. van der Bom
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte: Diaconie, Veertigdagedencollecte
Organist: Ronald van der Veen
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

5 maart 2025 - Grote Kerk

Vesper – Veertigdagentijd, aanvang 18.00 uur **zie voor verdere informatie blz. 31**

9 maart 2025 - Grote Kerk, 1e zondag Veertigdagentijd – Invocabit

10.00 uur ds. A.J. van der Bom
1e collecte: Kerk, pastoraat
2e collecte: Diaconie, algemeen
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche en Kindernevendienst
Producten voedselbank : pasta/rijst (en/of mix of saus voor pasta/rijst)

12 maart 2025 - Grote Kerk

Vesper – Veertigdagentijd, aanvang 18.00 uur **zie voor verdere informatie blz. 31**

16 maart 2025 - Grote Kerk, 2e zondag Veertigdagentijd – Reminiscere

10.00 uur ds. A.J. van der Bom
1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen
2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst
Producten voedselbank : groente in blik of pot

16 maart 2025 - Kerkje Eenigenburg Lekendienst

aanvang 10.30 uur
Organist: Pieter Rynja

19 maart 2025 - Grote Kerk

Vesper – Veertigdagentijd, aanvang 18.00 uur **zie voor verdere informatie blz. 31**

23 maart 2025 - Grote Kerk, 3e zondag Veertigdagentijd – Oculi mei, m.m.v. Cantorij

10.00 uur drs. G. Scholten, Den Helder

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche en Kindernevendienst

Producten voedselbank : koffie/thee

VAN DE KINDERNEVDIENST

Annemiek Plomp-Baas

Hoi allemaal,

De december feestdagen zijn voorbij en we zijn achter de schermen alweer een beetje bezig met vooruitkijken naar de Paastijd. Zondag 9 maart is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Het programma voor die periode is helaas nog niet bekend. Voor nu in ieder geval wel weer een nieuwe serie verhalen voor de komende weken.

9 februari	Jona 1: 1 -2:11	Jona op de vlucht
16 februari	Jona 3 :1 – 4:6	Jona gaat naar Ninevé
23 februari	Efeziërs 6:14-17	Net als soldaten
2 maart	1 Timoteüs 4:11-16	Een voorbeeld voor iedereen
9 maart	1 ^e zondag veertigdagentijd	



Sirkelslag

Terugblik jeugdactiviteiten

Even een kleine terugblik op de jeugd- en tieneractiviteiten van de afgelopen periode. We kunnen terugkijken op een geslaagd kinderkerstfeest, maar dat was zeker niet alles! Op 14 december was er een sfeervol kerstdiner in de kerkzaal, gevolgd door een potje 'Sirkelslag'. Dit is een spannend en interactief spel waarbij 'samenwerken' het



toverwoord is. Begin januari hebben we het jaar afgetrapt met een nieuwjaarswandeling. Verdeeld over 3 adressen was er een heerlijk driegangendiner bereid. Een grote groep tieners liep mee en schoof aan. Mooi om te zien hoe ook gasten zich welkom voelden in de groep!

TAAKGROEP 'LEREN EN DOEN'

Rik Laernoës

'Geloof en humor, een paar apart'

Woensdag 12 februari zal Gert Scholten ons meenemen in de wondere wereld van geloof, religie en humor. Ik laat nu Gert zelf even aan het woord.

'Ja, humor en religie, dat is een mooi stelletje. Dat beschreef ik in mijn doctoraalscriptie over 'Humor als religieuze coping' zo'n tien jaar geleden. Maar je zou het soms niet zeggen. Mensen, wat een gekwettheid, boosheid, humorloosheid en geweld gaan gepaard met de combinatie van deze twee. Hoezo een stelletje? Als het over humor en religie gaat komt men vaak niet verder dan grappen maken over de gekkigheden van joden, christenen en moslims. Daarbij heeft godsdienst een imagoprobleem. Geloof, religie is humorloos, is serieus. Echt? Thomas Moore wist het tegen het einde van de middeleeuwen al: Humor helpt om de dingen in de juiste proporties te zien. Hij schreef dan ook een gebed waarin hij vraagt: 'Gun me de genade tegen een grap te kunnen, om in het leven vreugde te ontdekken en in staat te zijn die met anderen te delen'. We gaan over dit onderwerp met elkaar in gesprek op woensdag 12 februari'. Tot zover Gert Scholten.

Woensdag 12 februari om 19.30 uur in de Grote Kerk op de Markt. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Museumbezoek Gouda en de Sint Jan

'Susanna - Van Middeleeuwen tot Me Too'

Susanna en de ouderlingen is een eeuwenoud verhaal over een jonge vrouw die wordt belaagd door twee machtige mannen. Ze begeren haar en gebruiken chantage om hun zin proberen te krijgen - er is niets nieuws onder de zon. Het verhaal is bekend uit het oude testament, het apocriefe boek Daniël (niet in onze bijbel opgenomen). Maar Susanna werd pas echt beroemd dankzij de kunst. En in het museum in Gouda is een uitgebreide collectie schilderijen met dit thema. Actueel, helaas nog steeds actueel.

Dan, naast het museum staat de langste kerk van Nederland, de Sint Jan, beroemd vanwege de prachtige gebrandschilderde ramen. Ook die kerk, die naast het museum staat, kunnen we bezoeken. Met het kaartje van het museum. Maar het staat ieder vrij om ook Gouda even in te gaan.

Vrijdag, 21 februari gaan we ernaartoe. Per trein, ieder op eigen kosten. We vertrekken om 9.22 uur vanaf station Schagen. We zijn om 11.16 uur in Gouda. Het is 5 minuten lopen naar het museum. Ruim voor 11.30 uur zitten we daar dan aan de koffie. Daarna gaan we de expositie bekijken. Rond 13.00 uur lunchen we. Daarna kunnen we naar de kerk. Om 15.14 uur nemen we weer de trein terug naar Schagen waar we dan om 17.11 uur aankomen.

In de HL-zaal hangt een lijst. Wie mee wil, even de naam op de lijst. We maken er een gezellig dagje uit van.

Over de Laatste wensen

Woensdag 5 maart, aansluitend aan de sobere maaltijd, zal Arie Jan van der Bom het een en ander vertellen over uitvaarten. Dat klinkt abstract, maar soms is het niet duidelijk wat een overledene gewild zou hebben. Kerkelijke uitvaart, begraven of cremieren. Voor de nabestaanden soms een hele opgave om in de geest van de overledene te handelen. Als de laatste ouder sterft weten de kinderen soms niet wat vader of moeder gewild zou hebben. Vandaar dat we er met elkaar over in gesprek gaan. Het is natuurlijk niet alleen voor ouderen, ook jongeren hebben ouders die ooit komen te overlijden. Lees elders de bijdrage van Arie Jan.

Iedereen welkom, ook als je niet deelneemt aan de sobere maaltijd. Woensdag 5 maart, rond 19.30 uur in de HL-zaal van de Grote Kerk op de Markt.

Bezoek Geestmerloo en Driehuis

Op woensdag 12 maart willen we een bezoek brengen aan de natuurbegraafplaats Geestmerloo. Daarna rijden we door naar begraafplaats en crematorium Westerveld in Driehuis. Daar staat het oudste (1913) crematorium van Nederland.

We gaan met eigen vervoer. In de HL-zaal hangt een lijst. Ieder die mee wil, kan zich daar melden. We vertrekken om 10.00 uur.

Zingen liederen van Huub Oosterhuis

Zondag 16 maart gaan we weer zingen. De afgelopen jaren hebben we liederen van Taizé gezongen, dit jaar dompelen we ons onder in de liederen van Huub Oosterhuis. Dit doen we weer onder de bezielende leiding van Paul Sanders, een klein gelegenheidskoor en aan de piano Annelies Komen.

Zondag 16 maart, Grote Kerk op de Markt 15.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 14.30 uur.

Nabetrachting

Kerststukjes maken

In december hebben we weer kerststukjes gemaakt. Veel mensen hadden zich opgegeven en ook spontaan kwamen er nog mensen. Er is met veel plezier gewerkt. De bloemencommissie heeft zich hiervoor enorm ingezet. Dank daarvoor. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden.

Filmmiddag/avond

Met elkaar- bijna 40 belangstellenden- hebben we 'Another Year' bekeken. Een bijzondere film die schrijnend in beeld bracht hoe eenzaamheid voelt. De reacties waren heel divers. Sommigen vonden de film, het thema van de film, indrukwekkend,

de eenzaamheid spatte van het scherm, anderen hadden er wat minder mee. De film was ook iets te lang. Daar zullen we in de toekomst goed op letten.

Bezoek noodopvang/AZC Schagen

Met een groep van 14 mensen zijn we op dinsdag 21 januari op bezoek gegaan in de noodopvang. Dankzij google-translate konden we in gesprek gaan met de bewoners. Zelf kwam ik in gesprek met Ibrahim, een man van 45 jaar die 9 maanden geleden naar Nederland kwam. Vrouw en kinderen zitten nog in Syrië. De eenzaamheid was, net als bij de film, ook hier voelbaar.

VAN DE DIACONIE

Wieb Koedijk

Achtergrondinformatie over komende collecte(s).

Collecte 9 februari : Kerk in Actie

Midden-Oosten – Noodhulp Israël en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid.

Collecte 16 februari : Kerk in Actie, binnenlands diaconaat

Nederland – Omzien naar gevangenen

Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar

gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Collecte 2 maart : Kerk in Actie Veertigdagedenkerdagcollecte

Egypte – Huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

Collecte 16 maart : Kerk in Actie

China - Toevluchtsoord voor migranten in nood

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen bijbel- of koran studies, cursussen Engels en computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit project in China dat vrouwen een beter leven geeft.

UITVAART- EN BEGRAFENISRITUELEN

Arie Jan vd Bom

Op aswoensdag zal ik een lezing geven over onze menselijke praktijken van begraven. Ik doe dit omdat ik gemerkt heb dat er vaak een breuklijn loopt tussen ouders en kinderen wanneer dat de godsdienstige traditie betreft. De ouders zijn altijd gelovig geweest en nog altijd kerk gaand. De kinderen hebben het geloof vaak vaarwelgezegd en zijn al heel lang niet meer kerk gaand. Wanneer een ouder dan komt te overlijden, gebeurt het nogal eens dat de kinderen afzien van een kerkelijk begrafenis. Want dat

heeft geen toegevoegde waarde voor hen. Daarbij gaan zij eraan voorbij dat die waarde er voor de overleden ouder wel is. De vraag rijst dan: Van wie is de begrafenis? Of voor wie? Wie als ouder er werkelijk aan hecht om vanuit de kerk begraven te worden, zal dat van tevoren moeten bespreken met de eigen kinderen en dat ook op papier moeten vastleggen. Deze lezing en ook de excursie de week erna is erop uit om dit gesprek tussen ouders en kinderen op gang te brengen en mensen te prikkelen om na te denken hoe zij zich hun eigen uitvaart voorstellen.

De lezing geeft een globaal beeld van begrafenisrituelen door de tijd heen en tussen verschillende culturen. Daarnaast zal heel gericht worden ingezoomd op de lokale praktijken van onze protestants-christelijke traditie. Deze lezing is interactief. De aanwezigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Een week later zal er een excursie zijn naar twee begraafplaatsen. Er zal een bezoek gebracht worden aan het oudste crematorium van Nederland tevens begraafplaats, Westerveld te Driehuis, en vervolgens aan natuurbegraafplaats Geestmerloo, vlakbij Alkmaar. Deelname aan de lezing én de excursie of aan slecht één van beide is allemaal mogelijk. Voor de excursie zal een deelnemerslijst worden opgehangen in Hans Leijdekkerszaal. Deelname mag ook per e-mail worden doorgegeven. (aj.van.der.bom@gmail.com)

Data: woensdag 5 maart (lezing) en 12 maart (excursie) plaats:
Lezing Grote Kerk, Schagen aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

VAN DE SCRIBA

Arjan Plomp

Door een misverstand is het niet gelukt om in het voorgaande kerkblad een verslag te publiceren. Bij deze alsnog.

Het is ruim een jaar geleden dat ik mijn laatste bijdrage heb geschreven voor dit kerkblad, voordat ik ben afgetreden en weer ben gevraagd om aan te treden als ouderling-scriba. De eerste 12 jaren als ambtsdrager zijn erg snel gegaan en ik moet zeggen: een jaartje ‘verplicht rust’ is een goede basis om er voorlopig weer tegenaan te kunnen. Ook een paar persoonlijke woorden: graag wil ik via deze tekst allereerst de gemeente bedanken voor het vertrouwen dat in mij wordt gesteld.

Maar ook wil ik u uitnodigen om met mij of andere kerkenraadsleden met een gerust hart in gesprek te gaan omtrent onderwerpen, die u aan het hart gaan. Ook als u commentaar hebt op mijn bijdragen via het kerkblad: aarzel niet en spreek mij aan.

Het zal niet per se makkelijker worden om in de toekomst als kerk alles te blijven doen, wat we in het verleden altijd hebben gedaan. We zullen elkaar dan ook hard nodig hebben. Maar ik hoop onze kerk als scriba op een nuttige manier te dienen. En ik hoop dat we blijvend een plek zijn van ontmoeting, een plek waar we op een herkenbare wijze ons geloof kunnen zoeken en vinden. Een plek die mooi en aantrekkelijk is in zijn eenvoud, maar ook weer niet door alles eenvoudig te willen maken.

En nu weer de bestuurlijke mededelingen. Op 24 oktober heeft er een vergadering van de kleine kerkenraad plaatsgevonden. Op 20 november was er een vergadering van de gehele kerkenraad, waar een maaltijd met een moment van bezinning aan vooraf is gegaan. Op 23 januari heeft er een vergadering van de kleine kerkenraad plaatsgevonden. Deze vergaderingen heb ik genotuleerd en het volgende wil ik meedelen:

Een geannuleerde gemeenteavond op 27 november

Nieuwe datum 2 maart: gemeenteochtend na afloop van kerkdienst. Vol goede moed hadden we de gemeenteavond op woensdagavond 27 november voorbereid, maar we werden geconfronteerd met een storm met veel waarschuwingen vooraf. We hebben overdag op 27 november zoveel mogelijk mensen geprobeerd te bereiken dat we deze avond gingen annuleren. Mocht dat niet geslaagd zijn en u stond voor niets voor de kerk, dan daarvoor onze excuses. We plannen een gemeenteochtend in voor zondag 2 maart na afloop van de kerkdienst. De volgende onderwerpen zijn in ieder geval geagendeerd:

- Verduurzaming: ontwikkelingen met betrekking tot besluitvorming achterzetglas en mogelijke vervolgacties.
- Wat de gemeente vindt van de hoeveelheid themadiensten
- Wat de gemeente vindt van de hoeveelheid gemeenteavonden

Wij hopen op uw komst!

Begroting CvK goedgekeurd. We hebben met elkaar de begroting van de kerkrentmeesters voor 2025 besproken en deze is ook door de vergadering goedgekeurd. Enkele zaken: er is een (vrijwel) sluitende begroting gepresenteerd. De bijdrage van het 'levend geld' in de begroting neemt daarbij af. Daarnaast zijn enkele posten opwaarts begroot ten opzichte van eerdere jaren. Daarbij springen het meest in het oog: een toename van de predikantslasten, een toename van de kosten voor beheer en schoonmaak van de gebouwen en een hogere dotatie voor de onderhoudsvoorzieningen voor de beide kerkgebouwen (Grote Kerk en Eenigenburg). Daar staat tegenover dat de inkomsten uit vastgoed ook fors zijn toegenomen. Naar het inzicht van het CvK kan er nog steeds financieel worden geboden wat de gemeente nodig heeft.

Begroting CvD goedgekeurd. We hebben met elkaar de begroting van de diaconie voor 2025 besproken en ook deze begroting is door de vergadering goedgekeurd. Het belangrijkste is dat ook bij de diaconie de inkomsten uit vastgoed toenemen, net als bij de kerkrentmeesters. Hierbij is ook begroot dat er meer wordt uitgegeven aan diaconale bestemmingen, zowel wereldwijd als lokaal, alsook aan bezoek- en ouderenwerk.

Diensten- en collectenrooster 2025 goedgekeurd. De kerkenraad heeft ook het rooster van diensten en collecten voor 2025 goedgekeurd. Dit rooster kunt u voor geheel 2025 inzien op onze website onder Agenda en Diensten.

Gesprek met PG Callantsoog, PG Zijpe en PG Harenkarspel onder leiding van de Classis. Paulien Knol, Wouter Vrolijk en Arjan Plomp zijn recent in Callantsoog geweest om daar onder leiding van classispredikant ds. Peter Verhoeff een gesprek te voeren met PG Callantsoog, PG Harenkarspel en PG Zijpe. Daar was ook Jaap van der Giessen bij aanwezig: hij is aangesteld als bestuurlijk adviseur voor de classis Noord-Holland. Aanleiding is dat PG Harenkarspel steeds meer moeite heeft met haar bestuurlijke taken. We hebben met elkaar voor een eerste keer gezamenlijk gesproken over de ontwikkelingen en zorgen, maar ook positieve zaken, in onze gemeenten. We voeren deze gesprekken geheel vrijblijvend, maar wel met de intentie om met elkaar na te denken omtrent mogelijkheden voor meer samenwerking. Onze eerste indruk is dat er wel mogelijkheden zijn, maar ook dat deze niet zo eenvoudig uit te voeren zijn, temeer daar de problematiek van de betrokken gemeenten nogal divers is. We willen met

elkaar vervolggerepreken voeren, waarbij iedereen hecht aan de vrijblijvendheid van deze gespreken.

Bezoek classispredikant op 13 maart. Onze classispredikant ds. Peter Verhoeff zal op 13 maart onze gemeente bezoeken en daarbij spreken met onze eigen predikant, ds. Arie Jan van der Bom, en later op de avond met ons als kerkenraad. Hoewel er geen tijd is ingepland om expliciet met de gemeente in gesprek te gaan, kunt u uiteraard wel een bericht sturen naar onze classispredikant, mocht u daar wel behoefte aan hebben. Contactgegevens heb ik voor u beschikbaar.

Doop op 1e Paasdag. De kerkenraad is verheugd dat Marjan van der Wal-Eriks zich wil laten dopen in onze kerk. Dit zal gaan plaatsvinden op 1e Paasdag tijdens de hoofddienst.

Omvang takenpakket ds. A.J. van der Bom en nascholing. De kerkenraad denkt op dit moment mee met onze predikant bij de omvang van zijn werk en hoe dit beheersbaar kan worden gehouden. Daarnaast zal onze predikant dit jaar ook aan verdere nascholing gaan werken.

Kerkasiel Kampen. Momenteel loopt er een doorgaande dienst in Kampen om enkele asielzoekers te beschermen voor arrestatie en uitzetting. Voor meer informatie, zie <https://kerkasielkampen.nl/>. Het is de opzet dat er continu een kerkdienst wordt voortgezet. Samen met PG Enkhuizen willen we ook een invulling geven aan een deel van deze dienst en wel op vrijdag 21 maart 2025 van 12.00u tot 16.30u. Nadere details volgen nog.

NIEUWS UIT EENIGENBURG

Johan en Trudy Tuinstra

Zondagmiddag 9 februari speelt Yessfriends in het kerkje van Eenigenburg. Zij brengen Jazz-standards o.a. uit het "Great American Songbook ", bestaande uit swingende snelle nummers afgewisseld met rustige ballads en Latin nummers. Het belooft weer een gezellige middag te worden. U vindt het kerkje aan de Surmerhuizerweg nummer 29. Parkeren kan aan één kant in het laantje naar de kerk en aan één kant van de Surmenhuizerweg. De deuren van de kerk gaan om half drie open, het concert begint

om drie uur. Toegang, koffie en thee gratis, na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.



Zondag 16 februari is er een dienst met Louise Kooiman als voorganger en Pieter Rynja als organist. Louise neemt een kunstenaar mee uit Enkhuizen, diens schilderijen zullen ook hangen in het kerkje. We beginnen om half elf.

Zondag 2 maart is er een concert met SimoneZ

Zondag 16 maart is er een kerkdienst

Zondag 23 maart is er een concert met het Grenslandtrio

OUDERENGESPREKSGROEP:

Maandag 3 maart komt de ouderengespreksgroep weer bij elkaar. We willen collages gaan maken, dus neem knipsels van zinnen en plaatjes mee. (onderwerp geloof, hoop en liefde) Graag even doorgeven of u komt in verband met de koffie en thee en het aantal stoelen en zo. Tel 06-29182746 of kerkeenigenburg@kpnplanet.nl

AFSCHEID ORGANISTEN

Johan en Trudy Tuinstra

Hans Stehouwer is gestopt met het begeleiden van kerkdiensten en Hanneke Muntjewerf is gestopt als coördinator en hoofdorganist van Grote Kerk in Schagen. Wij willen hen als gemeente een muzikaal afscheid bezorgen op zondagmiddag 30 maart. Het start om half drie. Het zou fijn zijn als onze gemeenteleden daarbij aanwezig willen en kunnen zijn. Dus noteer deze datum alvast.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Inloop met koffie en thee

Muzikale bijdrage
Officieel gedeelte
Samenzijn met een hapje en een drankje

OMGAAN MET ELKAAR IN EEN VEILIGE GEMEENTE

Paula Overtoom, vertrouwenspersoon

In het voorjaar van 2023 heeft de kerkenraad het beleidsdocument “Voor een veilige Protestantse Gemeente Schagen” vastgesteld. U vindt dit terug op de website onder het kopje Onze gemeente>Bestuur> Beleidsplan 2024-2028.

Graag licht ik in deze bijdrage nog eens toe wat het doel is van het beleidsdocument, waarom daar een gedragscode in staat en wat de rol van een vertrouwenspersoon is.

In televisie en kranten wordt veel aandacht besteed aan de rol van de vertrouwenspersoon in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. We leven in een tijd waarin niet elk gedrag zonder meer vergoelijkt wordt door gewoontes, vaste rolpatronen en afhankelijkheidsrelaties. We vinden het niet meer vanzelfsprekend dat de dingen ‘nu eenmaal zo gaan’. Vandaar dat er een gedragscode staat in het beleidsplan. Waardevolle en belangrijke afspraken die we met elkaar maken. Onderling respect en vertrouwen zijn van groot belang om werkelijk een gemeente te zijn.

Maar waar mensen met elkaar omgaan is er altijd kans op misverstanden, gedrag wat je als onprettig ervaart of zelfs ronduit onacceptabel. We hebben het dan over pesten, agressie, discriminatie of seksuele handelingen/toespelingen. Dat zit soms in kleine dingen. U bepaalt of het over uw grenzen gaat, ongeacht de intentie van de ander.

Het zou mooi zijn als je dat meteen zou kunnen bespreken met degene van wie je dat gedrag of die uitspraak ervaart. Maar niet iedereen kan dat, durft dat of weet hoe dat goed te zeggen. Of je wilt de ander niet beschadigen, waardoor je niet weet met wie er over te spreken. Dan is er de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Die luistert naar uw verhaal en bespreekt samen met u welke stappen u kunt of wilt nemen. Het

gesprek is altijd vertrouwelijk. U bent welkom om te bellen. Mijn telefoonnummer staat op de website van uw gemeente.

DE BISSCHOP EN DE PRESIDENT

Ide Wolzak

De joodse psycholoog en filosoof Erich Fromm schrijft in zijn boek 'Gij zult zijn als goden' dat de naam van God, JHWH, een ironisch compromis is: de mensen willen een naam weten en daar geeft God aan toe, maar tegelijk wil Hij naamloos blijven, want de levende God kan geen naam bezitten, omdat Hij daarmee wordt begrensd. Bij God is dat onmogelijk, Hij stijgt boven al onze menselijke beperkingen uit. Wij kunnen Hem niet manipuleren, voor ons karretje spannen, Hij blijft een mysterie; Zijn naam is niet uit te spreken.

De inauguratie van Amerikaanse presidenten wordt altijd omgeven door religieuze rituelen, zo ook die van Trump. Als ergens de naam van God 'ijdel gebruikt' werd, God voor het eigen karretje werd gespannen, dan was het naar mijn mening wel hier. Met name door het optreden van evangelist Franklin Graham (zoon van Billy). Voor hij een gebed uitsprak zei hij tegen Trump dat de donkere tijden van de jaren Biden en Harris dankszij goddelijk ingrijpen voorbij zijn. Hij dankte daarna God voor het redden van Trumps leven zodat Amerika weer groot gemaakt kan worden.



De volgende dag was er een gebedsdienst voor de Natie, een interreligieuze dienst in de Kathedraal van Washington waar de Presbyteriaanse bisschop Mariann Edgar Budde een geheel ander geluid liet horen. Zij vroeg de president, in naam van de liefhebbende God, die hem naar eigen zeggen redde, genadig te zijn voor allen die nu in angst leven en vrezen voor hun leven, "onze God

leert ons dat we barmhartig moeten zijn voor de vreemdeling, want we waren allemaal ooit vreemdelingen in dit land. Moge God ons de kracht en moed geven om

de waardigheid van alle mensen te erkennen, de waarheid te spreken naar elkaar in liefde en nederig op te trekken met elkaar en onze God voor het welzijn van alle mensen. Voor het welzijn van alle mensen in dit land en de wereld. Amen.”

Trump was woedend, eiste verontschuldiging van de kerk, maakte de bisschop uit voor een ‘linkse radicale Trumphater’, saai, niet inspirerend en ongeschikt voor haar werk. Dit zijn nog vriendelijke kwalificaties gezien wat haar op de sociale media werd toegevoegd.

Het was niet de eerste keer dat Bisschop Budde in aanvaring kwam met Trump. In 2020 uitte ze felle kritiek op hem in de New York Times, toen hij zich voor de episcopale kerk tegenover het Witte Huis liet fotograferen met een omhooggestoken bijbel in zijn hand, nadat een vreedzame demonstratie tegen politiegeweld daar met grof geweld uit elkaar was geslagen. Dit optreden vervulde haar met woede en afgrijzen, schreef zij, omdat de president “heilige symbolen had gebruikt, terwijl hij meningen verkondigt die totaal tegengesteld zijn aan de boodschap van de bijbel.”

Bob Dylans protestlied: ‘With God on our side’ is weer hoogst actueel.

NOODOPROEP UIT CONGO

Wieb Koedijk

Zoals u al in eerdere nummers van Onze Kerk heeft kunnen lezen, heeft de diaconie een “verbinding” met een vluchtelingenkamp in Congo. Nu gaat het zacht gezegd niet goed in Congo. Ik weet niet of u het nieuws in de gaten houdt, maar er is daar een guerrillabeweging (M23), die sinds enkele maanden de strijd heeft aangebonden met het regeringsleger. Op 27 januari is zelfs de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu ingenomen. En zoals altijd zijn de burgers de dupe. Er zijn sinds 1 januari 400.000 vluchtelingen bijgekomen, die alle opgevangen en verzorgd moeten worden.

In december hadden we als diaconie geld gestuurd om Kerst daar toch nog een beetje feestelijk te maken. Edoch, de guerrilla’s hebben kort na Kerst het kamp overvallen en al het eten en mobiele telefoons/laptops etc. meegenomen.

Dus wat er nu dringend nodig is zijn veiligheidsmaatregelen. Daarbij moet u denken aan lampen, camera's etc. Omdat de energievoorziening in zulk soort landen niet gegarandeerd is moet alles op zonne-collectoren worden aangesloten. Dan kunnen overdag de accu's opgeladen worden en kan daar 's nachts gebruik van gemaakt worden.

De vluchtelingenkampen hebben bewaking maar als er een aanval dreigt dan moet bewaking van andere kampen worden ingeroepen. Daarvoor zijn telefoons nodig.

In februari zal de diaconie daarom een extra deurcollecte houden om gelden hiervoor bij elkaar te krijgen. De gehele beveiliging van één kamp bedraagt circa 4500 euro. Ik hoop dat ik op u kan rekenen. De exacte datum van de collecte zal via de mededelingen gecommuniceerd worden. Alvast bedankt.

TUSSENSTAND ACTIE KERKBALANS 2025

Op dit moment is ruim 50% van het toegezegde bedrag voor de actie Kerkbalans 2025 al binnen, en dat is fantastisch nieuws! We zijn enorm dankbaar voor uw steun, want met deze bijdragen kunnen we de kerk draaiende houden en onze belangrijke missie blijven vervullen. Elke gift, groot of klein, is waardevol en helpt ons om een levende, betrokken gemeenschap te blijven zijn, nu en in de toekomst.

We merken dat er soms wat onduidelijkheid was over hoe de formulieren ingevuld moesten worden. Gelukkig hebben we snel kunnen inspelen op deze vraag en was er een hulplijn beschikbaar die in de eerste dagen veelvuldig werd geraadpleegd. We hopen dat dit de drempel voor velen verlaagd heeft. Voor iedereen die nog niet heeft bijgedragen, het is nog steeds mogelijk om een gift te doen. Samen kunnen we blijven bouwen aan een sterke, actieve kerk die van betekenis blijft voor de gemeenschap.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
Namens het College van Kerkrentmeesters, Jasper Visser

DANKDAG

Wim Voorbraak

Nog even terug naar het vorige nummer van Onze Kerk. Wij plaatsten een afbeelding van het kunstwerk dat getoond werd in de kerkdienst waarin we stil stonden bij de dankdag voor gewas en arbeid. Dat kunstwerk, een combinatie van borduur- en schilderwerk, was gemaakt door Sibela Leguijt. Sibela had de plaat van twee mensen die staan te bidden gekocht op “koningsdag”, opgeplakt op doek en daar, zoals Sibela zelf dat noemt “wat omheen geschilderd”.



Lezer Wim Settels mailde ons dat het hart van het schilderij gevormd wordt door een afbeelding van een schilderij van François Millet, : “l 'Angéus du soir” , het avond angelus. Millet was een tijdgenoot van Vincent van Gogh. Van Gogh is beïnvloed door Millet.

Het avond angelus uit de Rooms Katholieke traditie sluit dus mooi aan bij de “dankdag voor gewas “. Of het nog gebeden wordt is mij niet bekend. De protestantse traditie heeft in het verleden iets dergelijk gekend. Ik herinner me uit mijn jeugd, logerend bij mijn opa en opoe, die een gemengd boerenbedrijfje runden op één van de Zuid Hollandse eilanden, dat aan het eind van elke avond een gedeelte uit de Bijbel gelezen werd en een avondgebed werd uitgesproken, wel alle avonden met dezelfde tekst! In die tijd stond men zeker in het boerenbedrijf dicht bij de natuur. Een goede oogst betekende letterlijk “brood op de plank”; daar werd om gebeden en na de oogst gedankt. De bid- en dankdag herinnert ons daaraan.

INTERNATIONAAL KOKEN

28 Februari Internationaal koken.

Wij nodigen u uit om hieraan deel te nemen of mee te helpen met de maaltijd bereiden.

Wij beginnen om 15:00 uur en de maaltijd is om 18:00 uur.

Opgave telefonisch of per email.

Corine Leijdekkers tel. 0224 – 212601 of 06 11116219

Email: cleijdekkers@kpnmail.nl

Marijke van Harskamp 06 – 54994564

Email: mvanharskamp@quicknet.nl

AAN TAFEL



Corine Leijdekkers

2 maart zal er weer een Aan tafelmaaltijd plaatsvinden in de Hans Leijdekkerszaal. Inloop vanaf 15.20 uur, opening om 16.00 uur en sluiting om 18.00 uur.

Deze maaltijd is voor iedereen. Wel of geen kerklid. Mannen, vrouwen, kinderen, inwoners van Schagen en daarbuiten. U

bent allen van harte welkom! Wel is het nodig dat u zich aanmeldt dit i.v.m. de bestelling die wij doen bij de cateraar. Als u zich aanmeldt vermeldt dan ook uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken bij wijzigingen.

Mocht u zich aangemeld hebben en toch niet kunnen komen, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven? Dit ook weer i.v.m. de bestelling die wij doen en met een vrijgekomen plek voor iemand die op een eventuele wachtlijst staat.

Anmelden vóór 26 februari bij Truus Folkertsma tel. 0224-298 403

INZAMELACTIE VOEDSELBANK

Annemiek Plomp-Baas

Inzamelactie Voedselbank vanaf 9 maart: helpt u weer mee?

Voedselbank “Kop van Noord” biedt een steun in de rug aan mensen die kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ook de komende veertigdagentijd komen we in actie voor de Voedselbank! De kindernevendienst en de diaconie zetten gezamenlijk weer een inzamelactie op.

Er is vooral behoefte aan houdbare producten, maar ook aan verzorgingsproducten. Daarom dit jaar de volgende inzamellijst:

9 maart pasta/rijst (en/of mix of saus voor pasta/rijst)

16 maart	groente in blik of pot
23 maart	koffie/thee
30 maart	houdbaar broodbeleg (pindakaas, jam...etc.)
6 april	wasmiddel
13 april	houdbare melk/karnemelk/koffiemelk

Voorafgaand aan de dienst vindt u elke week weer de bekende bolderkar. De kinderen nemen uw bijdrage graag in ontvangst!

EVEN VOORSTELLEN

Roos Konijn-Kapteijn



Roos Konijn-Kapteijn

Tijdens de kerkdienst op 26 januari jl. waarin ds. Peter Verhoeff voorging, ben ik voorgesteld aan de gemeente als de nieuwe stagiair. Mijn naam is Roos Konijn-Kapteijn en ik studeer theologie aan hogeschool Windesheim, een opleiding tot kerkelijk of pastoraal werker, en ben verheugd dat ik in deze gemeente stage mag lopen in het pastoraat.

Met mijn man en drie kinderen woon ik in 't Zand op een boerderij; een duurzame, grondgebonden melkveehouderij. Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam en ben opgegroeid in een atheïstisch gezin. Als twintiger heb ik mijn kerkelijk thuis gevonden in de Dominicusgemeente Amsterdam. Dat is een vrijzinnig oecumenische gemeenschap, waar elementen uit de Joodse, Katholieke en Protestantse traditie zijn versmolten. Voor de liefde ben ik 13 jaar geleden naar de Noordkop verhuisd en nadien betrokken geraakt bij de Doopsgezinden in Schagen en de Protestantse gemeente in Schagerbrug.

Omzien naar de ander en elkaar, hulp en een luisterend oor bieden, mensen op verhaal laten komen vind ik belangrijk en heb ik met toewijding en plezier gedaan als docent, als leidinggevende en in de collegiale opvang bij de brandweer. Bijzonder dat ik nu ervaring op mag doen in een pastorale rol. Het leven kan prachtig zijn en ook rauw. En beide - en alles er tussen in - kunnen levensvragen oproepen, geloofsvragen,

twijfel, emoties, verlangens. Dan is het fijn als er iemand met aandacht luistert, naast je meewandelt terwijl je op verhaal komt.

De stage start per februari onder begeleiding van de dominee. Daarnaast probeer ik met enige regelmaat op zondag in de dienst te zijn.

GEMEENTECONTACT SCHAGEN - DIPPOLDISWALDE

Jan Prij



Zoals al in mijn vorige bericht aangegeven zijn onze vrienden in Dippoldiswalde bezig om met gemeenteleden te spreken over de verdere vormgeving van ons gemeenteccontact. Met de mensen die in oktober bij ons waren hebben ze een aantal concrete afspraken gemaakt.

In een gezinsdienst op 16 februari is de samenwerking met onze kerken in Schagen het belangrijkste onderwerp. Ze beschouwen dit als de opmaat naar de viering, eind dit jaar, van het vijfde lustrum van onze samenwerking. Vervolgens gaan ze op hun gemeentevergadering op 18 mei rapporteren over de activiteiten in het afgelopen jaar en natuurlijk daarbij uitleggen wat er op het gebied van onze samenwerking is gebeurd. Enkele dagen later, 20 of 23 mei houden ze dan een brede gemeenteavond die speciaal aan de samenwerking met Schagen is gewijd. Hiervoor worden naast leden van de Evangelisch Lutherse gemeente, leden van de RK parochie en andere kerkelijke gemeenten uit Dippoldiswalde uitgenodigd. Ze hopen van harte dat ook de jongeren zich hierbij aansluiten. Tenslotte worden wij, belangstellenden uit Schagen, van harte uitgenodigd om in het weekend van 26 tot 28 september naar Dippols te

komen. Deze uitnodiging geef ik hierbij graag door aan alle belangstellenden in Schagen.

Wij zijn hier in Schagen nog bezig om uit het vele beschikbare foto- en filmmateriaal van onze ontmoetingen in de afgelopen 35 jaar een presentabel geheel te maken dat we in de HLZ kunnen laten zien.

Mocht je interesse hebben om, in wat voor vorm dan ook, mee te doen en na te denken over de samenwerking en/of mee te gaan naar Dips geef mij dan een berichtje.

Voor meer informatie Jan Prij tel 06-21202463 of janprij@outlook.com

COLUMN: SCHAGER NACHTVLINDERS

Ds. Arie Jan van der Bom

Bishop Mariann en het bloedende oor van Trump

Op 20 januari 2025 vond een vreedzame overdracht van de macht plaats in Amerika. De man die vier jaar eerder zijn aanhangers nog had opgeroepen om het Capitool te bestormen om een vreedzame overdracht te verhinderen en de macht met geweld te grijpen, was terug. En dit keer had hij op een reguliere manier gewonnen. Het Amerikaanse volk had in zijn ondoordringelijke wijsheid met een krappe meerderheid opnieuw voor de autocraat Trump gestemd. Dat Trump de laatste vier jaar in een honderdtal rechtszaken verzeild was geraakt, waarvan tenminste vier zeer ernstige, deerde zijn aanhang niet. En blijkbaar Trump ook niet. Want alles wat hij moest doen, was de gerechtsprocedures zo lang mogelijk rekken totdat hij weer opnieuw verkozen zou worden. Eenmaal verkozen zou hij immers immuniteit genieten en zichzelf vervolgens een presidentieel pardon kunnen verlenen. Met de hulp van het Hooggerechtshof dat schaamteloos partijdig was en tot absurde uitspraken kwam, lukte het plan van Trump wonderwel. Het falen van de Amerikaanse rechtsstaat was nu voor iedereen openlijk zichtbaar. En we moeten vrezen voor erger. Want waar stopt dit? De Capitool-bestormers, zo'n slordige 1500 veroordeelde gevangenen, zijn alweer op vrije voeten. En ondertussen worden omliggende landen verbaal bedreigd dat zij zullen worden ingevoegd in het Amerikaanse imperium.

Het is vreemd en zeer bevreemdend dat deze man die spreekt als "a toddler with a tantrum" (een peuter met een woedeaanval) en handelt als "a bully on the playground" (de pestkop op het speelplein) ineen, opnieuw de machtigste man van het machtigste land in de wereld is. En dit keer is het veel erger, want hij en zijn volgelingen lijken dit keer met een akelig uitgewerkt plan te komen dat niet alleen de democratie en dus ook de vrijheid in Amerika zal ondermijnen, maar ook de rechtsorde in heel de wereld. Hoe spreek je nu zo'n mens aan? Een mens die bovendien alle kenmerken vertoont van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. De dag na de inauguratie mocht een bisschop het proberen. Haar naam is Mariann Edgar Budde en zij is de bisschop van de Episcopale kerk in het bisdom Washington. Trump en zijn familie waren traditiegetrouw aanwezig in The National Cathedral om de gebedsdienst voor eenheid in het land bij te wonen. Daar werd Trump vanaf de kansel verrassend toegesproken door bishop Mariann die nota bene door het Trump-team zelf was uitgekozen. Deze bisschop legde eerst wat grondregels uit die nodig zijn om werkelijk eenheid in het land te smeden: 1. Waardigheid: draag je overtuiging respectvol uit met respect voor hen die er een andere overtuiging op nahouden. 2. Eerlijkheid: wees te allen tijde eerlijk, spreek de waarheid, juist en vooral wanneer je weet dat iets waar is, juist en vooral wanneer het niet in je belang is. 3. Nederigheid: erken dat je feilbaar bent als mens.

Tenslotte richtte zij zich direct tot Trump en deed een smeekbede voor die mensen die tot de regenbooggemeenschap behoren—de LHBTQ+ mensen. En voor de mensen die illegaal in de VS verkeren, maar voor het overgrote deel keihard werken en noodzakelijk zijn voor de Amerikaanse welvaart. Zij vroeg hem om hen met mildheid, met barmhartigheid, tegemoet te treden. Tijdens deze preek staarde Trump afwezig voor zich uit of bladerde wat verveeld door zijn liturgie. Bij het uitgaan en ook later bij de persconferentie liet hij zijn ongenoegen merken: Hij vond de preek "boring". En tevens daarop: "They could do much better". En op social media eiste hij zelfs excuses van de bisschop, want, zei hij, zij bracht haar kerk in de wereld van de politiek op een zeer onelegante manier. Haar toon was naar, en niet bijzonder overtuigend of slim. Kortom: Trump was nog altijd Trump. En de drie gedragsregels voor het smeden van eenheid waren al direct geschonden. De bisschop stond nu ongewild bij de afgrond van de Social Media. Zij ontving allerlei beledigingen en doodsverwensingen. Haar boodschap van waardigheid en respectvolle communicatie was hier aan dovemansoren gericht. En excuses aanbieden vanwege een smeekbede voor die groeperingen die bedreigd worden, kwam niet in haar op. Waarom? Zij had niemand

beledigd. En het staat haar vrij om een smeekbede bij de president neer te leggen. Bij haar smeekbede had zij nog aangeknoopt bij wat Trump zelf gezegd had over het feit dat hij een aanslag op zijn leven had overleefd. Een kogel van een scherpschutter had een paar maanden geleden alleen zijn rechteroor doorboord. Trump had daar de hand van God in gezien. Een boodschap die het vooral goed deed bij zijn enorme aanhang van evangelicale christenen. De bisschop zei: "Laat mij tot slot een smeekbede doen, meneer de president. Miljoenen hebben hun vertrouwen in u gesteld en u heeft, zoals u de natie gisteren vertelde, de voorzienige hand van de liefdevolle God gevoeld. In de naam van onze God..." Het optreden van bishop Mariann was moedig geweest. Niet bijzonder effectief. Maar wel moedig. En zij had zich ook voorbeeldig aan haar eigen regels gehouden. Zij had Trump respectvol toegesproken. Eerlijk ook en oprecht. En ook nederig. Zij had niet dwingend gesproken. Haar overdenking was geen dwangbevel, maar een vrijblijvend voorstel op grond van verstandige overwegingen. Maar het had zijn hart niet geraakt. En dit keer zelfs niet zijn oor...

AD BOUTERSE TERUG UIT WEST PAPUA: MISSIE VOLBRACHT?

Wim Voorbraak



Vijftien januari ontving ik een appje van Ad: "gisteren geland op Schiphol, gezond weer terug". Missie geslaagd? Voor 95 procent. Zijn streven om in het kindertehuis een brandveilige keuken te installeren en een nieuwe badkamer geschikt voor invalide kinderen, is gelukt. Alleen hier en daar nog wat afwerking. Dat gaat ook gebeuren verwacht Ad, maar duurt nog even. Het perfectionisme van Ad zit niet in de natuur van de Papua-mensen. Daarom gaat plannen maken soms wat moeilijk. Zonder Ad en de financiële ondersteuning vanuit Schagen zou het project maar voor een deel zijn gelukt.

Ad geeft aanwijzingen

Even had het er naar uitgezien dat Ad weer snel terug zou zijn geweest. Een botsing met een douanier in Timika in West-Papua resulteerde in het in beslag nemen van Ad's paspoort. De leidster van het kindertehuis en een plaatselijk vriend hebben bemiddeld om Ad's paspoort terug te

krijgen. Zonder paspoort zou hij binnen 4 dagen weer op het vliegtuig naar huis gezet zijn.



De keuken is klaar!

Tijdens zijn verblijf kreeg de leidster van het kindertehuis malaria waarbij Ad ook de gang van zaken in het kindertehuis moest organiseren. Gelukkig bleek de grote hoeveelheid paracetamol die Ad uit Nederland had meegekregen ook effectief tegen de malaria.

“Vader Bouterse”, zoals hij in het kindertehuis bekend is, maakte Kerst mee, het einde van het schooljaar, de uitreiking van de rapporten en de kerstviering en uiteindelijk de ingebruikneming van de keuken en de douche. Een aantal foto’s bij deze tekst geven wat indrukken weer. Meer foto’s hoop ik een keer na de kerkdienst te laten zien.



Ad wordt toegesproken door de lokale priester

Was dit de laatste keer Ad? Ad zegt geen ja en geen nee. Ad word dit jaar 83. De reis is pittig, met name de binnenlandse vlucht van Jakarta naar Timika.

Voorlopig ziet hij met een tevreden gevoel terug op zijn reis. Financieel zijn de bouwactiviteiten gesteund door giften

van particulieren uit de gemeente, de Diaconie en het Hervormd Weeshuis. Onderschat ook de persoonlijke financiële ondersteuning van Ad zelf niet. Hij doet het graag. Zijn op een eerdere missie overleden vrouw Nel zou het zo gewild hebben.

We zullen zien of er nog een vervolg komt; een fotoreportage heeft u nog te goed.

BEZOEK AAN NOODOPVANG SCHAGEN OOST

Wim Voorbraak

Doel van ons bezoek was om zo mogelijk contacten te leggen met de bewoners. Helaas is dit nauwelijks gelukt. Weinig bewoners waren zichtbaar aanwezig tijdens ons bezoek. Wel hebben we een indruk gekregen van de omstandigheden. Arie Jan was met Kristin eerder geweest. Arie Jan maakte ons bekend met de mogelijkheden van de app Google Translate. Tijdens ons bezoek bleek dat de asielzoekers zelf vele malen handiger bleken dan wij als bezoekers. Het koffiedrinken op dinsdagmorgen rond elf uur zou een geschikt ontmoetingsmoment zijn. Maar helaas, het liep anders : geen koffie , nauwelijks asielzoekers. Wel een mooie accommodatie. Na het passeren van de portiers arriveerden we in een ruimte, zo groot als zaal Alpha aan de Loet met twee zitjes en een loket waar een aantal mensen stonden te wachten om geholpen te worden met het invullen van een formulier en twee zitjes met een paar bewoners. Als bezoekers waren wij met ons twaalfen duidelijk in de meerderheid in de ruimte. Waar zijn we aan begonnen, denk je dan. Uiteindelijk lukte het Arie Jan om met een aantal bezoekers wat langer te spreken. De meeste informatie kregen we van een vrijwilliger, wonende in Nieuwe Niedorp die de noodopvang regelmatig bezocht en een aantal mensen beter kende. Hij vertelde ons wat meer over de actuele situatie.

Op dit moment is het overgrote deel van de bewoners afkomstig uit Syrië. Ze zijn islamitisch, voor een deel sjiitisch, voor een ander deel soenitisch. Wat betekent dat zij verschillende verwachtingen hebben van de regering die nu aan de macht is gekomen na het vertrek van Assad. De meeste bewoners spreken Arabisch, een enkele bewoner spreekt Engels, zelfs ontmoette iemand van onze groep een bewoner die een eind op weg was om Nederlands te leren. Cursus Nederlandse taal is een activiteit die een aantal dagdelen door Schagense vrijwilligers wordt gegeven. Opvallend was voor ons de afwezigheid van kinderen. Bij navraag bleken die op school te zitten in den Helder.

Volgens de vrijwilliger die wij spraken en al een tijdje contacten legt is het grootste probleem de traagheid van de ambtelijke molen. Dagen, weken, gaan voorbij dat er iets gebeurt met een aanvraag om hulp, huisvesting, overplaatsing, juridisch ondersteuning. Gezinnen zijn soms over twee noodopvangcentra verdeeld. Het slapen van 4 mannen die elkaar niet eerder kenden op een relatief kleine kamer voelt ook lastig.

Kunnen wij als kerk iets betekenen? Persoonlijk betwijfel ik het. Maar misschien moeten we ons bezoek samen aan de noodopvang nog eens evalueren, misschien samen met de vrijwilliger uit Nieuwe Niedorp? Je christenplicht dwingt je niet doof te zijn voor de ellende van deze mensen. Maar kijkend naar de samenstelling van onze gemeente vraag ik me af wat we kunnen doen.

N.B. Ds. Arie Jan is wat dit betreft optimistischer. Hij heeft een aantal goede gesprekken gehad en is pas rond één uur vertrokken. Hij verwacht dat er zeker een vervolg komt.



Gemeenschapsruimte Noodopvang

VAN DE ADMINISTRATEUR

Brenda Plak-van Oostwaard

	1e CvK	2e Diaconie	afdracht	Totaal
18-8-2024	83,95	70,4		154,35
28-8-2024	70,95	61,2		132,15
1-9-2024	60,05	77,15	<i>PKN missionair werk</i>	137,2
8-9-2024	61,45	76,26	<i>PKN Jonge generaties</i>	137,71
15-9-2024	89,25	81,97		171,22
22-9-2024	61,55	80,1	<i>Kerk in actie</i>	141,65
29-9-2024	68,55	72,15		140,7
6-10-2024	96,65	120,01	<i>Kerk in actie</i>	216,66
13-10-2024	79,8	79,85		159,65
20-10-2024	66,45	70,15	<i>Kerk in actie</i>	136,6
27-10-2024	92	79,2		171,2
3-11-2024	85,65	113,8	<i>Kerk in actie</i>	199,45
10-11-2024	117,05	174,85	<i>Voedselbank</i>	291,9
17-11-2024	105,40	102,25		207,65
24-11-2024	145,71	184,1	<i>Kerk in actie Werelddiaconaat</i>	329,81
1-12-2024	207,16	207,9	<i>Kerk in actie adventcollecte</i>	415,06
8-12-2024	80,90	80,5		161,4
15-12-2024	115,40	115,3	<i>Kerk in actie adventscollecte</i>	230,7
22-12-2024	82,07	118,65	<i>Kerk in actie Werelddiaconaat</i>	200,72
24-12-2024		583,17	<i>Buurtgezinnen</i>	583,17
25-12-2024	93,55	94,7		188,25
29-12-2024	<u>70,7</u>	<u>95,72</u>		<u>166,42</u>
TOTAAL	€ 1.934,24	€ 2.739,38		€ 4.673,62
<i>Collectes via Apostel/tegoeden</i>				
Augustus	28	36		64
September	44	41		85
Oktober	68	61		129
November	45	54		99
December	<u>61</u>	<u>85</u>		<u>146</u>
Totaal	246	277		€ 523,00
Totale collecte opbrengst				€ 5.196,62

Nagekomen bericht : Vanaf woensdag 5 maart (aswoensdag) zijn er wekelijks weer korte overwegingen in de kerk om 18:00 uur gevolgd door een sobere maaltijd. Corine zoekt nog liefhebbers om te helpen met het maken van soep voor de sobere maaltijden. Opgeven bij Corine, 06-11116219.

ACTIVITEITENROOSTER FEBRUARI-MAART 2025

9 feb	zondag	Yessfriends	15:00 uur	Eenigenburg
10 feb	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
11 feb	dinsdag	Leerhuis Quin	20:00 uur	Grote Kerk
12 feb	woensdag	Humor en religie, door Ger Scholten	19:30 uur	Grote Kerk
17 feb	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
18 feb	dinsdag	Leerhuis Bart	20:00 uur	Grote Kerk
21 feb	vrijdag	Bezoek aan Gouda	09:22 uur	Station Schagen
24 feb	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
26 feb	woensdag	Tienmaal Tieners	19:30 uur	Grote Kerk
28 feb	donderdag	Internationaal koken	15:00 uur	Grote Kerk
2 mrt	zondag	Gemeenteochtend	na dienst	Grote Kerk
2 mrt	zondag	SimoneZ	15:00 uur	Eenigenburg
2 mrt	zondag	Aan tafel!	15:20 uur	Grote Kerk
3 mrt	maandag	Ouderengespreksgroep	14:30 uur	Grote Kerk
3 mrt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
5 mrt	woensdag	Lezing over begraven	19:30 uur	Grote Kerk
10 mrt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
12 mrt	woensdag	Bezoek Geestmerloo en Driehuis	10:00 uur	Grote Kerk
12 mrt	woensdag	Tienmaal Tieners	19:30 uur	Grote Kerk
13 mrt	donderdag	Bezoek van ds. Peter Verhoeff	20:00 uur	Grote Kerk
16 mrt	zondag	Zingen van liederen van Huub Oosterhuis	15:00 uur	Grote Kerk
16 mrt	zondag	Nederlandse gedichten	15:00 uur	Eenigenburg
17 mrt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email

adres: pkschagenzm@outlook.com *zoveel mogelijk voor de donderdag!*

Kopij voor Onze Kerk inleveren: *e-mailadres:* redactieonzekerk@pgschagen.nl

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING "ONZE KERK":

Dhr. G. Leijnse, Notenhof 87, 1741 VR Schagen 06-16996362, g.leijnse@quicknet.nl