

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN

HUREN KERKRUIMTE

Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, mobiel 06 21202463, e-mail janprij@outlook.com

PREDIKANT

Ds. A.J. van der Bom

E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com

Mob. 06-83384921

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
(behoudens vergaderingen).



Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending als stream.

Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit de Grote Kerk bij afscheid na overlijden en herdenkingen. Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium online te volgen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

KERKGEBOUW

Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BS Schagen, 0224 297 860

Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen

Kerkje Eenigenburg

Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA

Dhr. A. Plomp

0224 227522 / scriba@pgschagen.nl

VERTROUWENSPERSOON

Mw. P.M. Overtoom / pauger1986@gmail.com / 06 822 392 74

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor problemen binnen de kerk die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, buitensluiten, agressie en ander grensoverschrijdend gedrag.

ADMINISTRATEUR

Mw. B. Plak-van Oostwaard 06 336 386 73 / pgschagen@outlook.com

tevens voor mutaties (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)



Blijf in contact met uw kerk

Rekening PG Schagen: rek. nr. **NL05 RABO 0373 7285 49** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.

Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. **NL33 RABO 0373 7285 30** t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen (vrijwillige bijdrage). **Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.**

MEER INFO OP WEBSITES: www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

Actie



Kerkbalans

**Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!**

In Dubio

D A M E S M O D E

* Biffe kai Rand * Oska

* Mansied * Ischiko * Regn

Falla * Aino * Laurie

María Byman

GEDEEMPT GRACHT 67 • SCHAGEN

Grote Kerk,
Markt, Schagen

VERHUUR

van ruimtes voor
vergaderingen

(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor
concerten, bijeenkomsten e.d. (325 p.)

Informatie/reservering:

Dhr. J. Prij, e-mail janprij@outlook.com
tel 0224-573123, mobiel 06-21202463



VERHUUR

Kerkje Eenigenburg
(90 p.)

Info bij de beheerder:

Mevr. Trudy Tuinstra
tel 0224-298101

email: kerkeenigenburg@hotmail.com

Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en
uitvaarten.

Trouwlocatie gemeente Schagen.

Website: www.pgschagen.nl



VAN HOVEN ELEKTRO

Voor uw

- Lichtinstallaties
- Krachtinstallaties
- Beveiliging

Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

**AANNEMERS-
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST**



Keins 6 - 1741 NR Schagen
Mob. 06-53481178
bramborst306@hotmail.com



Kwaliteit die staat

jan rozing
mannenmode

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
E-mail info@janrozing.nl
Webshop www.janrozing.nl

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

Persoonlijk en Stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
 - Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
- Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio
 - Betaalbaar en onafhankelijk

Tel. 06 81358110

*Dag en nacht
bereikbaar*



info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Vesting

Administratie en belastingen



06 - 48 52 78 30



Info@vesteringadministratie.nl



KVK 61399922

**Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)!**

kopwerk

Kopwerk is een scholengemeenschap van 27 basisscholen in de kop van Noord-Holland. Met 450 onderwijsprofessionals bieden zij betekenisvol onderwijs aan kinderen van groep 1 tot en met 8.

In Schagen staat p.c. kindcentrum De Ark.

Voor informatie of een kijkje in de school kunt u contact opnemen met Stéphanie Hoekstra, tel. 0224 - 212 933

Of bekijk de website: www.dearkschagen.nl





Inhoud

VAN DE REDACTIE.....	2
TER OVERWEGING	3
KERKDIENTEN	4
VAN DE KINDERNEVENDIENST	6
TAAKGROEP 'LEREN EN DOEN'	7
PASEN 2025.....	9
VAN DE SCRIBA	11
AFSCHIED VAN ONZE ORGANISTEN	14
OUDERENGESPREKSGROEP	15
VAN DE DIACONIE	16
KERKDIENTEN IN EENIGENBURG.....	17
CONCERTEN IN EENIGENBURG.....	17
CONVERSIETHERAPIE	17
MIJN PAASVERHAAL : OPSTANDI(N)G.....	20
ACTIE VOEDSELBANK.....	21
NARCISSEN VOOR CONGO.....	22
BERICHT VAN EEN DEELNEMER	22
DE KEUKEN IS AF!	25
ALS ZE	26
MEELEVEN, MEEBIDDEN.....	29
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"	31
ACTIVITEITENROOSTER MAART-MEI 2025	31
KAPELLETJE AAN DE KEINS.....	32

Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": 28 April 2025

De lente is in de lucht. Lammetjes dartelen in de weide. De mensen zijn met zonnig weer ook veel vriendelijker dan in andere jaargetijden. Ik hoop dat u ook geniet van deze tijd.

Voor u ligt het Paasnummer, met Pasen (wat oorspronkelijk een lentefeest was) vieren de christenen ook een nieuw begin. Namelijk dat we een (donkere) tijd voor Pasen en een verlost tijd na Pasen kunnen ervaren. Voor de invulling van Pasen in onze gemeente verwijs ik u graag naar het stukje van onze dominee, er is van alles te doen. Zelfs een soort “processie” vanaf de Keins. Dit is wel voor vroege vogels. Anderen kunnen op een later tijdstip aanschuiven.

Er zijn ook andere activiteiten op de rol en terugblikken op reeds gehouden activiteiten.

Graag ook extra aandacht voor de overweging. We zitten nu nog in de 40dagentijd, dus deze overweging lijkt mij meer dan toepasselijk.

En Rik Laernoës en Adriaan Rodenburg beschrijven in hun artikel hoe zij zich bij ons thuis voelen en nog meer. Onze kerk staat voor ieder open.

In de laatste weken zijn ons meerdere gemeenteleden ontvallen. Deze keer geen in memoriams, maar we willen ze toch wel genoemd zien

En als laatste wil ik u opmerkzaam maken op het (lange) stuk van Dirk Broekema over wie je naaste ook is. Interessant. En dan nog de spreuk.



Onze Heer heeft de belofte van de opstanding geschreven, niet alleen in boeken, maar in elk blad in de lente.

Maarten Luther

Plebaan Michel Hagen

Christelijke armoede

Waar kan je de moderne maatschappij mee vergelijken? Deze wereld is als een enorm buffet; je loopt met je bord langs en scheidt op – dat ook – en dat ook..., totdat je bord voller is dan je had gedacht. Of je neemt minder, maar je gaat nog een tweede en een derde keer, totdat je meer hebt gegeten dan goed voor je was.

We leven nog grotendeels in een aanbodeconomie; in een maatschappij en een economie die niet alleen maakt wat nodig is, maar die vooral uitvindt, ontwikkelt en produceert om te kunnen verkopen en winst te maken. Als er geen echte vraag of behoefte is, wordt met reclame de vraag en behoefte gestimuleerd of gecreëerd. De norm is meestal niet of het ethisch is, of het mens en maatschappij ten goede komt, maar of het winst genereert. Wanneer we over maatschappijbrede bekering en een duurzame samenleving spreken, dan is dit een belangrijk onderwerp.

God heeft een ander buffet aangericht en nodigt ons daartoe uit. Een totaal ander buffet dat ons doet groeien als mens, met de wijsheid van de Kerk uit alle eeuwen, met de heilige wijsheidsleraren die traden in het voetspoor van Christus. Waar zoek ik dan mijn rijkdom in? Dat is een keuze die je zelf kunt maken; die je zelf moet maken. Bied ik weerstand aan de verleiding van dat enorme buffet van de wereld, of kies ik voor het buffet dat God aanbiedt en maak ik tijd vrij voor Gods koninkrijk?

Franciscus van Assisi ontdekte de evangelische armoede en vond een nieuwe ongekende vreugde in de vrijheid die de armoede hem bracht: leven vanuit Gods voorzienigheid, niet gebonden aan geld of goed; een nieuwe vrijheid om het waaien van de Heilige Geest te kunnen volgen. In ons eigen land hebben we Geert Grote (1340 – 1384), de grondlegger van een middeleeuwse beweging 'De Moderne Devotie'. Hij stichtte gemeenschappen van vrouwen en mannen die werkten voor de kost, maar niet méér en niet langer dan nodig was om van te leven en goede werken te kunnen doen. De tijd die ze overhielden, besteedden ze niet aan vakanties of uitgaan, maar aan hun roepingsideaal, het Evangelie van Christus in de praktijk te brengen.

Dit zijn voorbeelden van evangelische wijsheid en evangelische vrijheid. Zij vonden een rijkdom die niet verslaaft, die niet weghoudt van God, die niet hindert in je geestelijk leven en je in staat stelt tot goede werken. God nodigt ons uit voor zijn buffet, dat ons doet groeien als mens.

Overgenomen uit Katholiek Nieuwsblad #20 – Week 44 2024

KERKDIENTEN

23 maart 2025 - Grote Kerk, 3e zondag Veertigdagentijd – Oculi mei, m.m.v. Cantorij

10.00 uur drs. G. Scholten, Den Helder

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche en Kindernevendienst

Producten voedselbank : koffie/thee

27 maart 2025 - Grote Kerk

Vesper – Veertigdagentijd, aanvang 18.00 uur

30 maart 2025 - Grote Kerk (let op: aanvang zomertijd), 4e zondag Veertigdagentijd – Laetare

9.30 uur pastor mw. L.J. Kooiman

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, Veertigdagencollecte – Kerk in Actie

Organist: Pieter Rynja

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

Producten voedselbank: houdbaar broodbeleg (pindakaas, jam...etc.)

2 april 2025 - Grote Kerk

Vesper – Veertigdagentijd, aanvang 18.00 uur

6 april 2025 - Grote Kerk, 5e zondag Veertigdagentijd – Judica

9.30 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen

2e collecte: Diaconie, Project Ghana

Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche en Kindernevendienst
Producten voedselbank: wasmiddel

9 april 2025 - Grote Kerk

Vesper – Veertigdagentijd, aanvang 18.00 uur

13 april 2025 - Grote Kerk, Palmpasen

9.30 uur ds. G. Scholten, Den Helder

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, stichting Schagen-Roemenie

Organist: Caroline Schaap

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

Producten voedselbank: houdbare melk/karnemelk/koffiemelk

16 april 2025 - Grote Kerk

Vesper – Veertigdagentijd, aanvang 18.00 uur

17 april 2025 - Grote Kerk, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

19.30 uur ds. A.J. van der Bom

Organist: Ronald van der Veen

18 april 2025 - Grote Kerk, Goede Vrijdag, m.m.v. Cantorij

19.30 uur ds. A.J. van der Bom

Organist: Hanneke Muntjewerf

20 april 2025 – Grote Kerk, Paasdienst

Zier voor volledig program verder in dit blad

9.30u ds. A.J. van der Bom, m.m.v. Cantorij

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, Paascollecte Kerk in Actie

Organist: Jacob Stam

Er is crèche en Kindernevendienst

20 april 2025 - Eenigenburg

Paasdienst in Eenigenburg, pastor J. van Steen, Alkmaar, aanvang 10.30 uur

27 april 2025 - Grote Kerk

9.30 uur mw. ds. W. Roobol, Nieuwe Niedorp

1e collecte: Kerk, pastoraat

2e collecte: Diaconie, algemeen

Organist: Ronald van der Veen

Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst

4 mei 2025 - Grote Kerk

9.30 uur ds. A.J. van der Bom

1e collecte: Kerk, instandhouding gebouwen

2e collecte: Diaconie, Kerk in Actie

VAN DE KINDERNEVENDIENST

Annemiek Plomp-Baas

Inmiddels zijn we alweer een paar weken onderweg met ons veertigdagenproject, met als titel: 'In de tuin – het leven wint!' We bezoeken elke week een tuin in de Bijbel en horen het verhaal dat daarbij hoort. En net zoals we nu zelf alweer buiten kunnen zien, blijkt er in een tuin – hoe dor of kaal die ook lijkt – altijd wel een teken van leven te vinden. Met dit thema zijn we ook weer aan de slag gegaan met een creatief project, waardoor we met Pasen zelf 'de bloemetjes buiten kunnen zetten!' Nieuwsgierig geworden? We hopen jullie allemaal weer te zien!

En o ja: vergeet niet om je op te geven voor het maken van een palmpasenstok, want op zondag 13 april vieren we Palmpasen in de kerk! Meer informatie vind je hieronder.

Dit zijn de verhalen van het project en voor de weken daarna:

9 maart	Genesis 2:8-25	De tuin van Eden
16 maart	Genesis 3:1-24	God stuurt de mensen weg uit de tuin
23 maart	Jesaja 35:1-10	De woestijn wordt als een bloeiende tuin
30 maart	Johannes 12:20-27	De graankorrel in de aarde
6 april	Johannes 18:1-14	Jezus wordt gevangengenomen in de tuin van Getsemane

13 april: Palmzondag	Lucas 19:29-40	Het verhaal van Palmpasen
20 april: 1e Paasdag	Joh. 19:38-41 en 20:11-18	De tuin met het open graf
27 april	Micha 6:1-8	Hoe leef je goed?
4 mei	Jesaja 6:1-8	De roeping van Jesaja

Palmpaasstok versieren



Op zaterdag 12 april kunnen de kinderen met elkaar weer een palmpaasstok versieren in de kerk. We starten gezamenlijk om 14.00 uur. Rond 15.00 uur ruimen we de spullen met elkaar op.

Wij zorgen voor de versiering, broodhaantjes en lekkers. Neem je zelf een houten kruis mee? Zondag 13 april laten we onze stokken tijdens de dienst zien en mogen ze weer mee naar huis.

Voor de inkoop van het materiaal en de haantjes is het fijn om te weten met hoeveel kinderen we zijn die middag. Wil je ook komen? Misschien met een vriend of vriendin? Stuur dan een mail met je/jullie naam/namen naar else.marianne21@gmail.com.

Geef je voor 4 april op!

TAAKGROEP 'LEREN EN DOEN'

Rik Laernoës

Filmmiddag/avond

Woensdag 23 april gaan we weer een film draaien. 's Middags om 14.30 uur – inloop met koffie/thee vanaf 14.00 uur en 's avonds 19.30 uur – inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

We hebben een aantal films op het oog maar moeten nog een besluit nemen. U leest het binnenkort in de zondagse mededelingen.

Dan een vraag. Soms hebben mensen thuis een mooie film liggen op cd of dvd. Een film die geschikt zou zijn voor onze filmmiddag/avond. Of hebt u een film gezien waar u van onder de indruk was. Geef de titels door. Wij zoeken dan uit of en waar de film te verkrijgen is en hoe het met de rechten zit. Schroom dus niet om ons dat te laten weten. U kunt het ook mailen naar: activiteiten@pgschagen.nl

Dauwtrappen

Op donderdag 29 mei – Hemelvaartsdag – gaan we traditiegetrouw weer dauwtrappen in het Zwanenwater onder begeleiding van 2 deskundige natuurgidsen, Bernhard Lucas en Freek Kalsbeek. In het volgende kerkblad meer informatie, maar noteer de datum vast.

Nabetrachting

Uitvaartwensen

Op woensdag 5 maart – Aswoensdag – hebben we na de sobere maaltijd ons bezig gehouden met, zoals het op het affiche stond, Uitvaartwensen.

Arie Jan hield een korte inleiding. Aanleiding om het hierover te hebben is de praktijk. Soms wordt bij een overlijden de kerk niet op de hoogte gesteld omdat de nabestaanden of degene die het zal regelen geen enkele band met de kerk hebben. Vaak komt dan achteraf naar voren dat er nooit over gesproken is. Mensen moeten hun wensen duidelijk kenbaar maken zodat nabestaanden weten wat er van ze verwacht wordt, zodat in de geest van de overledene gehandeld kan worden. Na deze inleidende woorden nam Arie Jan ons mee in de historie van uitvaarten. Hoe ging men vroeger om met overledenen en hoe is dat nu. Zo heeft het bijvoorbeeld tot 1918 geduurd voordat de eerste crematie in Nederland plaatsvond.

Daarna kreeg uitvaartbegeleider Lia Schrier het woord. Ze was kort geleden betrokken bij de uitvaart van Els en Klaas Bakker. Ze wees ons erop dat het heel belangrijk is om een Wilsverklaring te maken. Voorbeelden van een wilsverklaring zijn gewoon te googelen. Vul 'Wilsverklaring' is en je kunt zo'n A4-tje gewoon downloaden. Vul het in, bespreek het met je partner, kinderen, notaris of je executeur testamentair. Dan is duidelijk wat iemand wil.

U kunt ook, als u erover door wil praten, contact opnemen met Lia Schrier.

Susanna – Van Middeleeuwen tot Me too

Op dinsdag 25 februari zijn we met een groep per trein naar Gouda gereisd voor de tentoonstelling Susanna. Het was bijzonder om het verhaal van Susanna zo terug te zien in de vele schilderijen. Vanaf de Middeleeuwen tot nu toe is dit onderwerp nog steeds actueel. Wat ook opviel in een aantal schilderijen was het antisemitische karakter. Een van die schilderijen was een favoriet van Hitler. Een boeiende tentoonstelling. Daarna nog even in de Sint Jan rondgedwaald met zijn prachtige gebrandschilderde ramen. Het weer zat mee en het was vooral ook een gezellige dag.

Geloof en Humor, een paar apart

Op 12 februari heeft Gert Scholten ons getraakteerd op en meegenomen in de wereld van geloof en humor. Door de aandacht in de Schager Courant – een paginagroot artikel – zat de kerk goed vol. Op een vrolijke en soms ook ernstige manier kwamen ook voorbeelden uit zijn praktijk als ziekenhuispastor aan de orde. Ook in crisissituaties ontbreekt vaak de humor niet.

PASEN 2025

Ds. Arie Jan van der Bom

Pasen 2025: overzicht van vieringen en tijden tijdens de Lijdensweek

Wij staan nu nog aan het begin van de veertigdagentijd. Maar de laatste week van de veertigdagentijd, de Lijdensweek, met als hoogte- en tevens eindpunt de Paaszon­dag op 20 april, nadert.

Nu begint de Lijdensweek voor onze gemeente eigenlijk al op **zaterdag 12 april** wanneer 's middags om 14.00 uur in de kerk de palmpaas­stokken worden gemaakt door de kinderen (zie ook elders in dit nummer). Dan de volgende dag, op **zondag 13 april**, is het Palmpasen. Wij vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tijdens deze dienst zullen de kinderen zingend met hun Palmpaas­stokken rondgaan. De dienst begint dan om 9.30 uur. Dominee Gert Scholten zal voorgaan in deze dienst.

Op **woensdag 16 april** om 18.00 uur zal de laatste viering en sobere maaltijd van de Veertigdagentijd gehouden worden. Ilse Broeksma zal de viering leiden en enkele persoonlijke gedachten delen rondom een tekst uit het Lucas-evangelie.

Op **donderdag 17 april** is het Witte Donderdag. 's Avonds om 19.30 uur is er een kerkdienst waarin wij het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen gedenken. Wij doen dat door ook zelf de Maaltijd van de Heer te vieren en zo onze verbondenheid uit te drukken.

De volgende dag, **vrijdag 18 april**, vieren wij 's avonds om 19.30 uur Goede Vrijdag. Wij zetten de kerkdienst voort die wij op Witte Donderdag waren begonnen. Wij gedenken Jezus' arrestatie, proces en kruisdood. Het zal een meditatieve dienst worden waarbij de lijdensgeschiedenis volgens het evangelie van Lucas passeert, hier en daar onderbroken door een lied of een korte overdenking. Aan het einde van de dienst wordt de Paaskaars gedoofd. Wij lopen in stilte de kerk uit.

Op zondag 20 april is het eerste Paasdag. Op deze zondag zijn er vijf onderdelen waaraan u naar eigen believen kunt deelnemen. U kunt er laat instappen of juist heel vroeg. U kunt één onderdeel doen of meerdere. Het is allemaal mogelijk. Wij vinden het hoe dan ook fijn als u komt!

Om 6.00 uur verzamelt een deel van onze gemeente en gasten zich bij de Mariakapel op de Keins. We ontsteken elk een kaars in de kapel en zingen een lied. We wandelen om ongeveer 6.15 uur vanaf de Keins over de Westfriese Omringdijk naar de Grote Kerk. We zullen de zon zien opgaan. En we begeleiden op deze kleine Paospelgrimstocht Marjan van der Wal-Eriks die tijdens de hoofddienst gedoopt zal worden. Iedereen is welkom. Opgeven van tevoren is niet nodig. Op tijd verschijnen op de Keins wel!

Ondertussen begint een ander deel van onze gemeente en gasten om 6.30 uur de Paaswake in de kerk. Wij waken als het ware bij Jezus' graf. Daarbij doorlopen wij een cyclus van bijbellezing, stilte-meditatie en lied. De schriftteksten draaien rondom opstanding uit de dood en de betekenis ervan voor ons die nog in het leven staan. De wake duurt ongeveer drie kwartier.

Om 7.30 uur gaan wij verder met de Doopgedachtenis. Wij gedenken in deze viering onze doop. En daarvoor ontvangen wij het doopkruisje dat de voorganger met zijn duim—gedoopt in het doopwater—op het voorhoofd van de aanwezige kerkgangers maakt. Daarmee drukken wij opnieuw onze verbondenheid met Christus uit. Het gaat dan om een mystieke verbondenheid waarin wij met Christus ‘sterven’ en ‘opstaan’. Ook dit onderdeel duurt ongeveer drie kwartier.

Vanaf 08.30 uur bent u van harte welkom bij het Paasontbijt in de Hans Leijdekkerszaal. Wij ontmoeten elkaar op ons Paasbest en genieten van een feestelijk aangekleed Paasontbijt. Aan het einde helpen wij bij het opruimen ervan.

Om 09.30 uur begint de Paasdienst. Wij vieren dat Christus is opgestaan uit de dood. Het is een uitbundige dienst, een dienst van het lachen (zgn. risus paschalis)! Een kind draagt de Paaskaars, het Licht van Christus, de kerk binnen. En kinderen zullen moppen vertellen. Deze dienst zal tevens in het teken staan van de volwassen doop van Marjan van der Wal-Eriks. De cantorij doet volop mee met haar zang. En later in de dienst laten de kinderen hun knutselwerk van de laatste weken zien. De dienst zal ongeveer een uur duren.

Voor de hele Paascyclus geldt dat wij dit jaar consequent het Lucas-evangelie volgen. De evangelist Lucas heeft een geheel eigen kijk op de lijdensgeschiedenis. En die hopen wij dit jaar goed uit te laten komen. Daarmee wijken wij enigszins af van het gemeenschappelijke leesrooster voor kerken.

Ik hoop u bij één of meerdere van deze vieringen te mogen begroeten!

VAN DE SCRIBA

Arjan Plomp

Enkele bestuurlijke mededelingen: op 27 februari heeft er een vergadering van de kleine kerkenraad plaatsgevonden. Op 2 maart hebben we met een aanzienlijk aantal gemeenteleden gesproken tijdens de gemeenteochtend, na afloop van de kerkdienst. We willen het volgende mededelen (en deels herhalen):

Omvang **takenpakket ds. A.J. van der Bom** en nascholing

De kerkenraad denkt op dit moment mee met onze predikant bij de omvang van zijn werk en hoe dit beheersbaar kan worden gehouden. Daarnaast zal onze predikant dit jaar ook aan verdere nascholing gaan werken. Tijdens de gemeenteochtend heeft onze voorzitter, Paulien Knol, ook aangegeven dat gemeenteleden zelf contact op kunnen nemen met onze predikant, als er behoefte is aan gesprek of een afspraak. Er is momenteel zodanig veel werk te verrichten, dat het onze predikant niet lukt om zelf grote groepen mensen af te bellen.

Kerkasiel Kampen. Momenteel loopt er een doorgaande dienst in Kampen om enkele asielzoekers te beschermen voor arrestatie en uitzetting. Voor meer informatie, zie <https://kerkasielkampen.nl/>. Het is de opzet dat er continu een kerkdienst wordt voortgezet. Samen met PG Enkhuizen willen we ook een invulling geven aan een deel van deze dienst en wel op vrijdag 21 maart 2025 van 12.00 uur tot 16.30 uur.

Terugkoppeling **Groene Kerk**

Tijdens de gemeenteochtend heeft Paulien Knol geschetst dat er een advies is besproken binnen de kerkenraad in september 2024 omtrent achterzetglas in onze kerkzaal. Dit om energie te besparen. Gezien de erg hoge kosten heeft de kerkenraad bij meerderheid besloten om dit niet uit te laten voeren, ook omdat de terugverdientijd erg lang is. De terugverdientijd was ook moeilijk in te schatten door de adviseurs.

Wel denken we verder na over andere zaken die de duurzaamheid van onze kerk aangaan. Zo heeft de diaconie besloten om meer producten biologisch in te kopen. Maar ook lichtte kerkrentmeester Jasper Visser toe dat landerijen die opnieuw in verpachting worden gebracht bij voorkeur naar biologische boeren gaan. Daarbij wordt ook meegedacht met deze boeren om het financieel haalbaar te maken. We moeten ons daarbij wel realiseren: veel landerijen hebben vaste contracten, die niet zomaar omgezet kunnen worden of anderszins. Ook lukt het zeker niet altijd om biologische boeren te vinden, die belangstelling hebben voor pachtgronden. In het beleggingsbeleid speelde duurzaamheid al een relatief grote rol. Hierover is al eerder opgeschreven in het huidige beleidsplan: duurzaamheid is de norm en uitgesloten zijn beleggingen in de productie van controversiële wapens, tabak en bedrijven die kinderarbeid toepassen of accepteren.

Paulien Knol, Wieb Koedijk en Arjan Plomp vormen een soort comité met elkaar om hier verder over na te denken. Paulien nodigt de gemeente uit om hier eventueel aan deel te nemen of ideeën in te brengen.

Tijdens de gemeenteochtend hebben we ook even met elkaar gesproken wat mensen in hun privésfeer zijn gaan doen op dit onderwerp.

Lopende aandachtspunten voor de kerkenraad:

Tijdens de gemeenteochtend heeft Paulien Knol ook geschetst dat we als kerkenraad ons bezig houden met diverse onderwerpen. Hier benoemen we expliciet dat er een drietal adviezen reeds zijn besproken en voor verdere besluitvorming naar de voltallige kerkenraad gaan. Die adviezen komen van de taakgroep Liturgie en gaan over:

- De herdenking van overledenen rond Allerzielen te laten plaatsvinden, dus op een zondag dichtbij 2 november. Dit vervangt dan de herdenking van overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die altijd eind november plaatsvindt en bij ons bekend is als Eeuwigheidszondag. Argumenten hiervoor zijn: de gespreksgroep rondom rouwverwerking kan beter aansluiten op deze viering en iets eerder beginnen i.p.v. een aanvang in december; daarnaast krijgt de liturgische overgang naar Advent een ander karakter en het sluit aan op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe gebruiken rondom Allerzielen.
- wijziging van de aanvangstijd naar jaarrond 10.00 uur.
- wijziging omtrent de gebruiken bij de paaskaars tijdens de diensten

Hier wordt dus nog verder over gesproken tijdens de vergaderingen van de kerkenraad.

Communicatie van gemeente naar de kerkenraad

Tijdens de gemeenteochtend is er in groepjes aan de koffietafels gesproken omtrent de communicatie met de kerkenraad. Voorstellen voor verbetering van communicatie en gemeenteavonden konden worden gegeven.

De reacties laten zich samenvatten als:

- Er is voldoende mogelijkheid voor communicatie
- Gemeenteleden zien hun eigen verantwoordelijkheid en bijdrage ook als cruciaal voor een goed functionerende kerk en communicatie

- Er zijn enkele organisatorische suggesties gedaan (bijv. schema voor het wegbrengen van bloemen of vaker een enquête organiseren)
- Er was veel waardering voor een gemeenteochtend na afloop van een kerkdienst, i.p.v. een (doordeweekse) gemeenteavond

Themadiensten

Tijdens de gemeenteochtend is er in groepjes aan de koffietafels gesproken omtrent themadiensten. Er is wel een brede wens voor dit type diensten. Er zijn hier diverse, zeer uiteenlopende suggesties binnengekomen, variërend van “Huub Oosterhuis” tot Top2000 diensten. Hierbij werd zowel aandacht gevraagd voor onze tradities, alsook de vraag om op dit onderwerp een ander wat te gunnen ook als het niet je smaak is.

We zullen als kerkenraad, met onze predikant, nadenken over hetgeen binnen is gekomen op deze punten.

AFSCHIED VAN ONZE ORGANISTEN

Johan en Trudy Tuinstra

Hans Stehouwer is gestopt met het begeleiden van kerkdiensten en Hanneke Muntjewerf is gestopt als coördinator en hoofdorganist van de Grote Kerk in Schagen. Wij willen hen als gemeente een muzikaal afscheid bezorgen op zondagmiddag 30 maart in de Grote Kerk op de Markt. Het start om **half drie**. Het zou fijn zijn als u daarbij als gemeentelid aanwezig wil en kunt zijn. U bent dan in de gelegenheid om hen ook persoonlijk te bedanken voor alle mooie muziek die we van hen mochten horen.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

- Inloop met koffie en thee
- Muzikale bijdrage
- Officieel gedeelte
- Samenzijn met een hapje en een drankje.

Voor meer info kunt u bellen naar 06-29182746.

OUDERENGESPREKSGROEP

Trudy Tuinstra



Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we als gespreksgroep collages gemaakt (zie foto's). We komen weer bij elkaar op maandag 14 april om 14.30 uur in de Hans Leijdekkerszaal. Iedereen is welkom, maar meld je even aan bij Trudy 06-29182746.



Wieb Koedijk

Achtergrondinformatie over komende collecte(s).

Collecte 30 maart Kerk in Actie Veertigdagedenkerijcollecte

Colombia – Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.

Collecte 20 april Paascollecte Kerk in Actie

Oekraïne - Steun voor inwoners en ontheemden

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's.

Collecte 4 mei Kerk in Actie

Soedan – Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico's die hun kinderen

lopen op misbruik en mensenhandel. Morgen, 5 mei, is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Dat is lang niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder een oorlog zoals de bevolking van Soedan.

KERKDIENTEN IN EENIGENBURG

Trudy Tuinstra

Paasmorgen, 20 april is er een feestelijke viering in Eenigenburg. Pastor Jos van Steen gaat voor. Jan Valkenier zorgt voor de muzikale begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur. Na afloop drinken we koffie of thee en ontmoeten elkaar.

CONCERTEN IN EENIGENBURG

Trudy Tuinstra

Op 13 april is er een Westfrieze middag met verhaaltjes en liedjes, verzorgd door de Westfrieze Skroiversgroep Langedoik 1. Het wordt een gezellige bijeenkomst met veel herkenbare verhalen en ook voor niet Westfriesen te begrijpen. De kerk gaat om half drie open en het begint om drie uur. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en na afloop wordt er gecollecteerd. Graag parkeren in het laantje of aan één kant van de Surmenhuizerweg.

4 mei komt Ar Keltia. Zo kan je op een mooie muzikale middag op reis naar Ierland, Schotland, Galicië en Bretagne met jigs en reels en prachtige, vaak melancholische liederen. De aanvang is drie uur, de deuren van de kerk gaan om half drie open. Gratis entree en koffie en thee en na afloop een collecte.

CONVERSIETHERAPIE

Adriaan Rodenburg, ook namens Rik

Op 19 februari jl. vond een debat plaats in de Tweede Kamer over het Initiatiefwetsvoorstel 'strafbaarstelling conversiehandelingen'.

Conversietherapie is behandeling om iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit onder dwang te veranderen naar de heersende norm. Kortgezegd, lesbiennes en

homo's genezen. En dat door gebedsgenezing en duiveluitdrijving.

Dat zoiets bestaat is schokkend. En dat de regering daar via wetgeving iets aan wil doen is toe te juichen, mits het helpt.

De Tweede Kamer verafschuwt bijna unaniem deze praktijk, zo bleek tijdens het debat. Alleen de SGP ziet kennelijk dat er een kwestie bestaat die moet en kan worden opgelost. Tot zover politiek dus eigenlijk geen probleem.

Maar het voorliggende wetsvoorstel is ondeugdelijk. Aldus de Raad van State, maar ook volgens het vorige Kabinet. En daar begon de narigheid. Er zijn partijen tegen de therapie maar ook tegen deze wet. En dat met verwijzing naar de bezwaren van de Raad van State.

's Avonds zat de dominee van Monnickendam, Alex Noordijk, bij 'Eva'. Naast hem Robbert Rodenburg, hoofdpersoon in de documentaire 'God, ik ben gay.' uitgezonden door KRO-NCRV. Noordijk heeft de conversietherapie aan den lijve ondergaan en je kunt je, gehoord zijn ervaringen, niet voorstellen dat je daar ongeschonden uitkomt. Rodenburg vertelde over zijn gesprekken op zijn middelbare school. Stuitend.

Twee beschadigde mensen, alleen om wie zij zijn, om de liefde die zij kunnen en willen delen met een partner, toevallig van hetzelfde geslacht. Terecht ontstond er commotie en woede.

Toch een enkele opmerking vanwege de sfeer die rond de discussie is ontstaan, ook zichtbaar op de sociale media. Een sfeer die wel wat weerwoord verdient.

De opmerkingen dat het anti-LHBTI-geluid weer opborrelt uit 'gristelijke' kringen. Dat geloof de grootste vijand is van de 'genderfamilie'. Dat ging vooral over Facebook, X en andere media.

Daarom hier onze ervaringen in ons eigen protestants-christelijke milieu.

Ja, ook in de hervormde gemeente in mijn Westlandse geboortedorp bestond weerstand. Het rapport 'Verwarring en Herkenning' van de hervormde synode kwam niet op de agenda. Er was toch maar één homo in de gemeente van ruim 1000 leden? En een lid van het moderamen kende 'genezen' homo's

Mijn man Rik kende als bovenmeester van een christelijke basisschool in Delft ook 'gedoe' met sommige reformatorische leden van het schoolbestuur.

En toen vond op zaterdag 17 maart 1990 een bijzondere gebeurtenis plaats. Een Samen-op-Weg-Viering in de toenmalige Sionskerk (nu Hofkerk) in Delft. In het bijzijn van onze ouders, zussen en broers en goede vrienden ontvingen wij de zegen over onze relatie (sinds 1984).



Het deed veel stof opwaaien in orthodox-hervormd, maar ook in een deel van gereformeerd Delft. In het eerstvolgende 'Hervormd Delft' stond een vlammend protest tegen 'de voorgevallen gebeurtenis waarin twee met name genoemde mannen de zegen hadden ontvangen'. De verklaring eindigde (in de 40dagentijd) met 'Leer mij, oh Here' uw lijden recht betrachten.'

Beiden waren we ambtsdragers in onze Delftse kerken. Later in Nootdorp hoorden wij er helemaal bij. In Winkel hetzelfde. Mooie herinneringen.

Over onze protestantse gemeente Schagen hoef ik u nauwelijks iets te vertellen. Wij hopen er komende week in een interview met dagblad Trouw uitgebreid aandacht aan te

kunnen geven.

Die zegen?

*'Wees gedragen door de liefde van God,
verbonden door zijn blijvende trouw
en gezegend met het licht van zijn ogen.
Ontbreek elkaar niet,
dan zal Hij ook jullie niet ontbreken.'*

Staande zongen de aanwezigen 'Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig'.

Ide Wolzak

De maand februari is elk jaar weer een beladen tijd voor ons gezin. Op 30 januari stierf hij, op 8 maart zou hij 10 worden, nu 31 jaar geleden; Wouter, onze jongste stierf aan de gevolgen van een hersenbloeding. Na zijn dood las ik alles wat ik te pakken kon krijgen over verdriet en rouw, van persoonlijke ervaringsverhalen tot bijna het hele oeuvre van Kübler-Ross, van academische proefschriften tot New-Age-bespiegelingen. Want ik doolde rond in de meest onvoorstelbare chaos en zocht houvast, al was het maar een strohalm, om niet ten onder te gaan. Het 'rouwplankje' heeft zich inmiddels uitgebreid tot overvolle planken in onze boekenkasten.

Een van de eerste boeken die ik las was het boek van emeritushoogleraar Wim ter Horst, *Over troosten en verdriet*. Ik had daarmee meteen een boek in handen, waarin de schrijver probeert te komen tot een nuancering van een groot aantal clichéopvattingen die in de 'rouwliteratuur' vaak kwistig worden rondgestrooid. Hoewel nergens expliciet in het boek beschreven, kreeg ik het gevoel, dat wat daar stond 'doorleefd' was: die man weet waarover hij praat, hij is niet primair wetenschapper, maar een ervaringsdeskundige, een lotgenoot. In een interview met Ter Horst in *Hervormd Nederland* (9-9-1995: "Ze mochten mijn tranen niet zien") treft me heel sterk dat ene zinnetje, dat haast achteloos tussen al die andere woorden staat, maar dat zo de kern van het verdriet raakt: "Ik (...) zie weer toekomstperspectief, maar toch weet ik niet of ik echt mijn verdriet heb overleefd, of ik niet op een gegeven moment in stukken uit elkaar val."

Van Ter Horst leer ik, dat rouwen geen 'proces' maar een gevecht is, en dat ik opstandig mag zijn en mijn leed niet hoeft te aanvaarden:

"Wie leed aanvaardt, zegt: 'Zo gaat het in het leven, het is nu eenmaal zo. Leed hoort erbij. De mens wikt, God beschikt'.

Wie niet aanvaardt, protesteert: 'Zo gaat het wel, maar zo behoort het niet te gaan. Dit neem ik niet! Leed hoort er niet bij'. (...) 'Het is Gods wil'. Dat lijkt me namelijk het ergste wat een mens van God kan zeggen. (...)

Nee zeggen tegen het leed, er geen vrede mee sluiten, erin volharden dat het niet zo hoort, reikhalzend uitzien naar het Koninkrijk, dat staat bij mij hoog genoteerd. (...) Opstandigheid is de eerste keus.”

Is dit niet de kern van de paasboodschap, waar het in ons geloof om gaat? Opstandigheid maakt de opstanding mogelijk: we nemen het niet! Niet de dood heeft het laatste woord, want die had niet mogen gebeuren, dat was de bedoeling niet, die was totaal zinloos (al beweren dogmatici vaak het tegendeel). Pasen is het weerleggen van onweerlegbare feiten, je er niet bij neer (laten) leggen, maar opstaan. Pasen is protest tegen de dood van een K/kind. Maar dat neemt het verdriet niet weg. Want de dood, Z/zijn dood, is er niet minder verschrikkelijk om. Anders was er geen reden tot protest.

ACTIE VOEDSELBANK

Annemiek Plomp-Baas

Inmiddels is al een mooi aantal kratten voor de Actie Voedselbank gevuld. Wat fijn dat u weer zo enthousiast meedoet. Een aantal kinderen is zelfs ook op school een inzamelactie begonnen! Natuurlijk hopen we ook dit jaar op hoge stapels met goed gevulde kratten, zodat er weer zo veel mogelijk gezinnen geholpen kunnen worden. U merkt vast ook dat de dagelijkse boodschappen steeds duurder worden, dus de hulp van de Voedselbank is voor veel mensen hard nodig!

De komende zondagen zamelen we in:

23 maart: koffie/thee

30 maart: houdbaar broodbeleg (pindakaas, jam...etc.)

6 april: wasmiddel

13 april: houdbare melk/karnemelk/koffiemelk



NARCISSEN VOOR CONGO

Wieb Koedijk



Via Arie van de Berg hebben we biologische narcissen (+/- 5 bollen in een afbreekbare pot) gekregen. Deze zullen op zondag 23 maart in de kerk te koop zijn. De prijs van één is 7,50 euro. Maar als u er 3 neemt krijgt u korting, dan betaalt u namelijk maar 20 euro. De opbrengst van deze actie zal ten goede komen van het vluchtelingenkamp in Congo welke door de diaconie ondersteund wordt. Er is beperkte voorraad dus wees er snel bij.

BERICHT VAN EEN DEELNEMER

Wim Voorbraak

Kerkbezoekers worden na afloop van de kerkdienst vaak herinnerd aan weer een nieuwe activiteit van de taakgroep "Leren en doen". Het is indrukwekkend wat dit kleine groepje mensen elke maand weer aan activiteiten voor ons verzint. Zelf doen zij



op een andere plek in dit blad kort verslag. Als een van de redacteurs van dit blad heb ik afgelopen maand geprobeerd om aan de meeste activiteiten deel te nemen. Verspreid door dit blad vindt u daarom een aantal foto's van activiteiten waarbij ikzelf aanwezig was.

“Wat doen die mensen allemaal rond de liturgische tafel op de foto op de vorige bladzijde?”, vraagt u zich wellicht af. Gert Scholten hield een lezing over “Geloof en humor”. De belangstelling was zo groot dat erin de Hans Leijdekkerszaal niet voldoende zitplaatsen waren en op het laatste moment verhuisd moest worden naar de kerkzaal. Gert had een groot aantal cartoons verzameld die allemaal een plekje hadden gekregen op de liturgische tafel. Iedereen werd gevraagd een voor hem aansprekende cartoon uit te zoeken en zijn of haar keus later toe te lichten. Voorafgaand hieraan gaf Gert een overzicht van wat hij tegengekomen was toen hij zich op dit onderwerp voorbereidde. Dat cartoons niet altijd alleen om te lachen zijn bewezen de cartoons over Mohammed, die in Parijs hebben geleid tot een moordpartij onder de cartoonisten.



Gouda, Grote Markt, stadhuis en St. Janskerk en een aantal Schagenezen

Een aantal weken later liepen we met veel minder mensen door Gouda. Gouda heeft normaal al veel te bieden: kaas, kaarsen, pijpen, stroopwafels, de langste protestantse kerk, de Sint Jan, 123 meter lang, vernoemd naar Johannes de Doper met maar liefst 72 gebrandschilderde ramen. Bijzonder was ook te vernemen dat elke zondag de morgen en de middagdienst bezocht worden door 1200 mensen. In het aangrenzende museum hebben we een tentoonstelling bezocht over Susanna, een bijbels figuur die protestanten niet kennen omdat zij vermeld wordt in de zogenaamde apocriefe boeken die alleen in de Rooms katholieke Bijbel zijn opgenomen.

Een eeuwenoud verhaal, “Susanna en de ouderlingen”, over een jonge vrouw die wordt belaagd door twee machtige mannen. Zij begeren haar en gebruiken chantage om hun zin te krijgen. Het verhaal neemt een bijzondere wending. De jonge

Daniël, een slimme truc en de namen van bomen spelen daarbij een belangrijke rol in de redding van Susanna. Het verhaal is te vinden in Daniël 13, de protestante bijbel gaat niet verder dan Daniël 11.

Ook bezocht ik een avond rond uitvaart. Onze predikant Arie Jan heeft ervaren dat de uitvaart van regelmatige kerkbezoekers vaak niet vanuit de kerk plaatsvindt omdat de overblijvende kinderen hier geen behoefte aan hebben. Arie Jan ging in op de



Uitvaart Els en Klaas Bakker

verzorging van doden vanaf de vroege mensheid tot heden. Naast Arie Jan werd de avond verzorgd door uitvaartondernemer Lia Schrier. Zij vertelde vooral over een aantal praktische zaken. Op de leestafel in de kerk ligt het "Troost Magazine" uitgegeven door de gemeente Schagen. Het blad bevat nuttige tips. Aanbevolen werd om wensen met betrekking tot de vorm van je uitvaart op een A4-tje te zetten. Dat kan ook de organisatie van de uitvaart vergemakkelijken en teleurstelling voorkomen. Een handreiking vindt u ook in het Troost Magazine. Belangrijk op deze avond was ook de persoonlijke inbreng van een aantal aanwezigen die helaas ervaring hadden met een uitvaart.

Naast Arie Jan werd de avond verzorgd door uitvaartondernemer Lia Schrier. Zij vertelde vooral over een aantal praktische zaken. Op de leestafel in de kerk ligt het "Troost Magazine" uitgegeven door de gemeente Schagen. Het blad bevat nuttige tips.

Aanbevolen werd om wensen met betrekking tot de vorm van je uitvaart op een A4-tje te zetten. Dat kan ook de organisatie van de uitvaart vergemakkelijken en teleurstelling voorkomen. Een handreiking vindt u ook in het Troost Magazine. Belangrijk op deze avond was ook de persoonlijke inbreng van een aantal aanwezigen die helaas ervaring hadden met een uitvaart.

Aanbevolen werd om wensen met betrekking tot de vorm van je uitvaart op een A4-tje te

Dit is zo maar een opsomming van avonden die de taakgroep “Leren en doen” in één maand organiseert. Een groot compliment voor deze mensen. En dat is dan maar een van de taakgroepen die onze gemeente kent.

DE KEUKEN IS AF!

Wim Voorbraak



Via Ad Bouterse ontving ik een serie foto's van de keuken in het kindertehuis op Nieuw Guinea die onder begeleiding van Ad is geïnstalleerd. Toen hij vertrok naar Nederland was de klus nog niet helemaal klaar. Zover is het nu wel. Zoals ik al in het vorige blad schreef is de keuken

De keuken is af!

gefinancierd door donaties door leden uit de gemeente, de diaconie van de PG Schagen en het Weeshuis van de voormalige Hervormde Kerk.

Veel aandacht is besteed aan de brandveiligheid



“Opa, geef die rode eens aan.” “Opa, wil je die rode even aangeven?” Probeer ik pedagogisch. Mijn kleindochter van zes tekent veel, als ze al niet aan het winkeltje spelen is. “Wat heb je getekend?” Ik zie twee figuurtjes die elkaar een hand geven. “Kijk, dit ben jij opa, en dit is oma Ina.” Ze heeft “oma Ina” nooit gekend, mijn vrouw overleed een aantal jaren voor onze kleindochter werd geboren. Opa en oma Ina geven elkaar een hand. Moeiteloos overbrugt het kleine meisje de grens tussen leven dood. Veilig en beschermd durft ze zich in gebieden te begeven waar wij, de “grote mensen” ons al heel snel onzeker voelen. Nee, garanties krijgen we niet, maar de kans is heel groot dat ze, als ze volwassen mag worden, de liefde en de warmte die ze ontvangt van mijn schoondochter en mijn zoon weer doorgeeft aan anderen. Ze heeft leefschoonheid voor de rest van haar leven.

Het kan ook heel anders, het hiernavolgende is wel een wat “zwaar” onderwerp, ik zeg het maar alvast. Over kansen gesproken. Ik kom op internet een filmpje tegen, het duurt nog geen minuut. Het speelt zich af in een rechtbank in Tennessee, 1995. Een jonge vrouw krijgt haar vonnis te horen. Ze zal worden overgebracht naar een vrouwengevangenis waar haar leven op 20 januari 1996 wordt beëindigd, “according to law”. Christa Pike is op dat moment twintig. Het vonnis is (nog steeds?) niet uitgevoerd. Ik zal u de details besparen, maar Christa heeft met twee anderen een klasgenoot om het leven gebracht.

Hoe kom je tot zo’n daad? Het verhaal is lang, maar kort weergegeven: Moeder is alcoholist als ze zwanger is van Christa, dit heeft ongetwijfeld een hersenbeschadiging veroorzaakt, met als gevolg epileptische aanvallen. Als peuter en kleuter wordt ze regelmatig geslagen door haar vader. Haar ouders scheiden. Ze wordt misbruikt door haar stiefvader, ze raakt ondervoed, de uitwerpselen van de hond liggen in de kamer. “Een bijna ondraaglijke achtergrond van misbruik” zoals een neuroloog het benoemt. Haar ouders scheiden en hertrouwen later weer. En scheiden. Als ze vijftien is, is Christa twaalf keren van school veranderd. In hetzelfde jaar overlijdt haar grootmoeder, de enige waar ze een min of meer normaal contact mee heeft. Christa kan geen meer kant op en doet een mislukte zelfmoordpoging, ze wordt medisch en mentaal nauwelijks geholpen, de instanties laten het afweten.

Als een advocaat, jurist of kunstenaar pleit voor meer vrijheid in Saoedi-Arabië of Iran en daarvoor wordt veroordeeld keuren we dat sterk af. We schurken een beetje aan tegen ons eigen rechtvaardigheidsgevoel, en dat voelt altijd goed. Maar mensen als Christa Pike, je naaste? Ze heeft toch iemand vermoord? Christa heeft nooit geleerd een normaal leven te leiden. Ze heeft de kans niet gekregen. Maar; er is wel een moeder die zij onuitsprekelijk verdriet heeft gedaan door haar dochter weg te nemen. Schuld en boete zitten in een bijna onmogelijke spagaat. Kansen. Het kind dat buiten zijn schuld terecht komt in omstandigheden waar het zelf niets aan kan doen of veranderen. Mensen die de kans niet hebben gekregen om tot een volwaardig wezen uit te groeien. U kent ze vast wel, misschien betreft het uzelf. Kinderen in oorlogsgebieden? ...

Amnesty neemt het de laatste tijd ook op voor criminelen die een misdaad hebben begaan, anders dus dan mensen die voor een “rechtvaardiger” bestaan vechten. Amnesty benadrukt dat veel gevangenen die op “Death Row” zitten psychische en mentale problemen hebben naast ontwikkelingsstoornissen waardoor ze in de problemen zijn gekomen. Ze zijn in de mededelingen van Amnesty te vinden. Sommigen worden na dertig jaar in de gevangenis alsnog geëxecuteerd. Een flink deel van deze gevangenen krijgt in de gevangenis hun leven weer een beetje op de rails. En dan volgt na vijftwintig jaar de laatste wandeling. In menig geval vrouw en kinderen getraumatiseerd achterlatend. Sommigen worden na dertig jaar in de gevangenis alsnog geëxecuteerd. Opgeruimd en weggegooid. Het kind, de ruwe diamant die nooit heeft kunnen schitteren.

Ik wilde op een petitielijst staan van de Anti Death Penalty Organization in de VS, en opende een Facebook-account. Twee dagen later werd mijn account geschorst... Gelukkig is er email contact. Deze wijdverbreide organisatie wil afschaffing van de doodstraf, dat is haar enige doel, over verdere vonnissen heeft zij geen oordeel. “Thou shalt not kill.”

“Ik weet niet waar mijn vader is”, uit de mond van een leerling van het ROC waar ik werkte. “Eert uw vader en uw moeder.” Er zijn veel kinderen en volwassenen, die dat onmogelijk kunnen. “Heb je naaste lief als jezelf”. Wat moet je hiermee als je jezelf minderwaardig vindt? Het overgrote deel van de cliënten van het GGZ komt uit een problematische gezinssituatie.

Een caravan op het eerste AZC, 2007. Een tienjarig meisje uit de klas van mijn vrouw laat haar slaapkamertje zien. In een smal gangetje in een benauwde slaapkamer tussen een dun wandje en een stapelbed, vlak voor een klein raampje moet ze haar huiswerk maken. Natuurlijk zoekt ze het geluk. De meeste mensen wonen daar met zijn vijven, vaak met andere nationaliteiten in één caravan. Kansen? Welke KANS heeft de ander gehad, voordat wij hem of haar beoordelen? Hoe “straf” je asielzoekers die crimineel gedrag vertonen, maar ook de ergste dingen voor hun ogen hebben zien gebeuren?

Maar, er is al eerder over geschreven, wie is dan je naaste? Hoe oordeel je over mensen die nooit kansen hebben gehad. De onterecht gevangen gezette activist die voor een rechtvaardige zaak vecht, natuurlijk, maar ook de moordenaar die gevangen zit, en nooit heeft geleerd als een normaal mens in de wereld te staan? Wie is degene áchter degene die voor je staat? Op internet wordt Christa een monster genoemd. Tja, wie durft een monster nog een knuffel te geven. Laten de miljardairs hun zwembaden maar vollopen met dollars, laat ze er maar induiken. Het wordt pijnlijk als ze er induiken en als blijkt dat munten uit koud en hard staal bestaan. Als je er te diep induikt verstikt het je. Een warm bad is het niet, nee dat zijn je kinderen en je medemensen. Ger Scholten sprak laatst over zielsvernietiging. Terugkomend op Christa Pike: de enige oplossing voor haar lijkt haar vernietiging, vergelding te zijn. Dat is heel wat anders dan als overheid en medemens je verantwoording nemen. Een moeilijker taak is er bijna niet want er zijn slachtoffers. In de VS nam het aantal executies toe van 11 naar 18. De conservatieve “evangelicals” zijn hier vaak de aandrijvers. Met de nieuwe regering aldaar ziet het er niet beter uit. Er zijn gelukkig ook landen waar de doodstraf is afgeschaft. Zes landen deden dit al geheel of gedeeltelijk, voor alle misdrijven. Kazachstan, Papoea Nieuw Guinea, Sierra Leone en de Centraal Afrikaanse Republiek voor alle misdrijven. Per december 2022 hadden in totaal 112 landen voor alle misdrijven, en negen landen voor gewone misdrijven de doodstraf afgeschaft. Enkele weken geleden hoorden we in de overdenking van Gert Scholten dat God voor mij zorgt door zich aan mijn zorg toe te vertrouwen. Ik zou er aan toe willen voegen: En deze zorg door te geven aan je kinderen en medemensen. Geen enkele wereldleider zal kunnen voorkomen dat de steppe weer eens zal gaan bloeien. Een land waar dader en slachtoffer elkaar in de ogen zullen kijken. Vrij vertaald:

*Houd de kinderen niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. Mattheüs 19:14

Christa Pike

Als ze als kind

*Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen
Als ze als kind niet altijd zo alleen was geweest
Had ze vandaag misschien allang iemand gevonden
Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien van iemand durven houden
Als ze als kind niet altijd zo'n puinhoop had gezien
Had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen
Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend
Was ze die warmte in haar winter nooit verloren
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend
Had het haar hele leven lang niet zo gevoren
Als ze als kind niet al zo oud had hoeven zijn
Had ze vandaag nog een kinderlied gezongen
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn
Was ze vandaag als een kind opnieuw begonnen*

Liselore Gerritsen

(Amnesty, Anti Death Penalty Organization VS, GGZ, tv: Brandmerk.)

MEELEVEN, MEEBIDDEN

Wim Voorbraak

Maar liefst vier gemeenteleden ontvielen ons afgelopen periode: Op 30 januari overleed, Cor van de Woude, 80 jaar oud. Op 6 februari overleed Els Bakker-Poot, 91 jaar oud. Kort daarop, op 11 februari overleed ook haar man Klaas, 92 jaar oud. Klaas en Els zijn op Terschelling begraven.



Uitvaart Cor van der Woude

Op 9 maart overleed Nui Bosch, 83 jaar oud. Op de foto hiernaast Nui Bosch in zijn werkplaats waar hij o.a. de sterren voor het gedachteniskleed figuurzaagde.

Allen zijn tijdens een uitvaartdienst in de kerk herdacht.



KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN "ONZE KERK"

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email

adres: pknschagenzm@outlook.com *zoveel mogelijk voor de donderdag!*

Kopij voor Onze Kerk inleveren: *e-mailadres:* redactieonzekerk@pgschagen.nl

VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING "ONZE KERK":

Dhr. G. Leijnse, Notenhof 87, 1741 VR Schagen 06-16996362, g.leijnse@quicknet.nl

ACTIVITEITENROOSTER MAART-MEI 2025

24 mrt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
26 mrt	woensdag	Tienmaal Tieners	19:30 uur	Grote Kerk
30 mrt	zondag	Afscheid organisten	14:30 uur	Grote Kerk
31 mrt	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
7 apr	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
8 apr	dinsdag	Leerhuis Quin	20:00 uur	Grote Kerk
12 apr	zaterdag	Palmpasenstokken versieren	14:00 uur	Grote Kerk
13 apr	zondag	Westfriese middag	15:00 uur	Eenigenburg
14 apr	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
14 apr	maandag	Ouderengespreksgroep	14:30 uur	Grote Kerk
15 apr	dinsdag	Leerhuis Bart	20:00 uur	Grote Kerk
16 apr	woensdag	Tienmaal Tieners	19:30 uur	Grote Kerk
21 apr	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
23 apr	woensdag	Film (nog niet bekend welke)	14:30 uur	Grote Kerk
23 apr	woensdag	Film (nog niet bekend welke)	19:30 uur	Grote Kerk
28 apr	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
4 mei	zondag	Ar Keltia	15:00 uur	Eenigenburg
5 mei	maandag	Cantorij repetitie	19:30 uur	Grote Kerk
6 mei	dinsdag	Leerhuis Quin	20:00 uur	Grote Kerk

KAPELLETJE AAN DE KEINS

Wim Voorbraak

Vroeg op de Paasmorgen is dit kapelletje startpunt voor een wandeling naar de Grote Kerk. Hopelijk is het mooi weer en zien we zon opkomen boven de Schager kerktorens.

Wanneer ik zomers bezoekers van buiten Schagen ontvang binnen onze kerk maak ik altijd reclame voor het kapelletje. De weg er naar toe is niet alleen mooi, het kapelletje zelf met het Mariabeeld en de vele brandende kaarsen nodigt uit tot bezinning.

Voor mensen die hier niet in de buurt opgegroeid zijn kost het heel wat inbeelding vermogen om buitendijks zich een zee voor te stellen, een zee die ook zijn minder kalme momenten kende, wanneer een noordwester storm op de dijk beukte. Een storm die er ook de schuld van was dat een Portugees schip hier voor de kust verging

Het Mariabeeld op de voorplecht bleek niet garant te staan voor een veilige thuiskomst in een haven : het schip verging, het Mariabeeld speelde aan.

Wat er daarna gebeurde is te lezen op internet. Beeld en waterput spelen in dit verhaal een rol. De informatie bronnen zijn het niet altijd met elkaar eens. De huidige kapel is van 1956. Dat klopt wel!

